



Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

Zondag 22 december 2024

Vierde Adventszondag

Voorganger: Ds. Margarithe Veen
Organist: Inge Oortwijn
Lid van Dienst: Anneke Struijf

*Om iedereen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de dienst,
vragen wij u vriendelijk in stilte plaats te nemen*

Muziek

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars

we gaan staan

Zingen: Als alles duister is (NLB 598, 2 x in het Nederlands)

we gaan zitten

Moment van Inkeer en Bemoediging

Zingen: Hij die gesproken heeft (NLB 362, vers 1 en 3)

Inleiding met aandacht voor de bloemschikking

Zingen: Licht dat terugkomt we zingen dit 2 x

Musical score for the hymn 'Licht dat terugkomt'. It consists of two staves of music in G major (one sharp) and 4/4 time. The lyrics are: 'Licht dat te-rug komt. Hoop die niet ster-ven wil. Vre- de die bij ons blijft.'

Gebed

Eerste lezing: Ruth 2: 18-23

Zingen: In de harten van de mensen, vers 1, 2, 3 en 4.

Musical score for the hymn 'In de harten van de mensen'. It is labeled '692a' and is in G major (one sharp) and 4/4 time. The lyrics are: '1. In de har - ten van de men-sen leeft een eeu-wen-oud ge - rucht, van een we - reld die vol - maakt was, waar-van God zag dat zij goed was, lich - tend beeld dat van ons vlucht.'

1. In de harten van de mensen leeft een eeuwenoud gerucht van een wereld die volmaakt was, waarvan God zag dat zij goed was, lichtend beeld dat van ons vlucht.
2. Echo die in ons blijft klinken, vonk van God, geef ons de durf 't met dit sprankje hoop te wagen tot het groeiend wordt voldragen, ons van binnenuit vervult.
3. Als een kind zo klein en kwetsbaar, teer maar toch vol zachte kracht wordt dan Christus steeds herboren, wat in 't donker leek verloren, wordt weer aan het licht gebracht.
4. Dunne draad van licht en leven, Geest van God die ons geleidt, voer door eeuwen en door dagen ons naar heelheid die de aarde van gebrokenheid bevrijdt.

Tweede lezing: Lukas 1: 39-56

Zingen: Kom tot ons de wereld wacht (NLB 433, vers 1 en 3)

Overdenking/Vermaning

Stilte/ Muziek

Gebeden

Onze Vader. (NBV 21 versie)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

we gaan staan

Zingen: Nu daagt het in het Oosten (NLB 444, vers 1, 2 en 3)

Wegzending en zegen

Zingen: Nu daagt het in het Oosten (NLB 444, vers 4 en 5)

Doven van de kaars

Muziek

Collectes bij de uitgang voor:

- (rode collectezak) Collecte t.b.v. Wereldwerk(ADS) voor wereldwijde projecten van Doopsgezinde broederschappen en verwante organisaties.
- Het werk van onze eigen gemeente
NL46INGB0000328895, NL06ABNA0523352700 (blauwe collectezak)

welkom bij koffie en thee

dienst komende keer: Kerstviering 25 december 2024
10.00 uur, voorganger Louise Pondman-de Wilde