



Redactieadres: Jan Bart

Tel: 072 - 5611862

jan.en.ria.bart@hetnet.nl

<http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/>

Oktober, November 2024

55e jaargang, nr. 4

Inhoud

Kamperen

pagina 1

Diensten; Herinnering

pagina 2

Bloemen en Collecten; Erfgoed; Najaarslezing;
Dank; Activiteiten

pagina 3

Het derde jaargetijde; Colofon

pagina 4

Open Monumentendag; Filmmiddag; Groot Be-
raad; Bedankje; de weg

Inlegvel



Kamperen

De één krijgt van kamperen het ultieme gevoel van vrijheid, voor de ander is alleen de gedachte aan kamperen al een grote nachtmerrie. Gelukkig hebben wij allemaal de keuze hoe we onze vakantie doorbrengen, in een kruiptentje, een caravan of camper of toch liever je in een luxe hotel laten verwennen en ook thuisblijven is een optie.

De kampeerders onder u kennen vast wel dat fijne behagelijke gevoel dat je krijgt wanneer je in je warme slaapzak ligt en de regen zachtjes op het dak tikt. Prima dat buitje, maar dan moet het morgenochtend wel weer warm en droog zijn. Soms regent het echter dagen achtereen en dan wordt zo langzamerhand alles koud en vochtig. Je vraagt jezelf dan af: 'Waarom vond ik dit ook al weer zo leuk?'

Tegelijk schaam ik mij dan bij die gedachte, want ik heb een keuze. Ik kan blijven, in de hoop dat het morgen toch echt beter weer wordt, of ik kan mijn boeltje, desnoods kleddernat, inpakken en naar huis gaan. Ik heb immers een warm en droog huis om naar toe te gaan. Daar drogen zowel ikzelf als mijn spullen wel weer op.

Op dat soort moment moet ik denken aan de tentjes die ik zo nu en dan tegen kwam in het natuurgebied bij 's Hertogenbosch waar ik vrijwilliger was. Het mag niet, wildkamperen, maar als je geen dank boven je hoofd hebt, dan is een klein koepeltentje, een beetje verscholen in de natuur, soms al een hele luxe.

Dan denk ik ook aan de beelden van het tentenkamp bij Calais, wat steeds weer afgebroken wordt door de Franse overheid en bijna net zo snel weer wordt opgebouwd als tijdelijk onderkomen voor mensen die hopen op een beter leven in Groot Brittannië dan in het land waar ze vandaan kwamen.

Dan moet ik ook weer denken aan de tenten die het Rode Kruis opzette bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, toen het binnen te vol werd en nieuwkomers niet meer welkom waren.

Eindelijk leek er wat schot in de zaak te komen, met een bed, bad, brood regeling voor uitgeproceeerde asielzoekers, die niet mogen blijven maar ook niet terug kunnen naar waar ze vandaan kwamen. Met de spreidingswet die mensen zo over het land zou gaan verdelen, dat er voor iedereen onderdak zou zijn en we in Nederland de pijn samen zouden delen. We gaan er immers zo graag prat op dat wij een sociaal en tolerant land zijn.

In deze tijd van het jaar denk ik normaal niet zo vaak aan kamperen, maar na het horen van de regeringsverklaring en de troonrede, moet ik er toch steeds aan denken. Niet voor mijzelf, dat komt tegen de zomer wel weer, maar voor al die mensen die als oud vuil aan de weg worden gezet, met de boodschap: 'Zoek het maar lekker zelf uit, wij hebben geen boodschap aan jullie.'

Waar gaan we ze straks tegenkomen, die tentjes, die zelfgebouwde hutjes en kartonnen dozen, waar de mensen in slapen waar geen plaats voor schijnt te zijn in onze herberg die Nederland heet? Je kan wel doen of het mogelijk is om de stroom asielzoekers een halt toe te roepen, maar het zal dweilen met de kraan open blijven zolang de problemen in de landen waar ze vandaan komen niet opgelost worden: oorlog en conflicten, hongersnood, droogte of juist overstromingen, epidemieën of een economisch uitzichtloos bestaan. Dan moet je dus niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, maar mensen helpen om zichzelf verder te ontwikkelen, zodat ze daar samen de problemen leren aanpakken en noodhulp bieden als dat nodig is.

Vanuit onze warme huizen moeten we ons bedenken dat wij morgen die vluchteling kunnen zijn, omdat het hier te nat, te droog, of te onveilig kan worden en ook wij ergens anders een goed heenkomen zullen proberen te zoeken. Laten we hopen dat er voor ons dan wel ergens een plaats is, die iets meer comfort biedt dan een klein tentje tussen de struiken of een kartonnen doos.

Louise Pondman



Herinnering

Opruimen. Dat moeten we van tijd tot tijd allemaal. Op donderdag 17 oktober van 14.00 tot 16.00 uur geeft Mascha Lapien daarover een heleboel informatie.

Iedereen, ook van buiten de Gemeente, is van harte welkom.

Meer informatie staat in het startnummer van 'Op Weg'. We hopen uiteraard op een grote opkomst.

Hilda Wouwenaar

De diensten in Oktober, November 2024 in de Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar.

Collectiedoelen:

*6 oktober 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)
Ds. Carolien Cornelissen*

*Terre des Hommes Nederland
NL10 INGB 0000 2525 25*

*13 oktober 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)
Oogstdienst i.s.m. DoReLu
Ds. Louise Pondman-de Wilde*

*Leger des Heils
NL06 RABO 0132 5777 04 t.n.v. Leger des Heils*

*20 oktober 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)
Ds. Jaap Klanderman*

*ARK; Fietsenproject voor asielzoekers
NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. ARK*

*27 oktober 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)
Ds. Louise Pondman-de Wilde*

*ARK; Fietsenproject voor asielzoekers
NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. ARK*

*3 november 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)
Ds. Jacqueline Roelofs*

*Voedselbank Alkmaar
NL06 RABO 0116 6090 79
t.n.v. Voedselbank Alkmaar*

*10 november 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)
Br. Yke Aalders*

*Voedselbank Alkmaar
NL06 RABO 0116 6090 79
t.n.v. Voedselbank Alkmaar*

*17 november 2023, 10.00 uur Beeld- en (Luisterdienst)
Ds. Louise Pondman-de Wilde*

*Projecten Gemeente Ondersteuning (ADS)
NL19 ABNA 0243 4938 86*

o.v.v. projecten gemeenteopbouw

Aansluitend: Gemeentevergadering

*24 november 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)
Ds. Louise Pondman – de Wilde (Gedachtenisdienst)*

*Projecten Gemeente Ondersteuning (ADS)
NL19 ABNA 0243 4938 86*

o.v.v. projecten gemeenteopbouw

1 december 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde (1^e Advent en Avondmaal)

Leger des Heils

NL06 RABO 0132 5777 04

t.n.v. Leger des Heils Alkmaar

o.v.v. bestemd voor plaatselijke projecten.

Bloemen en collecten

	Eigen gem	Extra
18-08 Hr. H. van de Kraats	53,45	62,65
25-08 Fam. H. Smit	24,10	30,40
01-09 Zr. A. Wieffering	11,40	37,00
08-09 Fam. H. de Jonge	25,85	27,00
22-09 Mw. M. Kroon	23,95	44,30
29-09 Zr. A. van Menen	6,00	12,00

Erfgoed

In samenwerking tussen de afdeling Erfgoed van de Gemeente Alkmaar en de afdeling Bouwkunde van de Hogeschool Inholland is er ook dit jaar een studieproject aan een elftal religieuze gebouwen in Alkmaar gestart.

Ook onze gemeente geeft aan drie studenten de mogelijkheid om aan het project te werken. De studie omvat de volgende deelprojecten:

- Bouwkundige staat van het gebouw.
- Verduurzaming van het gebouw.
- Herbestemming van het gebouw.

In januari 2025 zal het project worden afgerond.

Jan Bart

Najaarslezing 2024

Zoals sommigen van u weten is afgelopen mei de boeiende biografie verschenen van Johanna Kuiper onder de titel 'Gedurfd leven'. De schrijver is ds. Ferdinand van Melle, vriend van onze gemeente. We zijn als Werkgroep Lezingen dan ook heel blij dat hij dit jaar de Najaarslezing wil verzorgen.

We nodigen u van harte uit om op zaterdagmorgen 19 oktober a.s. om 10.30 uur aanwezig te zijn bij deze lezing. Hij stuurde ons onderstaande tekst:

Johanna Kuiper, dopers en dwars, vroom en vrij!

Allereerst wil ik aan de hand van een PowerPoint in grote trekken een levensbeeld schetsen van Johanna (Hannie), haar milieu en werkzame leven (1920-1955). Daarna wil ik een paar prominente thema's uit haar leven meer aandacht geven; dilemma's die van alle tijden zijn en ook vandaag nog super actueel. Het fascineert me hoe zij hiermee is omgegaan:

Het stand-denken, het leven in spirituele gemeenschappen, een veranderend Godsbeeld, de kracht van het geschreven woord, het doperse beginsel van de geweldloosheid, huwelijk als instituut en seksualiteit, het vijand-denken en het socialistisch beginsel van volksverheffing en zelfontplooiing.

Na de pauze is er volop ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Hartelijk welkom!

De lezing wordt traditiegetrouw in de Remonstrantse kerk gehouden. Anders dan bij de Voorjaarslezingen is er na afloop géén lunch (wel koffie/thee tijdens de pauze en na afloop). Om te weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen, graag aanmelden via remonstrantseschuilkerk@gmail.com (of 072-5110868).

Dank

Allemaal hartelijk bedankt voor de aandacht die ik heb gekregen na mijn operatie. Een hele mooie bos bloemen van de hele gemeente - die heel lang heeft gestaan! - kaartjes, telefoontjes, mailtjes: ik heb het heel erg gewaardeerd. Zeker ook omdat de aandacht lang bleef doorgaan! .Dank allemaal!

Andrea Wieffering

Dank

Voor mijn 85e verjaardag kwam Antoinette Hazevoet mij een prachtig boeket brengen namens de Gemeente en Kring Bergen. Dat was een geweldige verrassing waar ik zeker twee weken van heb kunnen genieten!

Gemeente en Kring, ik dank jullie van harte voor deze bijzonder mooie gelukwens!

Met heel veel groeten en alle goeds voor jullie!

Geesje Hack-Wardenier.

Activiteiten oktober t/m november

08-10 14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
09-10 09.30	Waardse Leeskring	
09-10 10.00	Financiële Commissie	Kerkenkamer
15-10 10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal
17-10 14.00	Gemeentemiddag	Mennozaal
17-10 19.30	Mennonights	Kerkenkamer
19-10 10.30	Najaarslezing	Rem. Kerk Fnidsen
21-10 14.30	Redactie 'Op Weg'	Mennozaal
28-10 10.00	Commissie Onderhoud	Mennozaal
12-11 14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
13-11 09.30	Klein Beraad	Kerkenkamer
13-11 09.30	Waardse Leeskring	Vermaning BoL
14-11 19.30	Mennonights	Kerkenraadskamer
17-11 11.30	Gemeentevergadering	Mennozaal
19-11 10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal
26-11 10.00	Liturgiecommissie	Kerkenkamer
27-11 14.00	Filmmiddag	Mennozaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen – Schoorl - Heerhugowaard
informatie en opgave: Klaartje van Leersum, 072 5812361

hartleers@planet.nl

Ontmoetingskring

informatie en opgave: Irene van de Pavert, 072

5333287 irene1851@hotmail.com

Mennonights

informatie en opgave : ds. Louise Pondman, 072-8887948

Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouwnaar, 072 5126036

wouwnaar1@live.nl

Aanleverdatum kopij volgende 'Op Weg': 11 november 2024, jan.en.ria.bart@hetnet.nl

Voor actuele informatie over de diverse activiteiten verwijzen wij graag naar onze website:

www.doopsgezind-alkmaar.nl

Het derde jaargetijde

Hij heeft zijn naam niet mee.
Bij regen, wind en kilte zeggen
we al gauw het lijkt wel herfst
in ons weerbarstig laaglandje
en somberen grijpt zijn kans.

Maar, zie dat bonte kleurenpalet,
bomen, struiken staan te stralen:
Paars, oranje, rood, diepgeel, bruin.
Een jaargetijde om van te houden,
wijl afscheid hangt boven het land.

In een bed van houtsnippers
gaan stinkzwammen schuil.
Het sloot omkragend riet
ziet moe van het wuiven.
Ons kikkerlandje op zijn best.

Krentenboompjes bezingen de overgang.
Japanse kers bevat van roze bloesem.
Vuurvlindertjes struinen over struikhei.
De vijver ligt in boombladmozaïek.
Al met al heeft het iets feestelijks.

Alles ligt volgroeid en opgetast,
een overvloed aan noten, bollen,
knollen, zaden, bloemen, groenten,
fruit, in smaakvol arrangement.
Zomer, een warme herinnering.

Delen en ontvangen, hand in hand.
Dankbaar; de jachtigheid voorbij.
Beseffen d' aard schenkt liefdevol.
Wij door oogst met aard' verbonden
sedert de eerste levende mens.

Zomergasten klimmen in de vleugels,
wintergasten strijken hoopvol neer.
Vogelgekibbel over territoria
zingt als muziek in de oren.
Wij warmen ons met bontjas.

Schotse Hooglanders schudden
hun zomerjas af, schieten in
dikke pels, het Hermelijn verandert
van roodbruin in wit en de Bever
vreet zich tonnetje rond.

Ook de wind doet van zich horen
huilend als een uitdagende wolvin.
Blaffend met rauw stemgeluid.
Kijk, vrees, luister, huiver, fluit het
triumfantelijk; bomen van hun stuk.

De herfst van het leven
heeft zo zijn eigen loop.
Speelt alras met ons haar,
onze gedachten - herfstig -
Gemutst gaan wij de winter in.

*Michiel de Jong
2016*



2024-09-08 Potluckmaaltijd

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,
tel. 072-512 38 64,
e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl

Het bureau is geopend op dinsdag en vrijdag van
9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelieven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:

P. Bras, tel. 072-7851081
p.bras7@upcmail.nl

Bezoek ziekenhuizen:

vacant

Op Weg nieuwsbrief

Predikant:

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948
louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Klein Beraad:

Voorzitter: Marlot Rappard, tel. 06-19879198

m.rappard@hotmail.com

Penningmeester: Ruben Tijmens, tel. 06-38927889

rj.tijmens@outlook.com

Secretaris: Hermine Koornneef,
tel: 072-5818329, h_koornneef@hotmail.com

Lid: Vacant

Financiële administratie: J. de Vries,

tel. 072 - 5826303, edith.jo@kpnmail.nl

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,

tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com

Open Monumentendag

Een impressie van Jolanda:
Deze zaterdag was het weer 'Open monumenten dag'. Voor mij betekende dat vroeg op. Zes uur naast mijn bed! Het werd weer een heerlijke dag. We begonnen met een kopje koffie in de zon op de Mennistenbank. Heerlijke koffie, Anja! Mooi weer (> 20 graden). Veel vrolijke mensen. Geen strakke planning, 't loopt zoals het loopt. Relaxed en gemoedelijk.

Paul Weijmans speelde op ons orgel, dat geeft altijd een warm gevoel. Bert en Jopie Siebeling rechtop en lachend in een bank, in gesprek met Wiebe. We mochten de vermaning weer aan veel mensen laten zien.

Fijn om mee te maken dat met z'n allen zoiets moois tot stand kan komen.

Jolanda Liefthing.



In de middag werd het druk. Groepjes mensen bleven komen en knoopten een praatje aan. Koffie stond steeds klaar, met dank aan Marjolijn.

Tegen twee uur kwam het koor Vigorosa, ze zongen prachtig en de akoestiek was erg goed. Dit betekende wel dat voor korte tijd de doorloop naar de kerk niet makkelijk verliep.

Maar de PowerPoint van Jan Bart draaide de hele dag. Veel mensen keken met interesse en zo staken zij al behoorlijk veel informatie op. Onze gesprekjes daarna konden daar goed op aanhaken.

We kunnen terugkijken op een fijne, warme en zonnige dag met een groot aantal bezoekers: 365 volwassenen, 7 kinderen en 1 hond.

Alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt! Anja en Jan Woudstra, Jan Willem en Louise Pondman, Jolanda Liefthing, Marjolijn Robben, Irene van de Pavert, Marjolijn en Piet Bras, Jan Bart en Hans de Jonge. Zonder jullie was het niet zo'n mooie dag geworden!

Marlot Rappard



Filmmiddag

Voor aankondiging filmmiddag op 27 november 2024.

Onze gemeente heeft nog steeds een licentie om films te mogen vertonen. Deze licentie stamt nog uit de tijd dat in DoReLu verband op gezette tijden in de Mennozaal een filmmiddag werd georganiseerd. De predikanten van de drie gemeenten kozen films uit die hen aanspraken en leidden ook de discussie na afloop van de film.

Idee achter deze filmmiddagen was om, naast de oogstdienst, ook een ander moment te hebben met elkaar in contact te komen. Aanvankelijk werden de filmmiddagen goed bezocht maar na verloop van tijd werd het bezoekersaantal steeds minder. Vooral van onze kant was er weinig belangstelling. De Remonstranten waren nog het meest trouw.

Op een gegeven moment is het besluit genomen te stoppen met de filmmiddagen.

We zijn nu een paar jaar verder en onze boekhouder, Jo de Vries, vroeg zich op een gegeven moment af of het nog zin heeft de licentie aan te houden als er toch geen gebruik van wordt gemaakt.

In de liturgiecommissie kwam zijn vraag ook aan de orde.

In diverse gemeentebladen staan regelmatig verslagen van geslaagde filmmiddagen die goed bezocht worden met fijne discussies over de getoonde film. Kunnen we dat ook niet bij ons opnieuw proberen?

Het is weer een andere manier van elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer rondom een mooie film met na afloop een gesprek hoe de film op ons is overgekomen eventueel met een hapje en een drankje erbij?

We gaan het uitproberen!!

27 november 14.00 uur in de Mennozaal.

De film die getoond wordt is: *Il y a longtemps que je t'aime* een film uit 2008 geregisseerd door Philippe Claudel. Hij gebruikt geen woord te veel. In plaats daarvan laat hij het oog van de camera en de blikken van de acteurs het werk doen.

Het verhaal gaat over twee zussen Juliette en Léa die samen iets op te lossen hebben na een afwezigheid van 15 jaar van Juliette. Vragen over schuld, boete, lijden en verlossing dringen zich aan ons op en beetje bij beetje kom je erachter waarom de zussen elkaar 15 jaar niet hebben gezien en eigenlijk vreemden voor elkaar zijn geworden.

Een ontroerende, emotionele film!

Anneke Struijf



Groot Beraad

Op donderdagochtend 26 september was er een Groot Beraad. Alle gemeenteleden worden hiervoor uitgenodigd en kunnen meedenken met en suggesties doen voor wat er in de gemeente speelt. Ook dit keer was het weer een ontspannen en nuttige bijeenkomst, mede ter voorbereiding op besluiten die in de gemeentevergadering genomen moeten worden.

Hieronder wordt van enkele belangrijke punten verslag gedaan. Het volledige verslag wordt binnenkort naar alle leden toegestuurd.

Sinds april van dit jaar is het Klein Beraad (KB), in z'n nieuwe samenstelling, druk bezig de gemeente draaiend te houden, daarbij geassisteerd door Esther in 't Veld die sinds 1 september is aangesteld als administratief medewerker. Een belangrijk aandachtspunt binnen het KB is het uitwerken van het beleid voor de overgang van de gebouwen van onze gemeente naar een Erfgoed Stichting (De Hollandse Vermaning).

Ruben Tijmens, de penningmeester, heeft na goedkeuring van de gemeentevergadering van 28 april de voorbereidingen hiervoor op zich genomen. Hij werkt nauw samen met de boekhouder en met de Commissie Onderhoud Gebouwen. Het is de bedoeling deze overgang in een aantal stappen uit te voeren.

Onze gemeente zal in juridische zin worden opgesplitst in een stichting voor het onroerend goed én in een vereniging voor de 'levende' gemeente. Voor de nieuwe stichting zullen extra bestuursleden gevonden moeten worden. Die kunnen ook van buiten de gemeente komen zolang men voldoende affiniteit heeft met het te beheren Erfgoed. Deze splitsing brengt een dubbele financiële administratie met zich mee.

De Doopsgezinde Gemeente Zaandam heeft al eerder een dergelijke procedure doorlopen en van hun adviezen en ervaringen wordt dankbaar gebruik gemaakt. Het KB hoopt, in de gemeentevergadering van zondag 17 november a.s., meer van het stappenplan en/of uitgewerkte voorstellen te kunnen presenteren.

Een terugkerend onderwerp tijdens het Groot Beraad is de frequentie van de zondagsvieringen. Voor 2026 wordt geadviseerd om het rooster niet te wijzigen en alle zondagsvieringen door te laten gaan, zolang er tenminste voldoende vrijwilligers beschikbaar blijven om bij de vieringen te assisteren. Er is reeds geschrapd in het aantal taken voor de vrijwilligers, maar de communicatie hierover vraagt nog enige aandacht.

Over de besteding van een deel van de diaconiegelden zal jaarlijks een 'openbaar' voorstel worden gedaan ten bate van speciale collectiedoelen.

Aan het eind van de bijeenkomst is ingegaan op het feit dat Piet en Marjolijn Bras, per 1 januari 2025, zullen stoppen met het faciliteren van huurders voor kerkgebouw en zalen. Dat is natuurlijk heel jammer zowel voor henzelf als voor de gemeente.

Er wordt door het KB nader onderzocht wat dit voor consequenties heeft, ook gezien de plannen voor de Erfgoed Stichting en hoe hier verder op in te spelen.

De volgende bijeenkomst voor het Groot Beraad staat gepland voor 20 maart 2025.

Antoinette Hazevoet

de weg

jij
kaars
teken van
verbinding
aarde-hemel-het al
in een oogwenk
hier dan daar
ontvlam

tussen mensen
warm kwetsbaar licht
een hand tot schild
spreken vanuit je ziel

al wat licht vermag
komt aan het licht
kostbaar wordt het
over de aarde
vrede een schild
samen herderen
werken én delen
elkaar verstaan
aan toekomst
vol hoop

mijn bron !

*Michiel de Jong
Januari 1997*

Een bedankje

Hierbij willen wij de gemeente bedanken voor de Kanselbloemen en de cadeaubon vanwege ons 50-jarig huwelijk. Bedankt voor alle aandacht.

Rineke en Hans de Jonge

Dank

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor het boekje dat Ruben en Michiel bij ons hebben gebracht. We zijn heel blij met de bloemen en de attentie. We jullie nog laten weten dat we sinds 12 september grootouders zijn geworden van kleindochter Kate Cecilia. Dus het boekje kon niet op een beter moment komen. Tot ziens op de Koningsweg en hartelijke groeten.

Agnes en Rob van Menen.