

# Op Weg



## Lijdenstijd en Pasen 2023

*Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar  
Jaargang 54 nummer 1*

### Pasen, Bron van Hoop



# Inhoud

## Jaargang 54, nummer 1

Diensten; Pasen, bron van hoop

Pasen

Postzegels

Wereld van verschil; Mennofund

In memoria; Opstaan in hoop

Vreugde van de Bergrede

Berichten uit Klein Beraad; Bloemen en Collecten; Beleidsplan

Doorgeven van Bijbels waarden; Pasen, bron van hoop

Kring Bergen-School-Heerhugowaard; Paasactie ARK

Half leeg of Half vol

Dank, Regiobijeenkomst School, Groot Beraad

Uit de ARK; Hoop

Steunpunt Verlies en Rouw; Activiteiten

Koor; Commissie Onderhoud Gebouwen

Colofon

### Pasen Bron van Hoop

Al zijn goede werken  
hij de kruisdood  
in een graf gelegd

#### Jezus

edoch waarlijk opgestaan  
zijn Geest in al zijn maatjes  
vrienden, vriendinnen  
en

zijn woorden én daden  
geheel de aarde rond  
tot in alle windstreken  
van geslacht op geslacht  
eeuwen aan eeuwen.

Ook naar ons mensen  
zijn Geest inspirerend  
tot het doen van liefde  
trouw, gerechtigheid en  
heelheid van de aarde.

Laat de mens  
ook wij, putten uit de  
'**Bron van het Goede**'  
in de Hoop dat wij  
vanuit zielenroerselen  
doen wat te doen valt.

24 januari 2023, Michiel de Jong

De diensten in Februari, Maart, April en Mei 2023 in de  
Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar .

Collectedoelen:

26 februari 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde (1<sup>e</sup> van de 40 dagentijd)  
Paaspakkettenactie ARK  
bankrekeningnr. NL77INGB0002685243 t.n.v.  
Alkmaarse Raad van Kerken o.v.m. paaspakkettenactie  
5 maart 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde (2<sup>e</sup> van de 40 dagentijd)  
Paaspakkettenactie ARK  
12 maart 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)  
Ds Jacqueline Roelofs (3<sup>e</sup> van de 40 dagentijd)  
Menno Simons Monument  
bankrekeningnr. NL31RAB00141964138  
t.n.v. Stichting Menno Simons SDMF.  
19 maart 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde (4<sup>e</sup> van de 40 dagentijd)  
Menno Simons Monument  
26 maart 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)  
Zr. Hilda Wouwenaar (5<sup>e</sup> van de 40 dagentijd)  
Kinderhuis Bethanië  
bankrekeningnr. NL07ABNA0446608513  
t.n.v. Kinderhuis Bethanië  
2 april 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde (Palmpasen)  
Kinderhuis Bethanië  
6 april 2023, 19.30 uur (Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde (Witte Donderdag, Avond-  
maal)  
Geen  
7 april 2023, 19.30 uur  
Liturgiecommissie (Goede Vrijdag)  
Geen  
9 april 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde (Pasen)  
Artsen zonder Grenzen  
bankrekeningnr: NL13INGB0000004054  
t.n.v. Artsen zonder Grenzen, Amsterdam.  
16 april 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)  
Ds. Janneke Leerink  
Artsen zonder Grenzen  
23 april 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde  
Christian Peacemaker Teams  
bankrekening NL11TRIO0379277115  
t.n.v. Stichting Christian Peacemaker Teams-Nederland  
o.v.v. Lesbos.  
30 april 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)  
Br. Thijs van Hoogstraten  
Christian Peacemaker Teams  
7 mei 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde  
Indonesische Broederschappen  
bankrekeningnr: NL19 ABNA 0243 4938 86  
t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Amsterdam,  
o.v.m. Indonesië.  
14 mei 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)  
Ds. Menno Hofman  
Indonesische Broederschappen

## Pasen

*Ik hoorde eens iemand in een straatinterview op televisie commentaar geven bij de christelijke feestdagen. Het ging er over of die feestdagen wel of niet een (verplichte) vrije dag moesten opleveren. "Kerst", zei deze meneer, "dat ging tenminste nog ergens over, met een pasgeboren kind in een stal. Pasen, met chocolade eieren en paashazen, dat sloeg helemaal nergens op. Daar hoef je geen vrij voor te krijgen". Tja, denk ik dan, hier kan nog wat basisscholing geen kwaad. Ik zou hem best het een en ander willen vertellen over hoe die eieren en hazen in ons christelijke Paasfeest terecht zijn gekomen en ook dat het kind uit die stal meer met Pasen te maken heeft dan die chocolade eieren.*

Misschien moet ik hem dan eerst maar iets vertellen over de weg die dat kind aflegde van een stal in Bethlehem naar een kruis in Jeruzalem. Dat moet nog te doen zijn, al zal er dan nog het nodige zijn dat deze meneer niet zal kunnen of willen begrijpen. Verhalen over lammen die weer gaan lopen, blinden die weer gaan zien en doven die weer gaan horen, ik ben bang dat zijn voorstellingsvermogen niet toereikend zal zijn om dat te begrijpen. Na het kruis in Jeruzalem zal hij waarschijnlijk volledig afhaken. Het mysterie van Pasen, daar is hij vast nog niet aan toe. En wij? Ik, in hoeverre kan ik dat mysterie begrijpen, laat staan het uit te leggen?

### Voor een dag van morgen

Wanneer ik morgen doodga,  
vertel dan aan de bomen  
hoeveel ik van je hield.  
Vertel het aan de wind,  
die in de bomen klimt  
of uit de takken valt,  
hoeveel ik van je hield.  
Vertel het aan een kind  
dat jong genoeg is om het te begrijpen.  
Vertel het aan een dier,  
misschien alleen door het aan te kijken.  
Vertel het aan de huizen van steen,  
vertel het aan de stad  
hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens,  
ze zouden je niet geloven.  
Ze zouden niet willen geloven dat  
alleen maar een man  
alleen maar een vrouw  
dat een mens een mens zo liefhad  
als ik jou.

*Hans Andreus*

*Uit: Al ben ik een reiziger  
Uitgeverij Holland 1959*

Hoe vertel je over Pasen? Wat valt er te zeggen over lijden, sterven en weer opstaan, in een wereld die veel te goed bekend is met lijden en sterven en waarin dood echt dood is, einde, afgelopen, over en uit?

Bij het lege graf van de Paasmorgen staan wij met de mond vol tanden. Het is niet te bevatten wat hier gebeurt is. Het is niet voor niets dat de evangelisten geen van allen de opstanding beschrijven. Dat ze niet verder komen dan alleen vaststellen dat het graf op de morgen van de derde dag leeg was. Pas wanneer we terug denken aan wat er allemaal aan het lijden, sterven en weer opstaan van Jezus vooraf is gegaan, wanneer we nadenken over zijn leven, dan begint er misschien iets te dagen van de betekenis van dit grote mysterie. De liefde, Gods liefde voor de mens, is zo groot, die laat zich niet begraven in een witgepleisterd graf. (Even voor die meneer van het interview: een ei lijkt op een dode steen of een gesloten graf, maar binnenin groeit nieuw leven.)

Ik moest denken aan het gedicht van Hans Andreus dat hiernaast staat. Hoe leg je uit hoeveel je van iemand houdt? Hoeveel je van hem of haar gehouden hebt? Dat is met geen pen te beschrijven. Daar zijn geen woorden voor. De liefde laat zich niet uitleggen. De liefde laat zich hooguit beschrijven met poëtische taal, die er al cirkelend steeds dichterbij probeert te komen om toch nooit echt de kern te raken. Liefde laat zich alleen voelen en alleen langs die weg kan je er iets van begrijpen, ook al heb je er geen woorden voor om het aan een ander uit te leggen. Je kan die ander hooguit jouw liefde laten voelen.

Misschien geldt dat ook wel voor Pasen, dacht ik toen. Hoe meer je het probeert te verklaren, hoe meer je er woorden voor probeert te vinden, des te meer ontglipt de betekenis ervan je. Hoe kon het zijn dat er een mens bestond, die zo op God vertrouwde en zo van mensen hield, dat hij zijn leven op het spel durfde te zetten om het Licht, de Liefde en de Vrede van God in de wereld door te laten breken als bron van hoop. Vrij naar Hans Andreus zou ik het met poëzie willen proberen, zoals op de volgende pagina staat.

*Louise Pondman*

## Pasen

geloof het,  
maar zeg het aan geen mens,  
ze zouden je niet geloven.  
Ze zouden niet willen geloven dat  
er ooit een mens was,  
die God en mensen zo liefhad,  
dat zelfs de dood,  
dat zelfs het graf,  
hem niet tegen konden houden.  
Alleen een kind kan begrijpen  
dat de hoop voor de wereld  
uit een leeg graf  
geboren mag worden.  
Laten wij weer worden als kinderen,  
die niet alles verklaard hoeven hebben,  
om toch te vertrouwen  
dat het eens goed komt.

Er is een bron van hoop  
waaruit wij mogen drinken,  
want de wereld is nog niet verloren  
zolang God ons vasthoudt  
en steeds weer op doet staan  
uit lijden en dood,  
tot zijn Licht  
van Liefde en Vrede  
in de wereld opgaat.

*Louise Pondman*

## Gebruikte postzegels

Zolang ik me kan herinneren heb ik postzegels van enveloppen geknipt, bewaard en mee naar de kerk genomen. De opbrengst was bestemd voor de DG Zending, DG Enkhuizen regelde één en ander. Maar sinds ze er daar mee gestopt zijn, was er geen bestemming meer. In de kerk, waar we met mijn koor repeteren hangt een box, waar postzegels, kaarten en munten in verzameld worden, dat leek me voor mijn oude postzegels een prima bestemming. Toen zei een vriendin van mij, lid van een postzegelvereniging, dat ze daar ook gebruikte postzegels verzamelen. De opbrengst ervan wordt bestemd voor onderzoek naar taaislijmziekte. Ik heb het met zr. Anneke Struijf overlegd, ze vond het een prima bestemming. Het is al een keer aangekondigd in de wekelijkse mail met de gegevens over de dienst, zelf heb ik er bij de mededelingen voor de dienst een keer aandacht aan besteed. Maar omdat niet iedereen mail heeft (of regelmatig leest) nu ook dit stukje.

De rode doos om de postzegels in te verzamelen staat weer klaar in de kerkzaal. Wie niet in de gelegenheid is gebruikte postzegels (niet afgeweekt maar nog met een randje papier eromheen) naar de kerk mee te nemen kan ze meegeven aan de wijkcontactpersoon of eventueel ds. Pondman, dan doen die ze wel in de doos. En ik zal er voor zorgen, dat die doos regelmatig geleegd wordt en dat de postzegels bij mijn vriendin terecht komen.

*Hilda Wouwenaar*



## Werelden van verschil.

*Thuis staat de verwarming op 18 graden. In de avond gaat die af en toe naar de 19, maar niet meer. De gasprijzen rijzen de pan uit en daar houd ik rekening mee. En 's avonds met een dekentje op de bank is ook niet slecht. Verder mopper ik af en toe over het weer, want de hond moet wel een aantal keren per dag naar buiten. Maar met mijn warme winterjas is het eigenlijk goed te doen! Ik denk aan die man in Kiev, zonder vrouw en kinderen en in de kou.*

Het is alweer een jaar geleden dat ik het gezin ophaalde bij Amsterdam Centraal station. Een moeder en twee kinderen die met grote ogen op het koude station zochten naar die vrouw die ze ook niet kenden.

We wenden snel aan elkaar en gelukkig konden we het samen goed vinden. We praatten over de oorlog, over hun verdriet om alles achter te laten en we beschilderden paaseieren. Voor de kinderen verstopten we paaseitjes in de tuin. Gewoontes die zij niet kenden en erg leuk vonden. Hun gewoonte was om het hele huis schoon te maken voor de Paas. Ik had geen bezwaar....

En vandaag is er weer een bericht van de Oekraïense moeder die met haar twee kinderen drie maanden bij mij in huis was. Het gaat goed met haar, zegt ze. De stad in Engeland, waar ze nu woont, vindt ze erg mooi. En ja, met de kinderen gaat het ook goed, ze vinden school fijn en ze leren snel Engels. Sneller dan zij!

Als we aan de praat raken, hoor ik dat ze het liefst zo snel mogelijk terug wil. Terug naar huis, daar waar ze hoort, daar waar haar leven was. Ik weet niet goed wat ik zeggen moet, ik voel haar verdriet. Eerst maar weer eens een kopje koffie en dan met de hond wandelen.

In Engeland woont nu de Oekraïense moeder met haar twee kinderen bij een gezin in huis. Ze maakt zich zorgen over haar man, over haar eigen toekomst en over die van de kinderen. Hoe gaat het met haar man, daar in dat koude Kiev? Hoe komt ze aan werk in dat vreemde land waar ze nu is? Hoe zullen de kinderen het doen op school met hun gebrekkige Engels? Kan ze een plekje vinden waar zij samen met haar kinderen kan wonen?

In ons contact hoor ik dat ze er het beste van maakt. Ze vindt het moeilijk om haar weg te vinden, hoewel ze Engeland een prachtig land vindt. Haar Engels is nog niet goed genoeg om een baan te vinden en ook daar wordt alles duurder. En daarbij haar machteloze gevoel over de situatie in haar land. Hoe ziet haar toekomst er uit? Ze is daar in Engeland, maar eigenlijk wil ze terug, naar haar man, naar haar land, naar haar eigen leven.

Uit Oekraïne komt een mail met een filmpje. Haar man is daar en woont op de tiende verdieping van een appartementencomplex. De mail vertelt over de stroom die regelmatig uitvalt en de kou. Het luchtalarm dat soms midden in de nacht begint. De bommen die hij in de verte ziet vallen. Voor de zekerheid slaapt hij maar in de hal op de onderste verdieping van het

gebouw

Een schuilkelder is er niet, het is te dicht bij de rivier. Veel trappen lopen door de stroomuitval en intens koud in huis.

Het filmpje toont vanaf hun tiende verdieping een uitzicht op andere flatgebouwen en kale bomen. Het sneeuwt en alles is wit. Ver beneden hun balkon rijden auto's traag op de witte straat.

De straatverlichting is uit.

Maar de mail vertelt ook over doorzettingsvermogen en de hoop dat we volgend jaar in vrede bij elkaar kunnen zijn. Tot het zo ver is, blijft hij daar om zijn land te verdedigen en te helpen met reparaties waar dat kan.

Financieel heeft hij het zwaar, want zijn werk ligt stil. Toch stuurt hij mij, tot mijn verrassing, een boek met de geschiedenis van Oekraïne.

Door de oorlog zijn wij aan elkaar verbonden geraakt. Werelden van verschil, maar voor altijd. Wij hopen allemaal op vrede, we hopen allemaal op een terugkeer en herstel naar wat was.

Het wordt weer Pasen, de dood is overwonnen! Daaruit putten we hoop. Dat de oorlog kan ophouden, dat het anders kan, Jezus heeft het laten zien, God heeft het mogelijk gemaakt. Deze hoop is wat we kunnen doorgeven, misschien tegen beter weten is, maar dit is alles wat we kunnen doen. Hoop doet werkelijk leven!

*Marlot Rappard*

## Mennofund

Een aantal jaar geleden hebben we besloten het vermogen van onze Doopsgezinde Gemeente te beleggen in het Mennofund. Op 30 januari is er een extra deelnemersvergadering van de stichting Mennofund in de Singelkerk te Amsterdam gehouden om een Statutenwijziging te kunnen doorvoeren. De belangrijkste wijzigingen zijn de mogelijkheid voor deelnemers om voor maximaal drie andere deelnemers een volmacht te verkrijgen en voor de bestuurders om na de termijn tweemaal vier jaar met instemming van de deelnemers telkens voor één jaar herbenoemd te kunnen worden. De voorgestelde statutenwijziging is met algemene stemmen aangenomen. Verder heeft de vergadering ingestemd met het overgaan naar een andere vermogensbeheerder. Het bestuur brengt nogmaals onder de aandacht van de deelnemers de wettelijke voorschriften over registraties ter voorkoming van witwassen.

*Hans de Jonge, Jan Bart*

## In memoriam Wessel Boonstra

Op 9 januari 2023 overleed Wessel Boonstra op 86 jarige leeftijd. Wessel groeide op in een doopsgezind gezin en werd op zijn belijdenis gedoopt. Op een gegeven moment beëindigende hij echter zijn lidmaatschap. Na het overlijden van zijn vrouw begin 2020 zocht hij weer contact met de gemeente en meldde hij zich als belangstellende. Hij kwam heel af en toe naar de kerk.

*Louise Pondman*

## In memoriam Martha Bosman-Schavinga

Op 17 januari 2023 overleed Martha Bosman-Schavinga op 99 jarige leeftijd. Martha was een vriendin van Tini Visser-Schoone. Zij kwam met haar mee naar de zuster- en broederkring en later naar de ontmoetingskring. Ze ging ook wel eens mee met het senioren-uitje van Hans de Ries. De laatste jaren van haar leven woonde ze in 't Rekerheem.

*Louise Pondman*

## In memoriam Mat Leeuwrik-Lanser

Op 24 januari 2023 overleed zr. Mat Leeuwrik-Lanser op 97 jarige leeftijd. Mat werd op 1 januari 1926 in Aalsmeer geboren. Met haar man Kors Leeuwrik woonde ze op verschillende plaatsen in het land om uiteindelijk in Heiloo te blijven wonen. Kors overleed in 2015.

Mat maakte quilts. Dat deed ze na de pensionering van Kors ook samen met hem. Vorig jaar stelde zij genereus twee van haar quilts ter beschikking, die wij voor The Tent of Nations in Bethlehem mochten verloten. Met liefde en aandacht verzorgde zij jaren lang het versturen van de verjaardagskaarten in de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar.

Mat was iemand die het leven altijd van de zonnige kant probeerde te bekijken, ook als het even tegenzat. Ze was heel dankbaar voor alle zorg en aandacht die ze van haar kinderen en kleinkinderen kreeg. In het voorjaar van 2019 werd er een achterkleinkind geboren, waar ze erg van genoot, ook al moest dat in verband met de coronapandemie lang op afstand, via haar tablet. Via haar tablet en via Op Weg volgde ze tot op het laatst ook het gemeenteleven en de actualiteit in de broederschap.

De laatste jaren begon ze steeds meer met haar gezondheid te kwakkelen. Daarom kwam ze ook niet zo vaak meer in de kerk, want ze vond het lastig om anderen te vragen haar op te halen toen ze minder mobiel werd.

Toen ik haar net voor Kerst nog eens opbelde vertelde ze opgewekt dat ze samen met haar hulp koper zat te poetsen, want dat had ze van haar moeder geleerd: met kerst hoort het koper te glimmen. Ik hoop dat de herinnering aan Mat haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen tot zegen mag zijn.

*Louise Pondman*

## In memoriam Henk de Lange

Op 28 januari 2023 overleed Henk de Lange op 76 jarige leeftijd. Henk had een moeilijk leven, dat door autisme en schizofrenie getekend werd. Henk kwam vroeger vaak in de kerk, voor de kerkdienst, of ook wel alleen voor een praatje en een kop koffie. Soms raakte hij een tijdje bij ons uit beeld om later weer contact te zoeken. Henk was veel met zijn geloof bezig, las regelmatig in de Bijbel en las commentaren bij de Bijbel. Zijn ouders waren doopsgezind, en hij noemde zichzelf ook doopsgezind, al keek hij ook rond bij de katholieken en had hij contact met een pinkstergemeente en de Jehovagetuigen. Bij zijn religieuze zoektocht volgde hij een oecumenische weg.

*Louise Pondman*

## Opstaan in Hoop

Een litanie aan gebeuren  
her en der over ons aard'  
**opstaan**  
ons laten optrekken  
aan het Goede Woord.

Als wij tekort schieten  
in ons doen en laten  
**opstaan**  
om te putten uit de  
Bron van het Goede.

Zomaar gevangen zitten  
in waan en razernij  
**opstaan**  
wij mogen wonen  
in onze dromen.

Een vijandelijke inval  
zowaar in ons Europa  
**opstaan**  
alles op alles zetten  
op weg naar Shalom.

Wees immer behoedzaam  
om na elke 'val' weer  
**op te staan**  
Hoop ons levend houdt  
Licht ons weer tegemoet straalt.

*Michiel de Jong*  
6 februari 2023

## Vreugde van de Bergrede.

*Doopsgezinden worden wel eens 'Bergrede christenen' genoemd, omdat wij die redevoering van Jezus als een richtingaanwijzer in het leven zien. De Bergrede (Mattheüs 5, 6 en 7) zou je een samenvatting van de leer van Jezus kunnen noemen. Sommige mensen lezen het zelfs als een handboek voor wie in navolging van Jezus wil leven, al is dat geen gemakkelijke opgave. Daarvoor is de tekst voor ons misschien iets te zwart-wit.*

Als de leer van Jezus zo belangrijk voor ons is, dan is het eigenlijk vreemd dat wij wel een feestdag kennen voor zijn geboorte, Kerstmis, en een feestdag voor zijn lijden, sterven en opstaan, de drie dagen van Pasen, en een dag dat Jezus ons de Heilige Geest stuurde om ons te inspireren en bij te staan, Pinksteren, maar dat wij geen aparte feestdag kennen voor de leer van Jezus.

Het Jodendom kent Simchat Thora, Vreugde der Wet, het feest waarop er met de versierde Thorarollen gedanst wordt. Net zoals wij elke week in de dienst uit de Bijbel lezen, lezen de joden elke week een gedeelte uit de Thora, met daarin het verhaal over de schepping van de wereld, hoe God hen uit de slavernij van Egypte had bevrijd en hoe Mozes op de berg Sinai voor de mensen de wet van God kreeg. Op Simchat Thora, wordt het laatste stukje uit de rol gelezen én het begin, als start van weer een jaar lang Thora lezen. Het is een feest waarop de relatie tussen God en Israël gevierd wordt.

Zou het niet mooi zijn, dacht ds. Alfred van Wijk enige jaren geleden, wanneer wij in het christendom, of in ieder geval als doopsgezinden, ook zo'n feest zouden hebben, waarop we de leer van Jezus zouden kunnen vieren, ook al lezen wij daar bijna elke week over. Hij verzamelde een groep theologen om zich heen, die samen nadachten over een feest als 'Vreugde over de Bergrede'. Er ging wat tijd overheen en corona zorgde ook hier voor de nodige vertraging. Uiteindelijk was er in mei 2022 een nascholing voor predikanten over de Bergrede, met een terugkomdag in oktober, waar we samen nadachten over een invulling van zo'n feestdag. Wij veranderden de naam in 'Vreugde van de Bergrede'. We zijn niet alleen blij dat we de Bergrede hebben. We vieren de levensvreugde, inspiratie en energie die er voor ons van de Bergrede uitgaat en die ons tot navolging uitdaagt.

Wanneer vier je dan zo'n dag? Ergens tussen Kerstmis en Pasen dachten wij. Het werd zondag laetare, wat 'verheugd u' betekent. Op die zondag mag er al wat van het licht van Pasen doorschemeren. Of, zoals één van mijn collega's het uitdrukte: 'We zijn door de woestijn op weg naar Jeruzalem om daar Pasen te gaan vieren. De woestijn is niet vlak. We hebben een berg beklommen en daar in de verte, verheugt u! daar zien wij Jeruzalem liggen'. Een beeldende manier om te omschrijven dat, ook al hebben we nog een lange weg te gaan, wij levend in navolging van wat Jezus ons leerde, de richting gevonden hebben naar het 'hemelse Jeruzalem', het beeld van Gods Rijk op aarde. Daar mogen wij ons over verheugen.

Nieuwe tradities worden niet van de ene op de andere dag geboren. Dat heeft tijd nodig om te groeien. Voorlopig beginnen we met een feestelijke dienst op zondag laetare. Dat is dit jaar op zondag 19 maart.



2012-03-29 Capernaüm, Kerk van de bergrede

## Veertigdagenproject – de Bergrede in de praktijk

Na de dienst op 19 maart willen wij de Bergrede 'handen en voeten' geven door iets extra's te doen voor ons vastenproject. Na twee keer een doel ver weg, waterputten voor Togo en olijfbomen voor de Tent of Nations, willen we deze keer in de veertigdagentijd aandacht besteden aan een doel dichtbij. We sluiten aan bij de Paasactie van de ARK, om voor de minima in Alkmaar een extraatje te verzorgen. Elders in dit nummer van Op Weg leest u in het stukje van de ARK meer over dit project. Op 26 februari en 5 maart, de eerste twee zondagen van de veertigdagentijd, gaat de collecte uit de rode zak naar de Paasactie. We hopen daarnaast na de dienst van 19 maart, net als vorig jaar na de dienst op Palmzondag, geld bijeen brengen met iets lekkers bij de koffie, dat u deze keer niet krijgt, maar moet kopen. Daarnaast kunt u ook zaken als kaarten, potjes jam en andere (zelfgemaakte) producten aan elkaar verkopen voor het goede doel. Natuurlijk hopen wij daarbij op veel creativiteit en een goede opbrengst. Zorg dus dat u 19 maart voldoende contact geld bij u heeft.

Louise Pondman

## Berichten uit het Klein Beraad

Het jaar 2023 is bijna 2 maanden oud en in die tussentijd is er al weer veel vergaderd, gemaïld en gebeld in onze gemeente.

Het drinken van koffie/thee in de kerkzaal na de dienst in verband met besparing van stookkosten, verloopt, na wat kleine aanpassingen, prima. Hier en daar horen wij zelfs dat het gezelliger aanvoelt dan in de Mennozaal.

We hebben het al lang op ons verlanglijstje staan: nieuwe stoelen in de kerkzaal maar nu begint het erop te lijken dat we binnenkort kunnen kiezen welke stoel we willen aanschaffen. Marjolijn Bras, Edith de Vries en Jan Bart hopen binnenkort met 3 stoelen op proef te komen. Welke stoel zit het prettigst? Dat wordt nog spannend. Wat er met de oude stoelen gebeurt, is nog een aandachtspunt. Waar kunnen we ze kwijt?

Als u dit leest, hebben we kunnen genieten van de toneelvoorstelling "Ontmoeting met gevolgen" op 18 februari. We hopen dat er veel belangstelling voor is geweest want er is veel tijd besteed aan het promoten van deze voorstelling.

Veel mailverkeer is er ook geweest met onze organist Henny v.d. Kraats. Na de laatste stembeurt door Flentrop op 16 november vorig jaar ontdekte Henny dat er een probleem was met een orgelpijp (fluit 4). Uiteraard is Flentrop benaderd voor een offerte maar de prijs was wel heel erg hoog! In overleg met Henny is besloten te wachten tot de volgende reguliere stembeurt in het najaar en het dan te laten repareren. Vooralsnog is het orgel goed te bespelen ondanks het euvel.

Enige jaren heeft de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken) zich gebogen over de vraag welke rol de kerken kunnen spelen wanneer zich een ramp voordoet. Het draaiboek was klaar en van vrijwel alle kerken was er een inventarisatie van mogelijkheden van de gebouwen gemaakt. Maar vanwege corona kwam dit proces tot stilstand. Nu wordt het weer opgepakt. Ria de Rijke, secretaris van de ARK, informeert bij de gemeente Alkmaar of er nog steeds belangstelling is voor dit rampenplan. Bij een positief antwoord van de gemeente gaan de leden van de ARK na of de destijds opgegeven inventarisatie nog correct is; Nagegaan wordt dan ook of de vrijwilligers die zich destijds hebben opgegeven nog beschikbaar zijn.

Onze predikant is uiteraard beschikbaar als er een beroep op haar wordt gedaan voor geestelijke ondersteuning maar... wie zich destijds als vrijwilliger had opgegeven, is voor ons even uit beeld. Was u het? Laat het ons weten!

Aan leden van het projectkoor is gevraagd hun mening te geven over doorgaan of...stoppen. Tot op heden is er nog geen besluit genomen maar het zou zo maar kunnen dat er te weinig leden overblijven om het projectkoor voort te zetten.

Via de media komen beelden en berichten over de aardbeving in Turkije en Syrië bij ons binnen. Het is nauwelijks te bevatten wat de mensen in het rampgebied is overkomen. In het Klein Beraad hebben we dan ook geen moment getwijfeld om de bestemming van onze collectes op 12 februari te wijzigen in 1 collecte voor de slachtoffers. In totaal is €134,- opgehaald en vanuit de diaconie wordt het bedrag aangevuld tot € 300,-

Op mijn dringende oproep wie zich beschikbaar stelt voor de functie van penningmeester heeft nog niemand zich gemeld. De tijd dringt want 7 mei, in de Gemeentevergadering, nemen we afscheid van Rineke de Jonge als penningmeester. Wettelijk zijn we verplicht die functie ingevuld te hebben!!! Wie neemt het stokje over!! We zijn allemaal verantwoordelijk.

Denkt u aan het Groot beraad op 8 maart? Van 10.00 – 12.00 uur in de Mennozaal.

*Anneke T. Struijf*

## Bloemen en collecten

		Eigen gem.	Extra
20-11	Zr. H. Volkers	59,50	44,80
27-11	Zr. H. Koornneef	23,05	20,20
04-12	Dhr. H. v.d. Kraats	26,85	45,40
	Voedselbank		261,50
11-12	Zr. Smit	67,41	78,67
18-12	Zr. J. v.d. Baan	14,90	20,40
25-12	Zr. N. van Laere	87,85	59,50
08-01	Br. M. de Jong	39,45	67,90
15-01	Zr. L. in 't Veld	29,25	29,57
22-01	Zr. G. de Wit	26,10	32,30
29-01	Mw. M. Kroon	26,15	38,35
05-02	Zr./Br. de Jonge	51,65	55,20
12-02	Mw. K. Simpson	Giro 555	134,30



## Beleidsplan

In de Gemeentevergadering van 13 november 2022 heeft de Gemeente ingestemd met het opstellen van een Beleidsplan voor de periode 2023 – 2030. Op 9 februari 2023 hebben de brs. Bart, de Jonge, Pondman en Siebeling een start gemaakt met het opstellen ervan. Br. Tijmens was helaas afwezig. Een concept voor een Beleidsplan zal worden besproken in de bijeenkomst van het Groot Beraad van 8 maart 2023. Op 16 maart 2023 zal verder worden uitgewerkt welke organisatorische aanpassingen nodig zijn om het plan in uitvoering te kunnen nemen. We hopen het plan aan te bieden aan de Gemeentevergadering van 7 mei 2023.

*Jan Bart*



## Het doorgeven van Bijbelse waarden. (Interview met Jan en Anja Woudstra)

Jan en Anja ontvangen mij hartelijk in hun woning aan het Severijnpad in Alkmaar Noord. Het is maandagmiddag en we gaan zitten voor een interview over de jeugd, een decennium terug bij Anja en Jan thuis.

Anja vertelt dat dominee Harmen Ament haar had gevraagd na te denken over een activiteiten voor de jeugd. Zo had hij gezegd: "Als de jongeren niet naar de kerk komen, moet de kerk maar naar de jongeren gaan!"

Anja had daarop bedacht dat zij de jeugd wel op woensdagmiddag bij haar thuis kon ontvangen. Haar dochters waren toen ook in de basisschoolleeftijd, dus de verbinding met vriendjes en vriendinnetjes en de school was snel gelegd. Ze ging op pad om ouders en kinderen te vragen of ze het leuk vonden om mee te doen met de kinderkerk aan huis. Zo kreeg ze als snel een groepje kinderen bij elkaar in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Anja vertelt enthousiast: "Onze jongste was toen nog maar 3 jaar oud. Die vond het maar wat interessant om mee te doen met de 'groten'." De pretkadetten, zoals ze werden genoemd, kregen van Harmen Ament een Bijbelverhaal te horen, waarna Anja het overnam en een creatieve activiteit eraan koppelde. Ook werden er liedjes gezongen van Hanna Lam en vanuit diverse materialen van de Nederlandse vereniging van Zondagscholen gebruikte ze bijvoorbeeld een spiegelverhaal; een verhaal uit de bijbel, gekoppeld aan een verhaal van deze tijd.

Zowel Jan als Anja halen veel herinneringen op. Zo was er een speurtocht aan de voet van het klimduin in Schoorl, waarbij de kinderen spoken moesten opsporen. Een collega van die tijd, Ton, zat in alle rust aan het klimduin te luieren, terwijl hij eigenlijk had moeten koken! Het boek dat hij aan het lezen was: No stress! Jan lacht erom; "hij had gelijk het boek in de praktijk gebracht!"

Jan en Anja zijn het erover eens; het was een mooie tijd. Toen de kinderen ouder werden, werd het meer een studiegroepje, samen koken en eten, samen huiswerk maken en natuurlijk samen afwassen, dit alles in de Hans de Rieszaal. Toen ze gingen studeren was dat het einde van de pretkadetten.

Anja vertelt dat ze graag de Bijbelse waarden wilde meegeven aan kinderen; saamhorigheid, en verbinding, maar ook de Bijbelse verhalen, als kennis doorgeven. Dit deden ze bijvoorbeeld ook door het kerstspel, theater in de kerk op eerste Kerstdag, en ook door de Palmpasenstokken te maken met de kinderen. De kinderen hadden de Palmpasenstokken mee naar huis genomen en dachten dat het de bedoeling was, dat zij met de Palmpasenstok in de wijk langs de huizen moesten gaan. Dat was het niet, maar dit werd door de hele wijk, zeer gewaardeerd. Dit waren toch echt de hoogtepunten van het jaar!

Andrea Wieffering



## Pasen, Bron van Hoop!

In een tijd waar van alles in korte tijd gebeurt, zodanig dat wij het soms niet kunnen verwerken, moet ik proberen iets van een positief geluid te laten horen.

Met een kleine werkgroep in de gemeente zijn we een plan van aanpak voor de toekomst van onze gemeente opstellen. Dat plan moet een richtpunt zijn, waar we als gemeente naar toe kunnen werken.

Hopelijk kunnen we met een groot aantal leden en vrienden, tijdens het Groot Beraad op woensdag 8 maart, het concept Beleidsplan 2023 – 2035 van de werkgroep bespreken.

Ik reken op uw komst!

Hans de Jonge

## De Kring Bergen-Schoorl-Heerhugowaard

Ooit, lang geleden, was er een Doopsgezinde kring van leden en belangstellenden in Bergen en één in Schoorl. Maar aan alles komt een eind en beide kringen zijn al lang geleden een stille dood gestorven. Toch misten een paar mensen het onderling contact, de inspiratie, de bezinning.

Daarom werd in 2010 een nieuwe gesprekskring Bergen/Schoorl opgericht, die met uitzondering van de zomermaanden iedere maand bij een van de deelnemers samenkwam. Inmiddels komt er ook uit Heerhugowaard tenminste één trouwe deelneemster. Dus sindsdien heet onze kring "de Kring Bergen-Schoorl-Heerhugowaard". Onze predikante, Louise Pondman ondersteunt de kring waar nodig. We komen acht of negen keer per jaar op de tweede dinsdagmiddag van de maand bij elkaar bij een deelnemer thuis.

We beginnen meestal met het delen van lief en leed: wat hebben we meegemaakt, de afgelopen tijd, positief of negatief. Wat houdt ons bezig? Soms ook: wat speelt er voor belangrijks in de gemeente of de broederschap?

De eerste jaren hebben we gebruik gemaakt van de GDB-mappen over bijbelgedeelten. Tegenwoordig spreken we af dat één van de kringleden een onderwerp voorbereid dat voor haar of hem belangrijk genoeg is om in de kring te bespreken. Ook onze predikant Louise draagt soms een onderwerp aan dat voor ons (en voor de hele gemeente) van belang is.

Onze gesprekken zijn vaak heel persoonlijk en blijven altijd vertrouwelijk. Er is een korte inleiding over een onderwerp dat door een van de deelnemers wordt ingeleid: aan de hand van een artikel of een boek, soms over het wereldgebeuren of een ander onderwerp dat de gespreksleider al kortere of langere tijd bezighoudt. Maar het gaat vooral om het gesprek met elkaar. Zo hebben we de afgelopen jaren met gesproken over onder andere: "Kwetsbaarheid als essentie van het leven; over het belang van "verbinding" met elkaar, en met de mensen in onze omgeving".

Maar ook over duurzaamheid en armoede, ook in Nederland. Over de impact van de coronacrisis en andere actuele zaken, bijvoorbeeld over de opvang van vluchtelingen.

En over de oorlog in Oekraïne, de angst voor de toekomst en de rol van het pacifisme. Over corona en de invloed daarvan op de maatschappij.

En over "Ik doe niet meer mee" (uit de tredmolen stappen van wat de buitenwereld ons oplegt).  
En: hoe is ons beeld van de toekomst van de Doopsgezinde Gemeente.

Op dit moment zijn we meestal met 6 of 7 leden en vrienden.

*Anne de Jong*

## De paasactie van de ARK: doet u weer mee?

Ook dit jaar organiseert de Alkmaarse Raad van Kerken de paasactie. Dat doen wij om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren, een extraatje te kunnen bezorgen. Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die steun goed kunnen gebruiken. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.

Wij voeren de actie in de vorm het verstrekken van supermarktbonnen en cadeaubonnen van de Hema. Die cadeaubonnen zijn bedoeld voor kinderen die aan andere zaken dan levensmiddelen behoefte kunnen hebben. In 2022 hebben we, evenals in 2021, op bijna 400 adressen bonnen kunnen bezorgen. Gezien de huidige omstandigheden (inflatie, energiekosten) verwachten wij dit aantal nu zeker weer.

Uit de reacties die wij vorig jaar ontvingen, maakten wij op dat de ontvangers niet alleen blij waren met de bonnen maar ook met de aandacht die die zij op deze manier kregen. In de begeleidende brief geven wij aan dat de attentie afkomstig is van de ARK en voegen wij een paasgroet toe.

Wilt u helpen de paasactie in 2023 weer mogelijk te maken? Dat kan door gift overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn via het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken, bankrekeningnummer NL77 INBG 0002 6852 43, o.v.v. 'Paasactie 2023'. De ARK is ANBI erkend en uw gift is dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!  
Namens de ARK,

Wim van Houten (06-18261595) en

Ria de Rijke (06-49896107)

e-mail: [info@alkmaarseraadvankerken.nl](mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl)



## Halfleeg of halfvol

*Werkt dat bij u ook zo? Dat je na een gesprek blijft denken over wat er allemaal gezegd is, en hoe je het zelf nog beter had kunnen zeggen? Het blijft doorwerken en er komen allerlei gedachten omhoog. Na ons gesprek tijdens de redactie vergadering werkte dat ook zo. En ik hoop bij u, na het verslag van Louise en de uitnodiging om uw gedachten op papier te zetten, evenzo. Hoewel bij de vergadering aanwezig zijn, meer bijdraagt aan de inspiratie die daarna opgang komt, dan alleen het lezen van het verslag.*

### Vreugde van de Bergrede

Louise vertelde over het idee vanuit de ADS om een feestdag te plaatsen tussen Kerst en Pasen in, nl Vreugde van de Bergrede. Ik vind dat een goed idee, want tussen geboorte en dood zijn het de leringen van Jezus, die helpen om als mens aan het Licht te komen. Ik opperde het thema Vreugde, die de twee feesten van Kerst en Pasen met de vreugde van de Bergrede verbindt. Terecht werd daar tegenin gebracht, dat de geboorteplek en de vlucht naar Egypte alles behalve vreugdevol was, evenals de lijdenstijd en kruisdood die aan Pasen vooraf gaat.

### Dualiteit

Zo werkt de dualiteit. Onze wereld van de tegenstellingen: geen goed zonder kwaad, geen licht zonder donker, geen mooi zonder lelijk, geen vreugde zonder verdriet en geen vol zonder leeg.

Benoem je het één dan licht weldra het tegendeel op. Denk daarbij maar aan de woorden van Kahlil Gibran over Vreugde en Smart. "Vreugde en smart zijn onafscheidelijk. Zij komen tezamen en wanneer de een met je aanzit aan je tafel, moet je bedenken dat de ander slaapt in je bed".

Maar hoe zit het met de gulden middenweg? Hoe benoem je b.v. het midden tussen vol en leeg? Ieder mens zal dat op een persoonlijke manier ervaren. Daar ontdek je of je positief of negatief denkt. Bij halfleeg benoem je wat er niet is, wat ontbreekt. Bij halfvol is dat omgekeerd. Dan zie en ervaar je wat er wél is. Een wereld van verschil, vindt u niet?

### Hoop

Wat is daarin de rol van de hoop? En waar komt die hoop vandaan? Als alles vergankelijk is, is de hoop dat dan ook?

Ik denk dat de hoop de verbinding vormt van de wereld van voortdurende verandering met het Eeuwige, de bron die boven de dualiteit uitstijgt. Niet door af te wijzen, maar door alles in zich te verenigen.

De hoop is de belofte dat het licht sterker is dan de dood. Omnia vincit amor – de liefde overwint alles. En dat is een bron van vreugde.

### Vreugde

Wees niet bevreesd, want ik verkondig u grote blijdschap. In een gebroken wereld wordt het Licht 'geboren'. De mens wordt herinnerd aan zijn oorsprong: de bron van Licht en onvoorwaardelijke Liefde.

Een klein kwetsbaar kind zal ons het gaandeweg laten zien en onderwijzen.

Als we dit Taizé lied zingen beamen we dat met hart en ziel: *Jezus, u bent het Licht in ons leven, laat nimmer toe dat het duister tot ons spreekt. Jezus, u bent het Licht in ons leven. Open mij voor uw liefde o Heer.*

Het kind groeit op en in hem ontvouwt zich de bron van Licht en Liefde als een bron van hoop voor de mensheid, voor allen die luisteren met het hart naar de woorden van wijsheid die hij spreekt. Woorden die via het hoofd, dwars door het duale en oordelende denken heen, indalen in het inclusieve en compassievolle hart. Het tweede Taizé lied kan dan gezongen worden met de woorden die de hoop verder dragen in de wereld:

*Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.*

Een vuur dat nooit meer dooft! Wat er ook in de wereld gebeurt! Ondanks rampen, oorlogen en daden van onmenselijkheid blijft het compassievolle hart kloppen. Omdat het gevoed wordt uit die eeuwige onvoorwaardelijke liefdesbron.

Want niets kan die bron teniet doen, zelfs de dood heeft hem niet in zijn macht gekregen.

Na het lijden en sterven is daar de opstanding, onverklaarbaar voor het denken. Maar voelbaar als een diepe oorspronkelijke vreugde in het hart. Het hart zingt het derde Taizé lied:

*Heel het duister is vol van luister door Uw Licht. De nacht is als de dag, net zo helder.*

Het is voor mij een (rood)gouden draad die er altijd is en in het diepste donker oplicht voor ogen die zien. Halfleeg óf halfvol wordt dan halfleeg én halfvol, omdat beide worden verenigd.

Vol-ledig



Joke Bakker

## Dank

Hoe leuk is het om een bloemetje te ontvangen of te geven. Vriendschap, waardering en zo meer betekent het voor de ontvanger of gever. Zo ook horen we, tijdens de dienst op zondag, naar wie de bloemen gaan.

De broeder of zuster wordt met naam genoemd, dus het gevolg is, aandacht voor de ontvanger. Dus omzien naar elkaar bij lief en leed, informeren naar waarom krijgt iemand de bloemen. Ook belangrijk is het als er waardering wordt uitgesproken voor inzet hulp. De bedankjes zijn talrijk en spreken over dank voor de aandacht die hen ten deel viel.

Twee weken stonden de bloemen in de kamer, bij de vraag van vrienden die langs kwamen, zeiden wij trots 'die hebben wij gekregen van de Kerk'. Erg bedankt.

*Marjan en Hans Smit*

## Dank

1e Kerstdag kreeg ik een prachtige bos bloemen als oppeppertje na mijn rugoperatie. Louise en Jan Willem kwamen het brengen.

Ik was erg verrast en heel blij met deze vorm van medeleven.

Na ruim 3 jaar veel klachten gaat het nu veel beter met lopen - zitten en fietsen.

De 6 weken revalideren zitten er bijna op, en dan zonder pijn en ongemakken weer alles kunnen.

*Groetjes Nel van Laere*

## Dank

Zondag 22 januari verraste Hilde me met de kanselbloemen en een mooie kaart. Ik heb genoten van het prachtige boeket. Heel erg bedankt hiervoor.

Ik wens iedereen het allerbeste en de hartelijke groeten,

*Gre de Wit - Grin*

## Dank

Graag wil ik bedanken, voor het mooie boeket, dat Marjolijn en Piet kwamen brengen. Ik heb er reuze van genoten. Ook heb ik genoten van de kerstboom in de kerk, hoe mooi hij versierd was. Dank voor alles.

*Tineke van Wijngaarden*

## Dank

Op 8 januari – de eerste dienst van het nieuwe jaar – werd ik door lid van dienst Anneke verrast met de kanselbloemen. Ook Anneke was verrast door mijn aanwezigheid (ik had longontsteking gehad). Meteen daarop stelde ik Anneke voor de bloemen mee te nemen, ook voor vriend Ruben, die ook zwaar verkouden is.

Zodoende nam ik de bloemen mee voor ons samen. Een goede vorm van meeleven door gemeenteleven.

Dank daarvoor,

*Michiel de Jong*

## Regiobijeenkomst in Dopersduin

Woensdag 29 maart is er weer een regio bijeenkomst in Dopersduin met als thema: de liefde.

“Hoe heerlijk is jouw liefde,  
hoeveel zoeter nog dan wijn.  
Hoeveel zoeter is je geur  
dan alle balsems die er zijn.”

(Hooglied 4: 10)

Wilt u in verband met het eten uiterlijk maandag 27 maart aan Louise Pondman laten weten of u komt, bij voorkeur per mail:

[louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com) of eventueel per telefoon: 072-8887948.

*Jelle Waringa*

*Waldemar Epp*

*Wieteke van der Molen*

*Louise Pondman*

## Groot Beraad

Op woensdag 8 maart 2023 zal de volgende bijeenkomst van het Groot Beraad worden gehouden.

Het Groot Beraad is ingesteld om uitwisseling van ideeën en gedachten tussen Kringen, Commissies en Klein Beraad mogelijk te maken. Laat uw stem horen en zorg dat uw kring of commissie vertegenwoordigd is bij dit overleg. De agenda van de bijeenkomst is reeds per e-mail verspreid. Gaarne uw aanwezigheid vooraf melden op [info@doopsgezind-alkmaar.nl](mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl).

*Jan Bart*



## Uit de Alkmaarse Raad van Kerken

Waarover spraken wij als ARK op 22 november 2022? Het grote onderwerp van deze avond was de informatie over het project Friend4Friend.

Kor Berghuis, de projectleider van F4F, lichtte het project toe. F4F, in 2021 begonnen op initiatief van de OSMA (Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk), is gericht op nieuwkomers die in Nederland kunnen blijven. Jonge nieuwkomers worden gekoppeld aan jonge Nederlanders (doelgroep: 16 – 27 jaar). Het doel is tweeledig: de nieuwkomers verbreden hun netwerk en leren de Nederlandse taal, de Nederlandse jongeren krijgen de kans zich langere tijd te verdiepen in de leefwereld en de cultuur van de nieuwkomers. De duo's trekken gedurende een half jaar vier uur per week met elkaar op. De ene helft van de tijd doen zij de "dagelijkse dingen", de andere helft voeren zij vrijwilligerswerk uit bij organisaties of via stichting Present. Na zes maanden krijgen zij het MDT-certificaat (Maatschappelijke DienstTijd).

De overheid subsidieert het project voor 75%. Het restant, 25% van het benodigde bedrag dient door de aanvrager van het project (OSMA) bij elkaar gebracht te worden. Er ontbreekt nog een bedrag van ruim €11.400 voor een periode van drie jaar. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de kerken. Men houdt graag de binding met de kerkelijke achterban en het project heeft jongeren ook iets te bieden wat past waar we als kerken voor staan.

Nicole van Dijken, coördinator F4F bij de stichting Present, vertelde over de stand van zaken van het project in Alkmaar. In 2021-2022 waren er 12 duo's actief, in 2022-2023 zijn dat er op dit moment 15. De Nederlandse jongeren worden geworven via scholen, via internet en via eerdere deelnemers aan F4F. Studenten (met name social work) kunnen hun stage invullen door deel te nemen aan F4F. In schakelklassen en via Thobs, stichting Present en internet worden nieuwkomers gevonden.

Het vrijwilligerswerk wordt bij diverse organisaties, waaronder de Steiger, de voedselbank, en verzorgingshuizen, uitgevoerd. Nicole illustreerde haar verhaal met foto's van duo's en activiteiten.

Vanuit de kerken nemen er (nog) geen jongeren deel aan het project. De vraag is hoe deze jongeren gevonden kunnen worden. Afsgesproken werd daarvoor contact te zoeken met de groepen die zich in de kerken met jongerenwerk bezig houden. Het is de bedoeling dat in januari/februari 2023 een centrale bijeenkomst wordt georganiseerd om hen te informeren over F4F.

Informatie over het project is te vinden op [www.friend4friend.nl](http://www.friend4friend.nl). Contact met Nicole kan worden opgenomen via [nicole@friend4friend.nl](mailto:nicole@friend4friend.nl) en 06-33940691.

We spraken ook over de Kerkenvisie Alkmaar. Om na te denken over wat de Kerkenvisie voor de ARK kan betekenen is een werkgroep opgericht. Dit onderwerp komt terug op de agenda.

Bij het agendapunt "Rondje kerken" kwamen de vermeldenswaardige zaken uit de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen aan de orde. Het is altijd weer goed om van elkaars wel en wee op de hoogte te zijn.

*Ria de Rijke, secretaris ARK*



### Hoop (Victor Havel)

Diep in onszelf dragen we de hoop  
Is ze niet daar, dan is ze nergens.  
Hoop is een bewustzijn  
en staat of valt niet  
met wat er in de wereld gebeurt.  
Hopen is voorspellen noch voorzien  
Hoop zit in onze ziel, in het hart gegrift,  
ligt voor anker voorbij de horizon.  
Hopen - in deze diepe krachtige betekenis-  
is anders dan blij zijn om wat goed gaat,  
of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft.  
Hoop is de kunst om ergens aan te werken  
omdat het goed is,  
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.  
Hoop is niet optimisme,  
niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen  
Hopen is zeker weten dat iets zinvol is  
ongeacht de afloop.

## Gedenkmiddag voor overledenen

ALKMAAR - Steunpunt Verlies en Rouw, onderdeel van Stichting De Zwaan, organiseert zaterdag 11 februari een gedenkmiddag voor iedereen die een dierbare verloren heeft.

Wanneer je een dierbare hebt verloren kan het fijn zijn, als er één of meerdere momenten in het jaar zijn dat je iemand kunt gedenken. Want het missen van een gestorven dierbare blijft, ook al is het soms al lang geleden. De scherpe randjes van het verdriet gaan er misschien af maar het missen kan lang gevoeld worden. We noemen dat ook wel de achterkant van 'liefde'.

In de lange koude winter en zo vlak voor Valentijnsdag waarin de reclames gaan over liefde en vreugde, kan het gemis extra voelbaar zijn. Het kan dan fijn zijn om in een passende omgeving uw dierbare te gedenken.

Deze gedenkmiddag zal plaatsvinden in de 'de Blijde Mare', Kajakstraat 60, 1826 VN Alkmaar. Dat is naast het winkelcentrum 'de Mare' met een grote parkeerplaats waar gratis geparkeerd kan worden. Ook is het goed te bereiken met het OV.

Tijdens deze middag kunt u een lichtje branden voor iemand die u mist, de naam (namen) laten voorlezen en een (ingelijste) foto op de gedenktafel plaatsen.

### Programma

De inloop is vanaf 15.00 uur; het programma begint om 15.30 uur duurt ongeveer een uur. Na afloop bent u van harte welkom om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Muzikale medewerking is er van Liesbeth Brinkman (zang), Doroté Crijns (piano) en Gregor Overtoom (viool).

Uiteraard kunt u familie of vrienden meenemen.

In verband met de organisatie vragen we u om u voor deze middag aan te melden op [steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl](mailto:steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl) of via de link op [www.dezwaan-alkmaar.nl](http://www.dezwaan-alkmaar.nl)

Info: Marja Ligterink: 06-30 08 86 10 en/of Eva Snieder: 06-11 44 56 37

### Meer informatie

Op de website van Stichting de Zwaan kunt u meer lezen over het programma van het Steunpunt en over de gedenkmiddag van 11 februari: [www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw](http://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw)

*Marja Ligterink*



## Overzicht activiteiten februari, maart april en mei 2023.

14-02	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
21-02	10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal
01-03	09.30	Klein Beraad	Kerkenkamer
08-03	10.00	Groot Beraad	Mennozaal
08-03	10:00	Waardse Leeskring	
09-03	09.45	Wijkcontactpersonen	Mennozaal
09-03	19.30	Mennonights	Mennozaal
14-03	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
15-03	10.00	Financiële Commissie	Kerkenkamer
21-03	10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal
29-03	17.00	Regiobijeenkomst	Dopersduin
03-04	09.30	Cie Onderhoud	Kerkenkamer
05-04	09:30	Klein Beraad	Kerkenkamer
11-04	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
12-04	10.00	Liturgiecommissie	Kerkenkamer
12-04	10:00	Waardse Leeskring	
12-04	14.00	Redactie 'Op Weg'	Mennozaal
13-04	19.30	Mennonights	Kerkenkamer
18-04	10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal
03-05	09:30	Klein Beraad	Kerkenkamer
07-05	11.30	Gemeentevergadering	Mennozaal
09-05	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
10-05	10:00	Waardse Leeskring	
11-05	19.30	Mennonights	Kerkenkamer
16-05	10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal
17-05	17.00	Regiobijeenkomst	Dopersduin

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - Schoorl

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361, [hartleers@planet.nl](mailto:hartleers@planet.nl)

Ontmoetingskring

informatie en opgave: Irene van de Pavert, tel. 072 5333287 [irene1851@hotmail.com](mailto:irene1851@hotmail.com)

Mennonights en Inspiratiecafé

informatie en opgave : Louise Pondman , tel 072 - 8887948, [louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com)

Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, [wouwenaar1@live.nl](mailto:wouwenaar1@live.nl)

Regiobijeenkomst Dopersduin

informatie en opgave : Louise Pondman , tel 072 - 8887948, [louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com)

Inleverdatum copy voor Op Weg 1 mei 2023.

e-mail: [jan.en.ria.bart@hetnet.nl](mailto:jan.en.ria.bart@hetnet.nl)



## Koor

Op 25 mei 1919 wordt in Alkmaar het besluit genomen om de gemeente te verrijken met een zangkoor. Op 25 mei 2019 hebben we het 100 jarig bestaan van het koor kunnen vieren met een dagje uit met de leden naar een kwekerij van oranje paprika's en een boottochtje in de buurt van Nieuwe Niedorp. Op 21 en 22 september is het jubileum luister bijgezet met een korenmiddag met een aantal kerkkoren en receptie op de zaterdag en een speciale kerkdienst met receptie op de zondag.



*Jubileum 60 jaar koor*

Helaas heeft de coronapandemie een versnelde afname van het aantal leden van het koor tot stand gebracht. Ook hebben we afscheid moeten nemen van onze dirigente en pianiste Justina Oosters.

Onder leiding van Jan Maarten Koeman hebben we met vallen en opstaan getracht het koor in stand te houden. Na het optreden tijdens de Advents- en Kerstperiode met een projectkoor moeten we helaas vaststellen dat het niet meer mogelijk is om met voldoende stemmen op een kwalitatieve wijze verder te gaan met het koor.



*Jubileum 80 jaar koor*

We hebben besloten om na 104 jaar het koor op te heffen. Om dit gegeven niet geheel ongemerkt voorbij te laten gaan, zal er binnenkort in een kerkdienst aandacht aan worden geschonken. Over de wijze waarop en wanneer dit gaat plaats vinden wordt nog nagedacht.



*Jubileum 100 jaar koor*

*Jan Bart*

## Commissie Onderhoud Gebouwen

De Commissie Onderhoud Gebouwen houdt zich bezig met alle zaken die betrekking hebben op het in stand houden van het onroerend goed aan de Koningsweg.

In het afgelopen jaar hebben we de periode voor de BRIM-regeling 2017 – 2022 afgesloten. In dit programma zijn er diverse bouwkundige werkzaamheden en schilderwerken aan ons kerkgebouw uitgevoerd, waarvoor door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed subsidie is verstrekt. We zullen nu de eindafrekening voor de verantwoording aan de subsidieverstrekker opstellen.

We zijn in de gelukkige omstandigheid dat de Rijksdienst ons ingediende onderhoudsplan voor de periode 2023 – 2028 heeft goedgekeurd. Dit voorjaar zal ook de Monumentenwacht weer een inspectie aan onze gebouwen uitvoeren. Zo'n inspectierapport vormt de basis voor de werkzaamheden die we (laten) uitvoeren.

Naast het gesubsidieerde onderhoudsplan worden ook andere zaken aangepakt. Onder meer is er groot onderhoud uitgevoerd aan de vloer in de Mennozaal. Door een gespecialiseerde firma is het linoleum gereinigd en van een slijtvaste toplaag voorzien.

In het voor ons liggende jaar zal de verwarmingsinstallatie in de Kerkenkamer worden vervangen. In samenhang met dit project wordt gewerkt aan het realiseren van een mogelijkheid voor het bereiden van koffie en thee.

Wie wil ons team komen versterken?

*Jan Bart*

Predikant:  
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948  
louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Klein Beraad:  
Voorzitter: A. Struijf, tel. 06-12339249  
[anneke.struijf@gmail.com](mailto:anneke.struijf@gmail.com)

Penningmeester: C. de Jonge-van Zanen,  
tel. 072-5612063, [h.jonge6@upcmail.nl](mailto:h.jonge6@upcmail.nl)

Secretaris: Vacant

Lid: Ruben Tijmens  
tel. 06-38927889, [rjj.tijmens@outlook.com](mailto:rjj.tijmens@outlook.com)

Financiële administratie: J. de Vries,  
tel. 072 - 5826303, [edith.jo@kpnmail.nl](mailto:edith.jo@kpnmail.nl)  
ING: NL46 INGB 0000 3288 95,  
AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,  
tel. 06-41576520, [eintveld@hotmail.com](mailto:eintveld@hotmail.com)

Kopijadres: [jan.en.ria.bart@hetnet.nl](mailto:jan.en.ria.bart@hetnet.nl)

## Op Weg

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar  
Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,  
tel. 072-512 38 64,  
e-mail: [info@doopsgezind-alkmaar.nl](mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl)

Het bureau is geopend op dinsdag en vrijdag van  
9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelieven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:  
P. Bras, tel. 072-7851081  
[p.bras7@upcmail.nl](mailto:p.bras7@upcmail.nl)

Bezoek ziekenhuizen:  
Af te spreken via de Wijkcontactpersoon

Opmaak: Jan Bart



Osnabrück, 5 mei 2022, Dom