

Op Weg



*Advent en
Kerst
2022*

*Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
Jaargang 53 nummer 5*

Wereld van Verschil

Vrouwen uit de stamboom van Jezus
Maria

Uria's
Vrouw



Thamar

Ruth

Rachab

Veelkleurig Licht

Inhoud

Jaargang 53, nummer 5

Diensten; Het huis rust, draagt en jubelt	Pagina 2
“Verborgten Verleden’ van Jezus van Nazareth	Pagina 3
Impressie Gemeentevergadering; Dank	Pagina 4
Licht van de Wereld; Veelkleurig licht	Pagina 5
Volkskerstzang; Beleidsplan 2030?; Kerkenvisie Alkmaar; Collectebonnen; Redactie ‘Op Weg’	Pagina 6
De Verandering	Pagina 7
Bloemen en Collecten; Wortelen in de bron; Advent	Pagina 8
Het Onze Vader	Pagina 9
Veelkleurig licht; Gordijn?	Pagina 10
Steunpunt Verlies en Rouw; Activiteiten	Pagina 11
Colofon	Pagina 12

Het huis rust, draagt en jubelt

Warme stenen stapelen zich
in strakke eenvoud kaarsrecht
van een vlakke koude vloer.
Hoog nijgen zij zich
tot één deinende zee.
Het huis rust in haar steen.

Onopvallend, ter linkerzijde
slaan Anna en Maria
in bevallig satijn wit
de stroom bezoekers gade.
Het huis draagt hen.

Geheel op haar tijd
zingt één zilveren stem
gezwollen tongen los.
Als door een geweldige
windvlaag aangeblazen
golft kleurrijk geluid
de sobere ruimte door.
Streelzachte klanken
verdichten zich tot
verlichtende kracht.
De muren en togen
- hun klankschaal -
betoveren de tonen.
Gouden strofen dansen
als vurige tongen rond.
Het huis jubelt in haar toon.

Ik verstil.

Michiel de Jong

De diensten in Augustus, September en Oktober 2022 in de
Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar .

Collectedoelen:

27 november 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde (1^e Advent en Avondmaal)

Stichting EXODUS

NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus.

4 december 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. Jacqueline Roelofs (2^e Advent)

Stichting EXODUS

NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus.

11 december 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde (3^e Advent en Projectkoor)

Leger de Heils Alkmaar

NL06 RABO 0132 5777 04 t.n.v. Leger des Heils Alkmaar

18 december 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)

Br. Thijs van Hoogstraten (4^e Advent)

Leger de Heils Alkmaar

NL06 RABO 0132 5777 04 t.n.v. Leger des Heils Alkmaar

25 december 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde (Kerst)

Broederschapscollecte St. Doopsgezind Wereldwerk

NL27 TRIO 0786 8803 33 o.v.v. Kerstcollecte

1 januari 2023 Geen dienst

8 januari 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde (Nieuwjaarsgroet)

Stichting I.S.B.A. (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar)

NL81INGB 0651 258 502 t.n.v. St. I.S.B.A. fonds.

15 januari 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde (Wereldbroederschap)

Mennonite World Conference

NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. ADS

o.v.v. Mennonite World Conference

22 januari 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Jaap Klanderman

Stichting I.S.B.A. (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar)

NL81INGB 0651 258 502 t.n.v. St. I.S.B.A. fonds.

29 januari 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Br. Ijke Aalders

Begeleiding landelijk jongerenwerk

NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. ADS, Amsterdam

o.v.v. landelijk jongerenwerk

5 februari 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Br. Jan Willem Stenvers

Begeleiding landelijk jongerenwerk

NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. ADS, Amsterdam

o.v.v. landelijk jongerenwerk

12 februari 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Zr. Rinske Rompen - Phaff

Tent of Nations in Bethlehem .

NL75 TRIO 0391 0822 21

t.n.v. 'Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland'.

19 februari 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Bart Santema

Tent of Nations in Bethlehem .

NL75 TRIO 0391 0822 21

t.n.v. 'Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland'.

26 februari 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde (1^e van de 40 dagen)

Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling

NL27TRIO 0786 880 333

t.n.v. St. Doopsgezind Wereldwerk te Deventer

‘Verborgen Verleden’ van Jezus van Nazareth

Wat vertelt de stamboom van Jezus ons?

Nu veel historische documenten gedigitaliseerd zijn en we ze thuis via onze eigen computer kunnen raadplegen, zijn er steeds meer mensen die hun eigen stamboom proberen uit te pluizen. Daarbij kan je soms tot bijzondere ontdekkingen komen. Natuurlijk hopen wij allemaal dat we dan ontdekken dat we een beroemde voorvader of voormoeder hebben, net zoals sommige bekende Nederlanders in het televisieprogramma ‘Verborgen Verleden’. Helaas is de kans dat we rechtstreeks afstammen van een beroemdheid vele malen kleiner dan dat onze voorvader gewoon bakker of boerenknecht was.

Toch blijft het leuk om naar je familiegeschiedenis op zoek te gaan en zo ook iets te leren over de tijd waarin onze voorouders leefden.

Hoe spannend wij onze eigen stamboom ook vinden, de stambomen uit de Bijbel vinden wij oersaai. Die slaan we dus bij het lezen in de Bijbel meestal maar over. Toch vertellen ook die stambomen ons soms spannende verhalen. De evangelist Mattheüs heeft ook belangstelling voor een stamboom; niet zijn eigen stamboom, maar die van Jezus. Hij begint er zijn evangelie mee, om ons meteen duidelijk te maken met wie we te maken hebben: “Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres.....” enzovoort, enzovoort. In drie keer veertien generaties beschrijft Mattheüs de afstamming van Jezus; van Abraham tot David, veertien geslachten, van David tot de Babylonische ballingschap, het dieptepunt in de geschiedenis van Israël, veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot Jezus weer veertien geslachten. Hij heeft hier en daar een beetje moeten smokkelen, maar het is dan ook geen wetenschappelijke genealogie die hij bedrijft, maar theologische verkondiging. Drie keer veertien, dus zes keer zeven geslachten, vormen de opmaat naar de tijd van zeven maal zeven, de Messiaanse tijd. Steeds lezen we de naam van een man als verwekker van een man in de volgende generatie. De vrouwen die al die mannen moesten baren worden niet genoemd. De dienstbaarheid van hun baarmoeder lijkt vanzelfsprekend gevonden te worden. Op vijf vrouwen na, die op de een of andere manier allemaal uit de pas liepen. Het gaat om een weduwe, Tamar, die er zelf voor moet zorgen dat ze krijgt waar ze recht op heeft; een zoon. Het gaat om een hoer uit Jericho, Rachab, die de joodse verspieders onderdak bood en daarna als buitenlandse vrouw een plaats in de Joodse geschiedenis vond. Ze werd de moeder van Boaz, die met Ruth, de Moabitische trouwde, en die uiteindelijk de overgrootmoeder van koning David werd. En dan lezen we over ‘de vrouw van Uria’. Van Mattheüs krijgt ze geen naam, zij wordt aangeduid als het bezit van haar wettige man, maar ze heet Batseba. Haar man Uria werd door haar buurman, koning David, handig uit de weg geruimd. David valt voor de schoonheid van Batseba en maakt haar tot moeder van zijn kind. De stamboom eindigt bij Maria, de verloofde van Jozef, die van David afstamde. Maar Maria wordt niet zwanger van Jozef, maar door toedoen van de Heilige Geest. Jozef kreeg slechts de rol van stiefvader toebedeeld. Jezus groeide dus wel op in het huis van David, maar hoe zijn afstamming genealogisch precies in elkaar zit blijft een mysterie. De geschiedenis van God met Israël is géén gewone geschiedenis en ook het ‘verborgene verleden’ van Jezus is geen gewone stamboom.

Leg je de Thora naast deze stamboom, dan val je van de ene verbazing in de andere. Joodse mannen mochten niet met buitenlandse vrouwen trouwen, want dat verleidde hen tot afgodendienst. Toch zijn twee van de vijf vrouwen die

Mattheüs noemt van niet-joodse afkomst. Overspel en prostitutie zijn verboden, toch doen drie van de vijf vrouwen uit de stamboom iets dat volgens de letter van de wet niet door de beugel kan. De namen van al die keurige joodse meisjes die trouwden en hun schoot beschikbaar stelden aan hun mannen om voor hen zonen te baren werden vergeten. De vrouwen die uit de pas liepen maakte naam als voormoeder van Jezus. Zij brachten nieuw vers bloed in de stamboom. In een door mannen beheerste wereld en een door mannen bepaalde theologie zijn juist zij het die er voor zorgden dat de stamboom verder ging. Misschien is de rol van vrouwen in de Bijbel wel veel groter dan veel vooral witte mannelijke theologen ons graag willen doen geloven. Het zijn immers ook de vrouwen die tot het einde toe met Jezus mee blijven gaan op zijn weg naar het kruis. Het zijn ook vrouwen die als eerste getuigen zijn van het open graf op de Paasmorgen. Op hen zal het Licht van Pasen straks als eerste schijnen.

Stuk voor stuk zijn het vrouwen die in eerste instantie kwetsbaar en machteloos lijken, die er voor zorgen dat het licht opnieuw in de duisternis kan doorbreken. Dat kunnen ze juist niet omdat ze van die brave meisjes zijn, maar omdat het krachtige vrouwen zijn, die buiten hun schuld in een lastige positie verkeren en die weten waar het op aan komt. Die de Thora, ondanks hun buitenlandse afkomst, soms beter kennen dan de mannen waar ze mee te maken krijgen. Deze vrouwen laten een veelkleurig licht schijnen op de toekomst van God met mensen. Niet alleen de toekomst van de mensen van het volk waar God op de Sinaï een verbond mee sloot, maar met alle mensen van de hele wereld. De toekomst van God met mensen krijgt vaak uit onverwachte hoek een nieuwe impuls. Ook nu nog zijn het vaak vrouwen die onder moeilijke omstandigheden er voor zorgen dat er een toekomst is. Niet alleen door kinderen te baren, maar door kinderen te voeden én op te voeden en zo toe te rusten voor het leven, ook als dat leven tegen zit. Moeders op de vlucht voor oorlog, moeders op de vlucht voor honger en droogte, moeders die met hun kinderen weten te overleven in landen waar vrouwen geen enkele rechten hebben, juist die moeders blijven op de been, omdat ze weten dat de toekomst van hun kinderen van hen afhangt en van de zegen van God. Het zijn vaak de moeders die hun geloof aan hun kinderen doorgeven door het voor te leven. In de Adventstijd zullen we Batseba, Ruth, Rachab en Tamar in de diensten het volle licht zetten. Maria is de vijfde vrouw. Vijf is het symbool voor Israël – de vier windstreken, de vier vrouwen uit die windstreken, die staan voor de wereld, plus één volk dat apart is gezet als voorbeeld voor de rest van de wereld – het Verbondsvolk. Maria mag met Kerst meer zijn dan alleen de moeder van Jezus. Zonder moeders is het snel met de wereld afgelopen. Zonder deze vijf vrouwen zou het veelkleurige Licht van Kerst nooit zijn gaan schijnen. Zij mogen daarom onze wegwijzers zijn.

Louise Pondman

Korte impressie van de Gemeentevergadering van 13 november.

Op de valreep kan dit stukje nog mee voor het Kerstnummer van 'Op Weg'. U hebt allemaal de agenda en de stukken gekregen, dus u weet, waar het over ging.

Een paar punten wil ik er uitlichten.

Uit de begroting blijkt duidelijk, dat we ieder jaar behoorlijk interen, maar volgens br. De Vries hoeven we ons hierover nog niet heel erg bezorgd maken. We hebben, belegd in het Mennofund, een redelijke reserve, al is die natuurlijk wel afhankelijk van het rendement van de beleggingen. Maar we kunnen nog wel even voort.

Uit de vergadering met de leden van 40-70 jaar is niet veel concreets gekomen. Jammer, het zou fijn zijn als ook zij kunnen worden ingezet als vrijwilligers voor de taken, die nu door een steeds kleinere en ouder wordende groep worden uitgevoerd. Kunnen we alles wat we willen, nog wel doen? Moeten we dingen afstoten? En hoe kunnen we voorkomen, dat de groep die nu veel doet, dat als een 'moeten' ervaart en daardoor afhaakt?

Daar wordt over nagedacht, net als over het eventueel aanstellen van betaalde krachten voor het secretariaat en/of kosten-beheerder. Daar zijn we nog niet uit, we hopen daarover in een volgende Gemeentevergadering meer duidelijkheid te krijgen.

De afgelopen jaren is er door gemeente Alkmaar in het kader van Kerkvisie geïnventariseerd wat er aan kerkgebouwen is en hoe die ingezet (kunnen) worden. Br. Pondsman doet hiervan verslag. Br. Bart verduidelijkt het punt 'Verhuur Zalen' en stelt voor om in een werkgroep een en ander verder uit te werken met een rapportering in de Gemeentevergadering van voorjaar 2023.

De concept-notulen van de vergadering van het Groot Beraad van 31 augustus worden besproken, er komen nog enkele aanvullingen.

N.a.v. de punten 9.1 t/m 9.3 (filmmiddag, opruimcoach, gemeente-uitje) wordt besloten dat we daarmee aan de gang gaan, bij punt 9.4 (energiekosten) komen diverse suggesties, die de Commissie Onderhoud verder zal uitwerken en bij punt 9.5 (gordijn Hans-de-Riesraam) wordt besloten de situatie te laten zoals die nu is, maar iedereen, die regelmatig thuis de dienst bekijkt wordt gevraagd aan te geven of een heel licht gezicht van de voorganger als storend wordt ervaren. Dan komt dit punt misschien nog weer terug.

Als laatste en niet geagendeerde punt komt een ev. Adventsmiddag ter sprake. Er blijkt geen belangstelling voor en wordt daarom niet georganiseerd.

Zr. Anneke Struijf sluit om 14.00 uur de door 26 leden en vrienden goed bezochte vergadering.

Hilda Wouwenaar

Dank

Ik wil de Gemeente van harte bedanken voor het beeldschone herfstboekje dat ik op 9 Oktober j.l., via Hilda, mocht ontvangen.

Een echte verrassing, waarvan ik enorm heb genoten. Het heeft mij goed gedaan!

Margreet van der Zwan.

Impressie Gemeente vergadering.

Zondag 13 november j.l. waren we met ca 30 leden en vrienden van onze gemeente bijeen voor de twee jaarlijkse gemeente vergadering (voorheen ledenvergadering).

In deze vergadering moest de begroting voor het komende jaar 2023 worden goedgekeurd. Br. Jo de Vries heeft deze begroting in overleg met de financiële commissie opgesteld. En het Klein Beraad heeft na akkoord de concept begroting ter goedkeuring aan de gemeente vergadering voorgelegd.

Na het beantwoorden van vragen uit vergadering is de begroting 2023 goedgekeurd. De ontwikkelingen van de energieprijzen in het komende jaar maken het onmogelijk om voor deze post een goede inschatting te maken.

Wij zijn nog in afwachting van de tarieven die door de energieleveranciers worden vastgesteld. Onze gemeente doet mee aan het collectief Energie voor Kerken voor de periode 2023 tot en met 2025.

Na een korte pauze was het belangrijkste agenda punt de toekomst van de gemeente.

Het is het bekende verhaal: afnemend ledental, vergrijzing van de gemeente, ontbreken van mensen voor het vervullen van bestuursfuncties.

Na enige discussie is afgesproken dat er een werkgroep "Toekomst van de gemeente" uit diverse geledingen van de gemeente wordt geformeerd.

De opdracht van deze werkgroep is om een beleidsplan voor een periode van 5 - 7 jaar te maken. Het beleidsplan moet een visie geven over hoe wij een geloofsgemeenschap kunnen zijn en blijven, en het onderhouden en in stand houden van onze gebouwen.

Actueel probleem wordt de bestuurbaarheid van onze doopsgezinde gemeente.

Onze penningmeester zr. Rineke de Jonge is in de komende gemeente vergadering medio mei 2023 aftredend en niet herkiesbaar.

Het zou fijn zijn als iemand zich nu al voor haar opvolging meldt.

Een ander agenda punt was het archief van de gemeente. Door verschillende oorzaken is daar de klad ingekomen. Er is een aanbod van de kleindochter van br./zr. Siebeling om een ontwerp te maken voor een digitaal archief. Zij heeft hiervoor een opleiding gevolgd en afgerond.

Op 30 november komt er een aantal leden bij elkaar om de achterstand in het archief te inventariseren en daar waar mogelijk te verhelpen.

Zrs. Hazevoet en Wouwenaar gaan mogelijkheden van een uitstapje voor de gemeente uitzoeken. De aanwezige leden/vrienden staan hier positief tegenover.

Het is niet mijn bedoeling om alles wat is besproken te vermelden, maar wat ik als de belangrijkste gesprekspunten heb ervaren.

Hans de Jonge

Licht van de wereld

Kerst, het feest van licht! Van de geboorte van Jezus Christus. Het eerste licht dat mij te binnen schiet, is de ster van Bethlehem. De drie wijzen uit het Oosten volgende de ster van Bethlehem om naar Jezus toe te gaan. We kunnen het lezen in Mattheüs 2, al ken ik het beter van de verhalen uit de Kinderbijbel: drie mannen met mooie mantels, lange baarden en tulbanden, hoog zetelend op kamelen, één witte man, een donkere man en één Arabische man. Een veelkleurig trio!

Mattheüs vertelt het als volgt:

Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: 'Waar is de pasgeborene koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.' (vers 1 en 2) Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugd. (vers 9 en 10).

Wat een mooi beeld, een ster aan de hemel, die de weg wijst naar de nieuwe koning! Naar een nieuwe wereld, waarin God op aarde aanwezig was en de samenleving er één zou zijn van vrede. Jezus geboorte was er één vol van belofte, vol van hoop. En het verdere leven van Jezus was zo bijzonder, dat wij nu nog over hem praten, 2022 jaar later.

Ik las het heel mooi verwoord in de Elisabeth bode: *Alsof er een soort hemelse dauwdruppel op aarde was gevallen, vol gouden zonlicht, dat warm en zacht de mensen bescheen.* Zo wordt Jezus wel vaker aangehaald als licht; licht van de wereld, lichtend voorbeeld. Jezus gebruikt ook zelf vaak het woord 'licht. We horen het vaak in onze kerkdienst, als wij de kaars aansteken:

"Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'" (Johannes 8:12). En Jezus spoort ons ook aan ons eigen licht te gebruiken, in te zetten:

Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Mattheüs 5:15-16). Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. (Lucas 8:16). Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht. (Efeziërs 5:8)

Wij zijn de kinderen van het Licht. Wij worden hier aangespoord ons eigen licht, ons eigen talent, onze eigenheid en wat wij te bieden hebben aan de wereld, te laten zien, te laten stralen! Wij hoeven ons eigen licht niet onder de korenmaat te zetten, maar mogen het op een standaard zetten, zodat iedereen er van kan genieten! Zodat iedereen kan stralen.

Want dat geloof ik oprecht: op het moment dat wij ons licht laten stralen, is dit besmettelijk, in de goede zin van het woord. Dan is dit ook een voorbeeld voor anderen, om ook te durven, ook zijn of haar licht te doen stralen! Net zoals Jezus een lichtend voorbeeld was, net als de drie wijzen uit het Oosten die een lichtje aan de hemel volgden, mogen ook wij ons eigen licht doen stralen.

Andrea Wieffering

Veelkleurig licht

Toen ik dat las in de mail van ds. Pondman dacht ik meteen aan glas-in-loodramen. En dan niet eens zo zeer aan onze eigen ramen, ouder en het veel nieuwere 'Hans de Ries-raam', maar meer aan wat ik in mijn vakanties tegenkom.



Dat kan gaan van een redelijk modern raam in de 'Notre Dame du Haut' in Ronchamp, de betonnen kerk van Le Corbusier of de ramen van Marc Chagall tot de eeuwenoude ramen in grote kathedralen. In Frankrijk vind ik ze prachtig, maar ik val altijd voor de enorme raampartijen in Engeland. Omdat daar de oostgevel helemaal vlak is, is er ruimte voor heel veel glas-in-lood. Het was, net als bijvoorbeeld wand-schilderingen een manier om de gewone mensen, die vaak niet konden lezen en schrijven, duidelijk te laten zien waar het in de Bijbel over gaat. Eigenlijk dus een soort plaatjesboeken. Maar ik ben altijd weer verbaasd dat deze ramen, zo groot dat ik er vaak mijn kijkertje bij neem om alles goed te zien, uit ontelbare kleine stukjes gekleurd glas zijn samengesteld. En dat er nog zoveel van over is, wel vaak gerestaureerd, maar dat ze er ondanks oorlogen en weersinvloeden er nog altijd zijn. In de kathedraal van Ely is een museum over glas-in-lood, met oude voorbeelden waardoor je kunt zien hoe er gewerkt werd, met gereedschap en veel uitleg. Boeiend om te zien, juist ook over de verschillen door de eeuwen heen en allerlei technieken. Laat je bekoren, want helemaal op een zonnige dag komen de kleuren heel mooi uit, dan is het echt veelkleurig licht.

Hilda Wouwenaar



[Zie ook foto op achterpagina]

Volkskerstzang 2022

Hoewel de Volkskerstzang in 2020 en 2021 werd afgelast is de werkgroep druk bezig met de programmering voor de Volkskerstzang op zaterdag 17 december 2022.

Meerdere deelnemers, die in 2020 zouden optreden, zijn ook dit jaar bereid hun muzikale bijdrage te leveren: Alkmaar Brass, DuRF, organist Ton Veltkamp en het projectkoor.

Met andere vocalisten wordt nog overlegd. De repetities van het projectkoor gaan begin november weer van start en er is nog plek voor enkele bassen (deze kunnen zich nog aanmelden via het emailadres info@volkskerstzangalkmaar.nl).

De deuren zullen op die zaterdag om 19.00 uur worden geopend, waarna een kort voorprogramma volgt. De samenhang en optredens beginnen om 19.30 uur.

We hopen dat de belangstelling weer zo groot is als in de jaren voor 2020, dus zorgt u dat u op tijd bent?

Zoals altijd is de toegang gratis en kunt u na afloop genieten van een kopje koffie of thee met een kerstraktatie.

Actuele informatie over het programma zal volgen op onze website <https://volkskerstzangalkmaar.nl/>

We wensen u voor nu een mooie herfst en verwelkomen u graag in de huiskamer van Groot Alkmaar, onze Grote Kerk, op zaterdagavond 17 december 2022.

De werkgroep Volkskerstzang.

Beleidsplan 2030?

In de gemeentevergadering van 15 mei is er een beeld geschetst van de mogelijke organisatievormen voor het medegebruik van onze gebouwen aan de Koningsweg. In het Groot Beraad van 31 augustus is het onderwerp nogmaals aan de orde gekomen. De vraag die hier duidelijk op tafel kwam is: "Voor wie doen we het?". In aansluiting hierop is er een uitnodiging uitgegaan naar onze leden en vrienden in de leeftijd van 40 tot 70 jaar voor een bijeenkomst op 19 oktober. Het is een zinvolle bijeenkomst geweest, die helaas niet heeft geleid tot concrete besluiten.

In de onlangs gehouden gemeentevergadering is in samenhang met het project 'Kerkenvisie' aan de aanwezigen voorgesteld een werkgroep te formeren om een Beleidsplan voor de periode tot en met het jaar 2030 op te stellen.

Dit Beleidsplan zal breder moeten zijn dan alleen een visie op het gebruik van onze gebouwen. Er dient zeker ook aandacht te zijn voor de manier waarop we onze Geloofs-gemeenschap vorm willen geven.

Verder zal er nagedacht moeten worden over de wijze waarop we de mentale en fysieke belasting van onze vele vrijwilligers kunnen verlichten. Wat kan een betaalde ambtelijk secretaris hierin betekenen, evenals de mogelijkheid tot het aanstellen van een beheerder zal zeker bekeken moeten worden.

Het ligt in de bedoeling in de Gemeentevergadering in het voorjaar van 2023 een conceptbeleidsplan aan de vergadering aan te bieden.

Wie komt ons helpen bij het opstellen van het plan? We zien uw reactie graag tegemoet!

*Jan Willem Pondman
Jan Bart*

Kerkenvisie Alkmaar

In de gemeentevergadering is gesproken over de kerkenvisie van de gemeente Alkmaar. Het document kerkenvisie is nu te lezen op de website <https://www.erfgoedalkmaar.nl/kerkenvisie-home/>

De kerkenvisie is een belangrijk document in het vitaal houden van de kerkgebouwen maar onderliggend is vooral de hoop dat de kerkgenootschappen in staat zijn ook in de toekomst blijven bestaan. De kerkenvisie reikt een aantal handvaten aan en wordt onderdeel van de omgevingswet. Naast de kerkenvisie is er ook het <https://kerkenplatformalkmaar.nl/>

Dit is vooral een uitwisselingsplatform waar iedereen vragen en antwoorden op kan stellen maar waar bijvoorbeeld ook een actuele agenda op staat van gebeurtenissen en activiteiten. Hiervoor kan iedereen dus ook u een account aanmaken en meedoen en meedenken.

De komende jaren staat de kerkenvisie in de Gemeente Alkmaar op de agenda en worden de websites onderhouden. Jaarlijks zijn er twee bijeenkomsten voor de geïnteresseerden. Op 15 november waren vertegenwoordigers van kerken, vastgoed en evenementen bijeen om kerkenvisie 2022 af te sluiten.

Jan-Willem Pondman

Collectebonnen

Nogmaals uw aandacht voor de Collectebonnen

Voor het gebruik geldt de volgende procedure.

1. U koopt de collectebonnen d.m.v. een bankoverschrijving ter grootte van het bedrag aan bonnen dat u wilt. De bonnen à € 2,50, € 5,00 en € 10,00 zijn te koop op vellen van 10 stuks. Alleen hele vellen zijn te koop. U kunt geen bonnen bij het lid van dienst kopen.
2. Op de bankoverschrijving gelieve u uw toezendadres te vermelden.
3. De boekhouder verwerkt de bankafschriften en stuurt u per post de bestelde bonnen toe.
4. Er mogen alleen hele bonnen in de collectezakken.

De boekhouder, ik dus, is ook wel eens afwezig, dus het kan gebeuren dat u na een bankovermaking toch nog een tijdje moet wachten voordat u de bonnen thuis gezonden krijgt. Het is dan slim om een buffer aan te houden.

De mutatie op uw bankafschrift kunt u in uw belastingaangifte verwerken als gift. U moet dan wel zelf een administratie ervan bijhouden.

Jo de Vries

Redactielid

De redactieleden zijn erg verheugd dat Marlot Rappard de redactie van 'Op Weg' komt versterken. Na het vertrek van Agnes van Menen en het overlijden van Jeanne Kleijn was de redactie echt om nieuwe inbreng verlegen. De redactie bestaat nu uit de zrs. Joke Bakker, Louise Pondman, Marlot Rappard, Andrea Wieffering en de brs. Hans de Jonge en Jan Bart.

Jan Bart

De Verandering

Soms valt een gekozen thema precies op zijn plaats. Naar mijn idee was dat het geval bij het afgelopen startnummer van Op Weg. Vanuit het ADS jaarthema 'een wereld van verschil', kozen wij voor: 'Eén wereld - een wereld van verschil'. Ik vind dat mooi, omdat één wereld al die verschillen kan omvatten. En als je dat plotseling ziet, maakt dat voor jou een wereld van verschil. Dan ervaar je een totaal andere belevingswereld.



Voor het kerstnummer is Veelkleurig licht gekozen, waarin het voorgaande thema doorklinkt.

Mijn gedachten gingen een moment uit naar de kerstversiering en verlichting. Welke kleur zou dit jaar in de mode zijn? De reclamespotjes willen de consument graag jaarlijks verleiden tot het kopen van trendy kleuren. Misschien houden we dit jaar de hand op de portemonnee. Je kunt je geld tenslotte maar 1 keer uitgeven. Trouwens wat is er mis met de kleuren die je op zolder hebt liggen? Waar denkt u aan bij veelkleurig licht?

Vanmorgen tijdens mijn ochtendwandelingetje in Limmen werd ik verrast door een dubbele heldere regenboog (en de daar bijhorende regenbui). Ja, ik denk als eerste aan de kleuren van de regenboog. De altijd aanwezige zon schijnt ook als er regenwolken aan de hemel ontstaan. Als dan door een opening in het wolkendek de zon straalt, breekt dat licht in de regendruppels tot de veelkleurige regenboog. Eén licht omvat vele kleuren, elke kleur is ontstaan uit dat ene licht.

De dagen worden korter. Het donker neemt toe. We zijn daar soms gevoelig voor en kunnen somber worden; de ene mens meer dan de andere. Mooie windstille najaarsdagen en koude heldere winterdagen kunnen dan een verademing zijn, als je daar oog voor hebt. Ook het kerstfeest, geboorte van het Christus Licht, raakt aan dat diepe verlangen opgetild en aan het licht gebracht te worden.

Een grote verandering vindt plaats als je wordt aangeraakt door dat goddelijk Licht. Er is een gelijknamig tv programma van de EO. Ik kijk daar elke zaterdagavond naar en vind het een bijzonder en indrukwekkend programma. In elke aflevering wordt het leven geschetst van een mens vanaf de geboorte tot nu, met daarin de uitdagingen en beschadigingen die de levensloop mede bepaald hebben. We zien de menselijke worstelingen die daarmee gepaard zijn gegaan en veelal lijkt het (levens)einde onafwendbaar.

Dan is er plotseling de Verandering. De doodgelopen weg blijkt een T-splitsing te zijn: er openbaart zich een andere uitweg. Soms is er 'een stem' of een lichtwezen, soms een 'toevallige ontmoeting'. Hoe het zich ook voordoet, het wordt als een wonderlijke openbaring ervaren. Het gevoel van mislukking, waarloosheid en uitzichtloosheid wordt naar de achtergrond geschoven en maakt plaats voor een gevoel van onvoorwaardelijk geliefd- en waardevol zijn.

Die ervaring is onuitwisbaar. En al is het nog een enorme uitdaging het leven in de dagen en weken daarna op te pakken en de weg omhoog te gaan, toch zal deze openbaring zorgen voor een vaste grond onder de voeten. Je bent geliefd, onvoorwaardelijk; je hoeft die liefde niet te verdienen en je kunt het ook niet verliezen. Ze kent geen tegendeel.

Die Liefde is geboren in de wereld, dat wil zeggen in de schepping, in ieder mens. Hoe ver je als mens ook kan af dwalen en verstrikt raken in duisternis (angst, desillusie, eenzaamheid, wanhoop, verdriet, een vlucht in drank of drugs) vroeg of laat zal jouw innerlijk Licht jou weer vinden, op de manier die bij jouw belevingswereld past. Het is een Godsgeschenk dat wordt ervaren van zowel buitenaf als van binnenuit, omdat die Liefde boven de dualiteit uitstijgt. Zalig de mens die dat mag ervaren.

De herders in het veld overkwam dat en zij hebben gezien. Wij kijken wel en bedenken wat we zien. Maar zien we wel echt? Of blijft dit godsgeschenk in cellofaan verpakt en veilig op ons innerlijk altaar staan? We verlangen ernaar, maar ervaren het meer als een droomwereld en niet als realiteit in de vaak harde wereld waarin wij leven.

De mens in de Verandering leefde in die harde, genadeloze wereld en werd in het hart getroffen door een straal van goddelijk Licht. In dit Licht te mogen leven en er op deze aarde uitdrukking aan geven in een hoogstpersoonlijke kleur is het geschenk dat uitstijgt boven wierrook, mirre en goud. Hoe hebben de drie wijzen het ervaren? Als spirituele kennis vanuit oude geschriften of hebben de ogen van het hart het goddelijk Licht gezien en is daarmee de 'Verandering' teweeg gebracht?

Ik moet ineens denken aan de verloren zoon en de andere broer die netjes doet wat er van hem gevraagd wordt. Is het misschien moeilijker om die diepe onvoorwaardelijke Liefde te aanvaarden en te ervaren als je je leven lang je best doet liefde en waardering te verdienen?

Liefde is geen verdienmodel. Soms verliezen we onze oorspronkelijke kleur door ons zo veel mogelijk sociaal aanvaardbaar te gedragen: Lief zijn als kind - lief zijn in een relatie met een partner en in relatie met God, om liefde te 'verdienen' en je zo geliefd te voelen. Dan verlies je het besef dat je Liefde bent en gevoed wordt vanuit die oneindige bron van Licht en Liefde. Daar mag je je eigen kleur aan geven. Je kunt wel lief-doen of niet lief-doen in de ogen van de ander. Maar als je daarin niet trouw blijft aan jeZelf zal je je steeds meer van jezelf vervreemden.



Je kunt de komende tijd gebruiken om te kijken en te luisteren naar de stemmetjes in je hoofd. Welke gedachten en overtuigingen ontdek je daar en welke daarvan geloof je? Ze zijn vaak aangepaard in het verleden. Voel en ervaar die diepe plek van onvoorwaardelijke liefde. Geloof en herhaal eindeloos dat je een geliefd kind bent en op aarde leeft om jouw licht met jouw unieke kleur te laten stralen. Dat kan alleen als je het Goddelijk licht met open handen, onvoorwaardelijk aanvaardt. Als ieder mens dat doet (en daar ben je alleen zelf verantwoordelijk voor) verandert de wereld door dat Licht.

Moge die Verandering zich in ieder mens voltrekken.



Joke Bakker

Wortelen in dé bron

Hoge bomen, veel wind
hoe dieper geworteld
hoe beter bestand.
In goede aarde is
het goed toeven.

Jouw een teken?
Dieper gaan dan al
je zielenroerselen.

Zie dé bron.

Daar
wortelen
in liefde.

Ontspringend
jouw kracht
jouw gave.

Jij groeiend in
levenskunst.

Michiel de Jong

Bloemen en collecten

		Eigen gem	Extra col
14-08	Zr. M. Leeuwrik	21,95	26,85
21-08	Zr. G. Hack	15,85	34,45
28-08	Br. D. den Hartog	27,00	30,10
04-09	Zr. M. Robben	30,60	25,35
11-09	Zr. T. van Wijngaarden	14,70	20,05
18-09	Br. W. Boonstra	19,25	32,25
25-09	Fam. J. Bart	9,80	63,90
02-10	Zr. H. Wouwenaar	12,20	16,30
09-10	Zr. M. van de Zwan	voedselbank	191,75
16-10	Zr. E. Volman	31,50	16,55
23-10	Zr. T. Visser	33,88	38,55
30-10	Zr. I. van de Pavert	35,15	41,95
06-11	Fam. B. Siebeling	13,80	26,50
13-11	Br. W. van Slooten	50,10	55,95

Advent

Voor ons liggen de weken
waarin we dag na dag bewegen
naar het holst van het jaar.
In verwachting van een omslag,
licht overwint het donker,
Stille nacht, Heilige nacht.

Vier kaarsjes staan
verwachtingsvol
te ontvlammen
week na week.

Vervolgens, in een oogwenk:
een zachtjes suizen van de wind,
de geur van mirre en dennen,
licht, bezingend dé boreling.
Het oerverhaal van vrede,
recht en gerechtigheid.
Een welbevinden over de aarde.

Plots daagt het in ons. Hij ...
zich inzetend voor kansarmen,
voor mensen buitengesloten. Hij ...
trad opponenten in wijsheid tegemoet,
ging op respectvolle en inspirerende
wijze om met zijn vriendinnen en vrienden,
tot op vandaag de dag én morgen. Hij...
weet door woord én daad,
ook ons te raken.

Michiel de Jong



Het Onze Vader

Tijdens de startzondag spraken wij samen over het Onze Vader. Verschillende gemeenteleden schreven zelf een eigen versie van het Onze Vader en daarnaast verzamelde de liturgiecommissie gebeden die op het Onze Vader geïnspireerd zijn, geschreven door bekende en minder bekende auteurs. Al deze gebeden verzamelden wij in het boekje dat u bij dit nummer van Op Weg krijgt. We hopen dat het u tot inspiratie en bemoediging mag zijn. Dit boekje is een cadeautje van gemeenteleden aan elkaar. Ook in de Doopsgezinde Gemeente Zaandam ging men tijdens een buitendag over het Onze Vader in gesprek. Hanneke van der Sluis (schoondochter van ds. Van der Sluis, voormalig predikant van onze gemeente) schreef in het gemeenteblad van Zaandam, de MennoZaaM, een artikel over de Joodse achtergrond van het Onze Vader. Met toestemming van de auteur nemen we dit artikel hieronder over.

Louise Pondman

Het Onze Vader: Uit de workshop op de Buitendag van de Doopsgezinde Gemeente Zaandam op 4 september 2022 in Schoorl. Artikel van: Hanneke van der Sluis

In elke viering, elke kerkdienst, wordt 'het Onze Vader' gebeden. Meestal wordt daarbij aan de aanwezigen verzocht het gebed – 'dat Jezus ons heeft geleerd' – hardop mee te bidden. Sinds de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 [een samenwerkingsproject van het Ned. Bijbelgenootschap, en de Katholieke Bijbelstichting] is er verwarring onder kerkgangers; het oude vertrouwde Onze Vader kan vrijwel iedereen meebidden, maar de nieuwe versie moet nog ontzettend wennen. Vaak wordt die tekst dan ook afgedrukt in de liturgie, om het makkelijker te maken hardop mee te bidden. Toch zult u, en met u veel kerkgangers, zich afvragen: waarom moest dat nou weer, zo'n vertrouwde tekst die iedereen kent veranderen? Het simpele antwoord is: het is geen verandering, het gaat om een vertaling die veel dichter blijft bij de oudste tekst [Grieks].

De tekst is gebaseerd op de Joodse oorsprong van dit oude gebed. Want het is niet zo dat Jezus een totaal nieuw gebed creëerde om dat vervolgens aan z'n leerlingen te leren; het Onze Vader -oftewel Avinoe in het Hebreeuws- is wat vorm en inhoud betreft een Joods gebed.

In het evangelie van Lukas [11:1] lezen we: 'Jezus is op zomaar een plek aan het bidden. Als hij ophoudt zegt één van z'n leerlingen tegen hem: "Heer, leer ons hoe te bidden, zoals ook Johannes [de dooper] aan zijn leerlingen geleerd heeft!"'

Dat is een opmerkelijke vraag van de leerlingen, want ze zullen toch de dagelijkse gebeden wel kennen zoals elke gelovige Jood die bidt ...

In het Jodendom van de tijd van Jezus kende men allerlei soorten gebeden, zoals ook nu nog het geval is. Gebeden die gezegd werden in een liturgisch verband; individuele gebeden; gebeden die bij een bepaalde handeling zoals het breken van het brood hoorden; maar er bestond ook de praktijk dat leraren een nieuw gebed leerden aan hun leerlingen. Dat gebeurt dus hier, in dit evangelie. Jezus' leerlingen vragen hem, hun leraar, hun een gebed te leren.

Jezus gaat in op hun vraag. En hij leert hun een gebed waarvan de woorden [en dus de inhoud] sterk doen denken aan bestaande Joodse gebeden, waarin het gebruikelijk is zowel lofprijzingen als beden [vragen] te uiten. Het Avinoe/Onze Vader heeft kenmerken van een gemeenschapsgebed, niet van een strikt persoonlijk gebed; want het staat in het meervoud. Het kan bedoeld zijn voor de kleine groep leerlingen, maar uiteindelijk heeft dit gebed uitstraling naar de hele gemeenschap. Zo is er b.v. de bede 'het brood dat wij

hebben, geef ons dat dagelijks'. Die bede laat zien dat er aandacht is voor de noden van anderen. Het is ook een leer-gebed, zoals we al zagen: 'leer ons bidden'. Het gaat dus niet om een liturgische omgeving maar om een leer-omgeving. Tenslotte: zowel de woorden zelf als de opbouw, de structuur [lofprijzing, bede] van het Avinoe/Onze Vader sluiten aan bij de Joodse gebedstraditie, waarin men vrij kon putten uit al bestaande gebeden en waarbij woorden uit gebeden voor de gemeenschap en in de eigen groep [hier dus de leerlingen van Jezus] gebruikt konden worden.

De tekst uit het Mattheus Evangelie is de langste versie. Bij Lukas staat een kortere versie. Bij Marcus en in het evangelie van Johannes komt het Onze Vader niet voor.

De aanhef: Onze Vader.

Bij Lucas staat er alleen: Vader. Daar is al heel veel over te zeggen. In de Hebreeuwse bijbel wordt de beeldspraak vader – kind[eren] gebruikt om de innige relatie tussen God en mens aan te duiden. Zie de volgende drie citaten: Exodus 4:22-23 'Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Laat mijn zoon gaan en hij zal mij dienen'. Dit moet Mozes namens God tegen de farao zeggen. Deuteronomium 32:6 'Is hij niet je vader, je schepper? Hij heeft je gemaakt en hij bevestigt je'. Maleachi 2:10 'Hebben we niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?'

Ook in de rabbijnse literatuur wordt het beeld van God als vader regelmatig gebruikt: 'Rabbi Jitschak zei: [God zegt tegen Israël:] Alle wonderen en machtige daden die Ik voor jullie heb gedaan deed ik niet opdat jullie mij daarvoor zouden belonen, maar opdat jullie mij zouden eren als kinderen en mij jullie vader zouden noemen.'

Uit al deze voorbeelden uit wat wij het oude of beter: het 1e testament noemen, de joodse bijbel, blijkt dat in de woorden '[Onze] Vader' Gods zorg voor ons doorklinkt, zijn betrokkenheid, zijn nabijheid.

Maar: de bijbel is ontstaan in een patriarchale (mannelijke) samenleving. Vandaar dan ook God als vader en niet als moeder. Toch, met een beetje zoeken, vinden we ook 'moeder' als beeldspraak voor God. Jesaja 66:13 'Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten.' En in Hosea 11: 3-4, misschien nog duidelijker:

'En Ik, Ik leerde Efraïm lopen,
neem hen bij hun armen.
Ik trek hen met menselijke banden,
met koorden van liefde.
Ik ben voor hen
als zij die een baby naar hun wang tillen.
Ik buig me naar hem over,
Ik voed.'

Hoewel het woord 'moeder' hier niet wordt genoemd wordt God hier onmiskenbaar getekend als moeder-voedster. Zij leert haar kind lopen, het aan de armpjes vasthoudend om het overeind te houden. Dan krijgt het kind een tuigje om, een leidsel, waarmee de moeder het zorgzaam aanspoort om te lopen. En als het kind moe is tilt de moeder het op en legt het liefdevol tegen haar wang. Zij buigt zich voorover en geeft het kind te drinken. Moederlijker dan dit kan het beeld van God bijna niet zijn....

Vraag: Wat roept de beeldspraak van God als vader bij u, bij jou op? Ervaart u het beeld als positief of negatief? En wat vindt u ervan als we God behalve als 'vader' ook als 'moeder' benoemen en aanspreken?

Onze Vader [Moeder], in de hemel

Deze toevoeging 'in de hemel' staat alleen bij Mattheus met zijn wat uitgebreidere versie dan Lukas. Mattheus gebruikt de uitdrukking 'vader in de hemel' vaker: [7:21] 'Niet iedereen die Heer, Heer zegt tegen mij zal het koninkrijk van de hemel binnengaan; alleen wie handelt naar de wil van mijn vader in de hemel.' Ook in de rabbijnse literatuur komt de uitdrukking vaak voor: 'Op wie kunnen we nog vertrouwen? Op onze vader in de hemel.'

Maar wat wordt daar eigenlijk mee gezegd? Is het een plaatsbepaling: de hemel als de plaats waar God woont? Nee, dat is het niet. Althans, in de Hebreeuwse Bijbel wordt de hemel niet gezien als woon- of verblijfplaats van God. De uitdrukking is een soort van metafoer, een beeldende uitdrukking voor God zelf. Zoals in Deuteronomium 4:39: 'Beseffen zul je en ter harte nemen dat de Eeuwige, dat Hij dé God is in de hemel boven en op de aarde beneden. Verder geen.' De Joodse uitleg van deze tekst zegt: door God in de hemel te plaatsen doe je Hem tekort.

Maar als de hemel geen 'plaatsbepaling' is, wat is dan wél de betekenis ervan? Laten we weer de rabbijnen te hulp roepen: daar wordt God 'vader in de hemel' genoemd om Hem te onderscheiden van de vader op aarde. 'Vader in de hemel' betekent dus: goddelijke vader, tegenover aardse, menselijke vader. En in het 2e testament heeft Lukas het over 'het koninkrijk van God' en Mattheus over 'het koninkrijk van de hemel'. Hemel en God staan hier op één lijn.

Vraag: wat vindt u van de zin 'Door God in de hemel te plaatsen doe je Hem tekort'?

Laat uw koninkrijk komen

We begonnen ons gesprek over het Onze Vader met het benadrukken van Gods nabijheid en betrokkenheid bij ons, mensen. Nu komt het woord koninkrijk naar voren; een woord dat eerder afstand dan nabijheid suggereert. Aan het eind van de bede staat ook: 'aan u behoort het koningschap'; ook zo'n afstand-scheppend woord. Het zijn twee kanten van God:

1e: zijn zorg voor ons, betrokkenheid. Als een vader, als een moeder.

2e: God als koning: zijn rechtsprekende, oordelende kant.

Over die 2 kanten van God zegt een midrasj:

'Eeuwige God; waarom worden in het scheppingsverhaal deze 2 namen gebruikt? Dat lijkt op een koning die lege glazen heeft. De koning dacht: als ik er heet water in doe barsten ze; doe ik er koud water in, dan scheuren ze. Wat deed

de koning? Hij mengde het hete en het koude water en deed dat in de glazen. En de glazen bleven heel.

Zo dacht de heilige-gezegend-zij-Hij: 'Als Ik de wereld schep met de maat van erbarmen, zullen de overtredingen ongebreideld toenemen. Schep ik hem met de maat van het recht, hoe zou dan de wereld kunnen blijven bestaan? Maar zie, Ik schep de wereld met de maat van het recht en met de maat van het erbarmen tezamen. En nu hoop Ik maar dat hij [deze wereld] stand houdt!'

De erbarmende én de strenge kant van de relatie tussen G-D en mens horen bij elkaar. We hebben beide kanten nodig.

Vraag: Wat vindt u van de gedachte dat we erbarmen en strengheid beide evenzeer nodig hebben?

Tot zover deze verkorte weergave van onze workshop in de ochtend van 4 september in Schoorl. Het Onze Vader vraagt om een veel uitgebreidere bestudering, om nog meer gesprek met elkaar dan we op de Buitendag gedaan hebben. Het zou de moeite waard zijn er een aantal bijeenkomsten aan te wijden.

Hanneke van der Sluis

Veelkleurig licht, bericht van het tuin-team

Het laatste kwartaal van het jaar is aangebroken, maar ook in deze herfstperiode is er nog volop kleur in de tuinen van de kerk. Nu bloeien de chrysanthen nog uitbundig en vormen samen met de salvia's hotlips, rozen en nog vele anderen planten een veelkleurig beeld. We kunnen nog even genieten van deze kleurenpracht.

Toch zal met het dalen van de temperatuur de bloeiperiode tot een einde komen en gaan de planten in rust om volgend jaar weer in volle kleurenpracht te verschijnen. De uitgebloeide bloemen laten we tot het voorjaar staan, ze vormen samen met de struiken een winterbeeld en zo biedt het bescherming aan insecten om te overwinteren. De rijpe zaden zijn voor vogels een bron van voeding zo helpen we de natuur ook in de donkere periode een beetje zonder grote inspanning.

Veelkleurig zullen in het voorjaar allereerst de krokussen, narcissen en witte en blauwe druifjes weer gaan bloeien gevolgd door de tulpen en de eerste vaste planten en bomen. Dan is het lente en breekt een nieuw tuinseizoen aan.

We hopen dat jullie allen hebben genoten van het hele jaar door bloeiende planten in de tuinen van de kerk maar ook van de heerlijke appels uit eigen tuin die in de oogstdienst werden uitgedeeld.

Namens Het Tuinteam, Jan-Willem Pondman
[zie ook de foto op de achterpagina]

Gordijn?

Bij beelduitzendingen wordt de voorganger als gevolg van via het Hans de Ries raam invallend zonlicht zo sterk belicht dat er een slecht beeld ontstaat. De presentatiecommissie heeft voorgesteld om tijdens beelduitzendingen het invallend licht te dempen met behulp van een gordijn. De presentatiecommissie is benieuwd naar de ervaringen van de kijkers thuis.

Jan Bart

Steunpunt Verlies en Rouw

Op 15 november is het Steunpunt Verlies en Rouw weer open voor ieder die een dierbare heeft verloren.

Het Steunpunt is een initiatief van aandachtscentrum de Zwaan in Alkmaar. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een thema. De middagen duren tot 16.30 uur.

Op 15 november is het thema 'feestdagen en rouw'. De zogenoemde feestdagen staan weer bijna voor de deur. Voor mensen in rouw vaak een moeilijke tijd. We bespreken met elkaar hoe je deze dagen goed door kunt komen. Leven met een groot verdriet door verlies van een dierbare kan extra zwaar zijn rond de feestdagen van december. Terwijl in advertenties sprake is van een gezellige tijd met vrienden en familie zit jij met verdriet. Wil je wel aanschuiven aan een kerstdiner en mag er dan gepraat worden over je geliefde die is overleden. En hoe ga je om met alle (goedbedoelde) kerstkaarten met wensen als 'prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar'. Hoe kan je er toch een goede periode van maken? Eva zal deze middag leiden en met elkaar bespreken we hoe we die feestdagen een goede en zinvolle invulling kunnen geven. Aan de orde komen: keuzes maken, verwachtingen van anderen, je eigen pad volgen, zelf initiatief nemen, je eigen waarden leren kennen, luisteren naar je intuïtie.

Op 20 december is het thema 'kerstmiddag'. We praten met elkaar over de lichtpuntjes in ons leven, die er ook zijn naast al het verdriet. Juist in deze donkere tijd waarin je het verdriet misschien extra voelt kan het goed zijn om te kijken naar de dingen waar je troost uitput. Het is in feite een vervolg op 15 november. Uiteraard schenken we er warme chocolademelk (en koffie/thee) bij en eten er iets lekkers bij.

Wees welkom om 14.00 uur in Aanloophuis de Steiger, Luttik Oudorp 93 in Alkmaar. Graag opgeven of je komt. We vragen een bijdrage voor koffie en thee: die is € 5,00. Voor informatie kunt u bellen naar Marja Ligterink 06-300 88 610. Of kijk op onze pagina op de website van de Zwaan: <https://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw>. Daarop staan ook de thema's voor januari en februari 2023.

Marja Ligterink



Overzicht activiteiten november en december 2022 en januari en februari 2023.

22-11	10.00	Liturgiecommissie	Mennozaal
24-11	14.15	Projectkoor	Kerkzaal
28-11	09.30	Cie Onderhoud	Mennozaal
01-12	10.00	Projectkoor	Kerkzaal
07-12	09.30	Klein Beraad	Kerkenkamer
08-12	10.00	Projectkoor	Kerkzaal
08-12	19.30	Mennonights	Mennozaal
14-12	10:00	Waardse Leeskring	
15-12	14.15	Projectkoor	Broek op Langedijk
20-12	10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal
22-12	14.15	Projectkoor	Broek op Langedijk
04-01	09:30	Klein Beraad	Kerkenkamer
10-01	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
11-01	10:00	Waardse Leeskring	
12-01	19.30	Mennonights	Mennozaal
17-01	10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal
18-01	14.00	Redactie 'Op Weg'	Mennozaal
01-02	09:30	Klein Beraad	Kerkenkamer
08-02	10:00	Waardse Leeskring	
09-02	19.30	Mennonights	Kerkenkamer
14-02	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
21-02	10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - Schoorl

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072

5812361, hartleers@planet.nl

Ontmoetingskring

informatie en opgave: Irene van de Pavert, tel. 072 5333287

irene1851@hotmail.com

Mennonights en Inspiratiecafé

informatie en opgave : Louise Pondman , tel 072 – 8887948,

louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, wouwenaar1@live.nl

Inleverdatum copy voor Op Weg 13 februari 2023.

e-mail: jan.en.ria.bart@hetnet.nl



Predikant:
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948
louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Klein Beraad:
Voorzitter: A. Struijf, tel. 06-12339249
anneke.struijf@gmail.com

Penningmeester: C. de Jonge-van Zanen,
tel. 072-5612063, h.jonge6@upcmail.nl

Secretaris: Vacant

Lid: Ruben Tijmens
tel. 06-38927889, rj.tijmens@outlook.com

Financiële administratie: J. de Vries,
tel. 072 - 5826303, edith.jo@kpnmail.nl
ING: NL46 INGB 0000 3288 95,
AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,
tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com

Kopijadres: jan.en.ria.bart@hetnet.nl



Op Weg

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,
tel. 072-512 38 64,
e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl

Het bureau is geopend op dinsdag en vrijdag van
9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:
P. Bras, tel. 072-7851081
p.bras7@upcmail.nl

Bezoek ziekenhuizen:
Af te spreken via de Wijkcontactpersoon

Opmaak: Jan Bart

