



Redactieadres: Jan Bart

Tel: 072 - 5611862

jan.en.ria.bart@hetnet.nl

<http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/>

Oktober, November 2022

53e jaargang, nr. 4

Inhoud

De zelfbewuste gemeente; Melodieën door de kerk	<i>pagina 1</i>
Diensten	<i>pagina 2</i>
Hokjesdenken; Activiteiten; Gezocht	<i>pagina 3</i>
Berichten uit Klein Beraad; In de Dominicus; Woord naar Daad	<i>pagina 4</i>
Steunpunt Verlies en Rouw; Dank; In memoriam zr. Carla van Wijngaarden; Koor	<i>pagina 5</i>
Sociaal spreekuur; Uit de Alkmaarse Raad van Kerken; Bloemen en Collecten; Commissie Onderhoud Gebouwen	<i>pagina 6</i>
Vervolg op Levensweg, Geschiedenis van een unieke collectie	<i>pagina 7</i>
Open Monumentendag; Colofon	<i>pagina 8</i>

Melodieën door de kerk

Zachtjes angeblazen draagt het harmonium in omfloerste tonen sprekende melodieën het kerkschip door mysterieus rakend wie zich opent.

Het in hout gevatte cherubijntje op de kansel weet niet wat het hoort.

Michiel de Jong
Juni 1997



De zelfbewuste gemeente

Herkent u dit plaatje nog? Het was de beeldende samenvatting van de gesprekken die wij in 2019 en 2020 voerden over de identiteit van onze gemeente. Dat was net voor het coronavirus de wereld in zijn greep kreeg.

In de tussentijd is er het nodige gebeurd. Door de lockdowns kwam aan het licht wat wij in de gemeente het belangrijkste vinden: elkaar ontmoeten en samen een geloofsgemeenschap vormen. Samen zingen en bidden, samen in de Bijbel lezen en proberen te ontdekken wat die aloude woorden ons in deze tijd te zeggen hebben.

Tegelijk groeiden de zorgen over de toekomst van de gemeente. Hoe houden we alles draaiende, terwijl het aantal gemeenteleden afneemt en de gemiddelde leeftijd stijgt?

Met het klimmen van de leeftijd neemt immers de draagkracht af en opvolgers voor alle vrijwilligers die in de gemeente werkzaam zijn, staan niet in de rij. Wie gaan straks het stokje overnemen? En als er niet voldoende opvolgers zijn, hoe gaan we dan alles organiseren?

Onder leiding van ds. Tom Rijken gingen we in gesprek over de organisatie van onze gemeente en de onderlinge communicatie tussen de verschillende werkgroepen en commissies. Op zijn advies kwam er een Groot Beraad, als ontmoetingsplaats om binnen de Gemeente van gedachten te wisselen. Het kan een broedplaats zijn voor nieuwe ideeën. In de Gemeentevergadering kan later over die ideeën een besluit worden genomen. Het Groot beraad ondersteunt ook de steeds kleiner wordende Kerkenraad, die Klein Beraad is gaan heten. In het Groot Beraad wordt bijvoorbeeld ook nagedacht over het toekomstige beheer en de verhuur van ons gebouw.

Vaak gaat het gesprek in de gemeente over wat er moet gebeuren en hoe we dat allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Blijft over de vraag: Waarom doen we dat allemaal? Dat wij trouwe hoeders willen zijn van ons materiele erfgoed komt omdat wij een geloofsgemeenschap zijn en wij het belangrijk vinden dat het verhaal over ons kerkgebouw én over wie er waarom door de eeuwen heen samen kwamen verteld blijft worden. Juist omdat wij een geloofsgemeenschap zijn waarvan de leden naar elkaar om willen zien vinden wij het belangrijk om uit zorg voor elkaar allerlei praktische zaken in de gemeente goed te regelen.

In onze steeds meer ontkerkelijkte maatschappij zijn geloofsgemeenschappen als de onze behoeders van plaatsen waar zingeving, geloof en levensvragen aan de orde mogen komen. En daar moeten we zuinig op zijn én mogen we best trots op zijn. Door de krimp raken we al snel in een kramp over hoe het verder moet.

Juist als we het gevoel krijgen dat we met lege handen komen te staan mag het besef doordringen dat lege handen je de ruimte geven om te ontvangen. Staan wij dan open voor wat ons toevalt? Misschien is het goed om af en toe even de handen in de schoot te laten rusten en samen in gesprek te gaan over waar het allemaal om begonnen was: Waar geloven wij in? Wat betekent de gemeente voor ons? Laten wij ons nog door Jezus als gast aan tafel nodigen om daarna in navolging van Hem de wereld in te trekken? Hoe kijken wij naar die wereld om ons heen en welke rol zien wij daarin voor de gemeente en voor onszelf als gelovige mensen? Het klopt; we zijn klein en een beetje op leeftijd, maar daarom mogen we nog wel zelfbewust omgaan met wat wij door te geven hebben: een Bijbel vol verhalen en een geloofstraditie die onszelf en anderen de weg mag wijzen in een wereld die behoefte heeft aan plaatsen van zingeving. Laten we daar samen over in gesprek gaan. Graag hoor ik wie er aan dit gesprek wil deelnemen. Soms is er maar een klein vlammetje nodig om een vuur te ontsteken en de Geest te laten waaien.

Louise Pondman



De diensten in Oktober, November en December 2022 in de Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar .

Collectedoelen:

16 oktober 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Ineke Reinhold – Scheurman

Broederschapscollecte voor Doopsgezinde Zending

NL91 TRIO 0338 5200 058

t.n.v. Doopsgezinde Zending, donatie

23 oktober 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. Carolien Cornelissen

Broederschapscollecte voor Doopsgezinde Zending

NL91 TRIO 0338 5200 058

t.n.v. Doopsgezinde Zending, donatie

30 oktober 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)

Br. Ijke Aalders

Gemeenschap Oude Zijds 100

NL22 ABNA 0437 2953 70

t.n.v. Stichting Ouwe Zijds 100

6 november 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Zr. Hilda Wouwenaar

Gemeenschap Oude Zijds 100

NL22 ABNA 0437 2953 70

t.n.v. Stichting Ouwe Zijds 100

13 november 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde (Gemeentevergadering)

Broederschapscollecte voor Gemeenteopbouw ADS

NL19 ABNA 0243 4938 86

o.v.v. projecten gemeenteopbouw

20 november 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde (Gedachtenisdienst)

Broederschapscollecte voor Gemeenteopbouw ADS

NL19 ABNA 0243 4938 86

o.v.v. projecten gemeenteopbouw

27 november 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde (1^e Advent en Avondmaal)

Stichting EXODUS

NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus

o.v.v. Exodus ALKMAAR

4 december 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. Jacqueline Roelofs (2^e Advent)

Stichting EXODUS

NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus

o.v.v. Exodus ALKMAAR

11 december 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde (3^e Advent, m.m.v. Koor)

Leger de Heils Alkmaar

NL06 RABO 0132 5777 04 t.n.v. Leger des Heils Alkmaar

o.v.v. Plaatselijke Projecten

18 december 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)

Br. Thijs Hoogstraten (4^e Advent)

Leger de Heils Alkmaar

NL06 RABO 0132 5777 04 t.n.v. Leger des Heils Alkmaar

o.v.v. Plaatselijke Projecten

Hokjesdenken

Op 22 september gingen Niek van der Ende en ik in de vredesweek naar de avond over hokjesdenken in buurthuis de Eenhoorn in Alkmaar. Art1 NHN had deze avond georganiseerd.

Art1 heeft een nieuwe voorlichtingsfilm gemaakt over hokjesdenken met vragen als "wie ben je?", "waar loop je tegenaan?" en als laatste vraag "wat heb je nodig?"

In de groep gingen we ook aan de slag met deze vragen. Het was een bont gezelschap van jongeren van Safe Space, een stichting die zich inzet voor jongeren die LBHTI+ zijn, ouderen van de Raad van Kerken, mensen vanuit het inter-religieus overleg, mensen van diverse kerkgenootschappen, waaronder witte mensen, zwarte mensen en alles er-tussen in.

Wij kregen de vraag: "welke identiteiten heeft u en is deze identiteit opgelegd of gekozen?" Deze vraag vond ik als cultureel antropoloog interessant, omdat je identiteit ook voor een deel wordt bepaald door je omgeving.

Een van de jongeren van de LBHTI+ groep vertelde dat ze voor de klas staat, op het middelbaar onderwijs. Daar worstelt ze met "uit de kast komen". Het zou geen issue moeten zijn, maar het is het wel: "Als ik het niet vertel, lijkt het alsof ik iets heb verzwegen. Als ik het wel vertel, wordt het een heel groot ding, terwijl dat voor mij niet zo is. Ook hoeven hetero collega's zich helemaal niet bezig te houden met deze vraag: het is vanzelfsprekend!"

Een zwarte vrouw vertelde dat ze de opdracht erg moeilijk vond, haar vriendin moest haar erop wijzen dat ze moeder is, en zus. Zelf vertelde ze ons dat ze Nederlander is, maar dat dat niet voelde als opgelegd, maar zelfs als "gedwongen". "Aruba is onderdeel van het Nederlandse Koninkrijk, anders dan Suriname. Arubanen hebben geen keuze in nationaliteit: we zijn Nederlander, maar worden zo niet gezien". In gesprekken met de burgerlijke gemeente merkt ze dat ze wordt weggezet als "lastig" als het om discriminatie gaat.

Een aantal witte mensen sprak ook uit dat er wordt opgekomen voor zwarte collega's, of wordt gewezen op teveel gebruik van alleen witte mensen in bijvoorbeeld communicatie naar buiten. Ook vertelde één witte vrouw, dat zij een collega, ook een witte vrouw, had gewezen op het gebruik van het n-woord. Ze vertelde haar dat dit echt ongepast was en dan veel mensen met bijvoorbeeld een Surinaamse achtergrond, dit als zeer kwetsend ervaren. Het werd een hoogst ongemakkelijk gesprek op de werkvloer. Maar vertelde ze: "ik ben blij dat ik dit heb gezegd, de tijd van niks zeggen is echt voorbij".

Een homoseksuele jongere vertelde dat het hem écht hielp, dat als hij bijvoorbeeld op straat werd uitgescholden, een ander bij hem komt staan. Niet eens met woorden, maar gewoon bij hem kwam staan: je staat er niet alleen voor. Solidariteit helpt echt.

Dat was ook het woord wat het meest genoemd werd, toen de gespreksleider vroeg: welk woord is voor jullie tekenend voor vanavond? Een greep uit de antwoorden: saamhorigheid, hoop, gehoord worden, inspiratie, uitwisseling, gelijkwaardigheid.

Maar met stip op één: solidariteit!

Andrea Wieffering

Activiteiten oktober t/m december

10-10	10.00	Liturgiecommissie	Mennozaal
11-10	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
12-10	10.00	Financiële Commissie	Mennozaal
12-10	09.30	Waardse Leeskring	
13-10	10.00	DoReLu-overleg	Lutherse Kerk
13-10	19.30	Mennonights	Kerkenraadskamer
18-10	10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal
19-10	14.00	Redactie 'Op Weg'	
19-10	19.30	Toekomst Gemeente	Mennozaal
26-10	09.30	Klein Beraad	Kerkenkamer
27-10	14.15	Projectkoor	Kerkzaal
03-11	14.15	Projectkoor	Kerkzaal
08-11	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
09-11	09.30	Waardse Leeskring	
09-11	17.00	Regiobijeenkomst	Dopersduin
10-11	14.15	Projectkoor	Kerkzaal
10-11	19.30	Mennonights	Kerkenraadskamer
13-11	11.30	Gemeentevergadering	Mennozaal
15-11	10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal
17-11	14.15	Projectkoor	Kerkzaal
24-11	14.15	Projectkoor	Kerkzaal
28-11	09.30	Commissie Onderhoud	Mennozaal
01-12	14.15	Projectkoor	Kerkzaal
07-12	09.30	Klein Beraad	Kerkenkamer
08-12	14.15	Projectkoor	Kerkzaal
08-12	19.30	Mennonights	Kerkenraadskamer
13-12	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
14-12	09.30	Waardse Leeskring	
15-12	14.15	Projectkoor	Broek op Langedijk
20-12	10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

[Kring Bergen - Schoorl - Heerhugowaard](#)

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, 072 5812361
hartleers@planet.nl

[Ontmoetingskring](#)

informatie en opgave: Irene van de Pavert, 072 5333287
irene1851@hotmail.com

[Mennonights](#)

informatie en opgave : ds. Louise Pondman, 072-8887948

[Waardse Leeskring](#)

Contactpersoon: Hilda Wouwnaar, 072 5126036

wouwnaar1@live.nl

Aanleverdatum kopij volgende 'Op Weg': 14 november

2022, jan.en.ria.bart@hetnet.nl

Voor actuele informatie over de diverse activiteiten verwijzen wij graag naar onze website:

www.doopsgezind-alkmaar.nl

Gezocht: Zangers en musici.

Voor ons projectkoor zijn we op zoek naar versterking voor zeker de Alten en de mannenpartijen.

Ook zou het fijn zijn als er gezorgd kan worden voor een instrumentale ondersteuning van de zang.

De repetities voor het projectkoor starten op donderdag 27 oktober 2022 om 14.15 uur in de Vermaning aan de Koningsweg te Alkmaar.

Jan Bart

Berichten uit het Klein Beraad

Zo langzamerhand begint het gemeentelven weer op gang te komen alhoewel we wel gemerkt hebben dat de maand september voor een aantal leden nog een mooie maand is om op vakantie te gaan. Zoals beloofd hebben wij tijdens de kermiszondagen op 21 en 28 augustus gekeken of de kermis invloed heeft op het kerkbezoek. Dat bleek niet het geval te zijn ondanks de slechte bereikbaarheid van onze Vermaning. Daarom hebben we besloten de diensten tijdens de kermis in 2023 gewoon door te laten gaan.

In het Groot Beraad van 31 augustus hebben de brs. Jan Bart en Jan-Willem Pondman aangeboden een "brandbrief" samen te stellen voor de "oudere jongeren" (40 tot 70 jarigen en ietsje daarboven) in onze Gemeente met een dringende oproep hun stem te laten horen hoe zij de toekomst van onze gemeente zien en ons te helpen om samen een toekomstvisie te ontwikkelen en deze ook uit te voeren. Inmiddels is deze "brandbrief" naar alle betrokkenen gemaild en hopen we op 19 oktober om 20.00 uur met elkaar in gesprek te gaan.

Reeds lang bestaat er al een behoefte om in de kerkzaal op nieuwe stoelen te zitten en de bekleding in de banken te vervangen. Deze wens is lange tijd opgehouden om het samen te laten vallen met de uitkomsten van het visieplan. N.a.v. een besluit op de Gemeentevergadering in mei is het losgekoppeld en gaan de zrs. Edith de Vries, Marjolijn Bras en br. Jan Bart aan de slag. Br. Bart heeft het architectenbureau laten weten dat we op dit moment geen gebruik zullen maken van hun diensten.

Al jaren zijn wij geabonneerd op Filmservice. Dat is een licentie voor het openbaar vertonen van films/video's. Nu we niet meer de gezamenlijke filmmiddagen hebben met de Remonstranten en de Lutheranen is de vraag: "moeten we de licentie niet opzeggen?" Tenzij..... we het een leuk idee vinden tóch weer af en toe een filmmiddag te organiseren. Dan ontmoeten en spreken we elkaar weer eens op een andere manier! (verbinding). We vragen uw mening op onze Gemeentevergadering op 13 november.

De actie Pinkstergroet zal de komende drie jaren verzorgd worden door de diaconie van de DG gemeente Twente. Zoals u weet, heeft onze gemeente het de afgelopen drie jaren gedaan.

Uit de notulen van de Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) lezen we dat het ARK-team heeft geconstateerd dat het aantal deelnemers aan de activiteiten gedurende de feestweek van de Oecumene (5-12 juni 2022) teleurstellend is. De Oecumenische viering daarentegen werd zeer gewaardeerd. Er wordt nu nagedacht over wat nu en er is besloten het organiseren van de week op "on-hold" te zetten. Er wordt geen nieuwe voorbereidingscommissie gevormd. Wél blijft de Oecumenische viering op de zondag na Pinksteren gehandhaafd.

Nu br. Fred Schuurmans tijdelijk is uitgevallen is de bezetting van ons kerkelijk bureau kwetsbaar. We zijn heel blij dat Margreet v.d. Zwan iedere vrijdagochtend aanwezig is en dat zr. Marjolijn Bras br. Jo de Vries tijdens zijn vakanties vervangt op de dinsdagmorgen met br. Hans de Jonge als reserve maar, u begrijpt het al, iemand erbij zou wel heel fijn zijn!! Wie heeft een paar uurtjes over om, afwisselend met Margreet, Marjolijn, Jo en Hans (als reserve), het bureau te bezetten van 9.30 - 12.00 uur?

We hebben positief gereageerd op het verzoek een brief te ondertekenen met de oproep aan de Gemeente Alkmaar voor een humaner asielbeleid.

Deze petitie is opgesteld door de "Groep Ik Sta Naast Truus", die iedere vrijdag bij het beeld van Truus Wijsmuller - Meijer bijeen komt. Op 29 september is de petitie tijdens de raadsvergadering aan het College van B&W overhandigd aangeboden. (De petitie is 96 keer ondertekend)

De stukken voor onze Gemeente Vergadering op 13 november kunt u binnenkort verwachten. Per post krijgt u de agenda en de begroting 2023. De andere stukken komen per mail.

Anneke Struijf

In de Dominicus

Het was op een zondagochtend
in de Dominicus van Amsterdam
dat onder pianospel en zang,
zowaar ik hier sta
klanken zich verdichtten
en ik werd aangeraakt
door iemand die berichtte:

'Jouw toekomst, is Mijn naam'

Aan die zondag
'jouw toekomst'
Die wonderlijke naam
Moet ik nog dikwijls denken.

Michiel de Jong
Mei 1997

Woord naar daad

Kerkdienst zondagmorgen
het gebruikelijk ritueel
mededelingen, begroeting
even ruimte, een knipoog,
woord of gebaar en
het zingen van
Love and Peace.

Als alles is aangezegd
vanachter de microfoon
klinkt er plotsklaps
een luide stem:

"Eerlijk delen"

Schuift de wereld aan
worden woord en daad
hemel met aarde verbonden.

Zondagmorgen
in het huis van de Heer.

Michiel de Jong
Juli 1997

Steunpunt Verlies en Rouw

Op 18 oktober is het Steunpunt Verlies en Rouw weer open voor ieder die een dierbare heeft verloren. En dan maakt het niet uit hoe lang of kort geleden dat is. Vaak is het zo dat je na langere tijd wel behoefte hebt om over je dierbare te vertellen maar dat je dat niet goed durft om je omgeving niet te belasten. In het Steunpunt kom je lotgenoten tegen: mensen die ook een dierbare hebben verloren. Elk verlies is anders maar toch herkennen mensen veel in elkaar.

Het Steunpunt is een initiatief van aandachtscentrum de Zwaan. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een thema. De middagen duren tot 16.30 uur.

Op 18 oktober is het thema: 'herstel na verlies'. Wanneer je een geliefde hebt verloren komen er heel veel verschillende, soms verwarrende emoties op je af. Verdriet is het meest voorkomend. Maar ook misschien boosheid. Sommige mensen stoppen alle emoties weg. Het zijn dingen waar we in het Steunpunt vaak over praten. Hoe zorg je voor jezelf als je zoveel verdriet hebt? Dat verlies en rouw ook invloed heeft op je lichamelijke gesteldheid, is iets waar we het niet zo vaak over hebben. Op 18 oktober zal dat aspect ook aan de orde komen.

Op 15 november is het thema 'feestdagen en rouw'. De zogenoemde feestdagen staan weer bijna voor de deur. Voor mensen in rouw vaak een moeilijke tijd. We bespreken met elkaar hoe je deze dagen goed door kunt komen.

Op 20 december is het thema 'kerstmiddag'. Onder het genot van een hapje en drankje, praten we over de lichtpuntjes in je leven, die er ook zijn naast al het verdriet.

Wees welkom op 18 oktober om 14.00 uur in Aanloophuis de Steiger, Luttik Oudorp 93 in Alkmaar. Toegang is € 5, 00. Voor informatie kunt u bellen naar Marja Ligterink 06-300 88 610.



Dank voor kanselbloemen

Afgelopen zondag (21/8) kwam Antoinette Hazevoet mij de kanselbloemen brengen. Een grote verrassing omdat ik geen speciale "viering" had. Een prachtig "Zo maar" boeket in mooie warme nazomerkleuren!

Ik wil de Gemeente van harte bedanken voor de aandacht en deze lieve groet! Met mij gaat het goed, al heb ik wel zorgen over mijn ernstig zieke schoondochter. Ook laat mijn gehoor het nogal afweten, wat heel lastig is in allerlei situaties. Hoe het ook zij: dit soort dingen heeft ervoor gezorgd dat mijn aandacht wat minder naar de "kerk" is uitgegaan. Nogmaals: heel veel dank en hartelijke groeten.

Geesje Hack

Dank

Als je wordt geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte in je directe familiekring komt de boodschap dat het onvermijdelijke overlijden snel naderbij komt toch nog heel hard aan.

Het is hartverwarmend dat we steun krijgen uit de kring van de Doopsgezinde Gemeente in de vorm van kanselbloemen, kaartjes met bemoedigende boodschappen en telefoontjes van broeders en zusters.

Heel veel dank voor dit medeleven.

Ria en Jan Bart

In memoriam zr. Carla van Wijngaarden.

Carla van Wijngaarden werd op 17 april 1946 in Alkmaar geboren. Zij woonde met haar ouders en broer boven de garage aan het Ritsevoort met uitzicht op de molen van Piet.

Van jongs af aan ging zij met haar ouders naar de Doopsgezinde kerk aan de Koningsweg. Zij zat daar op de kinderkerk, catechisatie, jongerenkring, en heeft zij zich laten dopen. Jarenlang is zij leidster bij de kinderkerk geweest.

Na haar huwelijk ging zij buiten Alkmaar wonen. Na haar pensionering, zij is altijd als boekhoudster bij garagebedrijf van Marel blijven werken, ging zij de boekhouding van onze kerk doen. Dit heeft zij vanaf 2007 ruim 12 jaar naar ieders tevredenheid gedaan.

Helaas verslechterde haar gezondheid, zij had COPD, en overleed zij op 4 september op 76-jarige leeftijd.

Wij zullen haar herinneren als een zeer betrokken gemeentelid die met veel toewijding diverse taken in onze gemeente heeft vervuld.

Rineke de Jonge

Koor

Op 6 oktober is het koor na een lang zomerreces weer bijeen geweest. Het koor zal verder gaan als projectkoor, voornamelijk voor Advent en Kerst. De repetities worden gehouden op de donderdagmiddag van 14.15 tot 15.45 uur. We starten op 27 oktober en vervolgens op 3, 10, 17, 24 november en 1, 8, 15 en 22 december. We zullen medewerking verlenen aan de Adventsdienst van 11 december in Alkmaar en aan de Kerstdienst van 25 december in Broek op Langedijk. De repetities tot aan de Adventsdienst vinden plaats in de Vermaning aan de Koningsweg in Alkmaar. Voor de Kerstdienst gaan we repeteren in de Vermaning van Broek op Langedijk. Extra stemmen zijn van harte welkom.

Jan Bart

Sociaal Spreekuur Leger des Heils

Menigeen krijgt te maken met de gevolgen van de oplopende energieprijzen, hogere kosten van dagelijks levensonderhoud en het minder waard worden van de euro's in de portemonnee. Dan is het goed om te weten dat er plekken zijn waar hulp gebonden kan worden. Een van die plekken is het Sociaal Spreekuur bij het Leger des Heils Dichtbij station Alkmaar-Noord vindt u het korps Alkmaar van het Leger des Heils. Wellicht bent u er al eens geweest of langsgelopen, maar toch even kort een opsomming van hetgeen u daar in het gebouw aan de Burgpoelwaard 2-4 (1824 DW Alkmaar) kunt vinden en doen:

Normaliter is er een raad- en daadbalie, een sociaal spreekuur, waar u met vragen terecht kunt, de huiskamer van de buurt (Bij Bosshardt), een tweedehands kledingwinkel en wisselende activiteiten.

En niet in de laatste plaats is het Leger des Heils een kerkgenootschap met veel diaconale activiteiten. Bij het sociaal spreekuur kan bijvoorbeeld de aanvraag voedselbank worden gedaan. Dan kan men, als men aan de voorwaarden van de Voedselbank in Alkmaar voldoet, éénmaal per week een pakket voedingsmiddelen ophalen. Vaak hebben de cliënten ook schulden. Dan wordt -in eenvoudige zaken- getracht een betalingsregeling te treffen. Anders is een bewindvoerder de aangewezen persoon om deze cliënt te helpen. Vanuit het spreekuur kunt u daarvoor de nodige informatie krijgen. Verder is het vanaf 1 maart weer mogelijk om (digitaal) aangifte bij de belastingdienst te doen.

Voorals men met een laag inkomen en/of weinig digitale mogelijkheden maken gebruik van de mogelijkheid om op het spreekuur de benodigde hulp te krijgen. Ook vertalen de vrijwilligers vaak brieven voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn of lezen zij brieven voor en adviseren hoe daarop gereageerd kan worden aan mensen die niet kunnen lezen en/of schrijven. Zelfs wordt er van tijd tot tijd een budgettraining gegeven om te voorkomen dat mensen in financiële problemen raken en te zorgen dat zij controle over hun inkomsten en uitgaven houden.

Het spreekuur wordt gehouden door vrijwilligers, die voor het grootste deel uit één van de bij de Alkmaarse Raad van Kerken aangesloten geloofsgemeenschappen komen.

U kunt ons vinden aan de Burgpoelwaard 2-4, 1824 DW Alkmaar (naast station Alkmaar-Noord) en bereiken via 072-5616020 of mdv.alkmaar@legerdesheils.nl



Uit de Alkmaarse Raad van Kerken

Op 21 september vond de eerste vergadering van de ARK in het nieuwe seizoen plaats. Vrijwel alle vertegenwoordigers van de kerken en geloofsgemeenschappen, die samen de ARK vormen, waren aanwezig. Bijzondere gast deze avond was Joël Voordewind, wethouder van de gemeente Alkmaar met in zijn portefeuille WMO, Asielbeleid en Migratie en Jeugd & Jeugdzorg. Hij maakt momenteel een rondje langs de Christelijke organisaties in de stad met het opbouwen van een netwerk als doel. Hij wil graag vanuit de gemeente Alkmaar betrekkingen onderhouden met kerken zodat op bepaalde onderwerpen samen opgetrokken kan worden. Hij noemde daarbij o.a. eenzaamheid onder ouderen, armoede en reguliere opvang van asielzoekers. Om de wethouder kennis te laten maken met de ARK vertelde elk ARK-lid uitvoerig over de eigen geschiedenis, het functioneren op dit moment en de lopende activiteiten. Het grootste deel van de vergadering werd hieraan besteed.

Verder werd de Week van de Oecumene geëvalueerd. Geconstateerd werd dat het aantal deelnemers aan de activiteiten gedurende de week teleurstellend is en de conclusie is getrokken dat deze formule niet goed meer werkt. Een aantal jaren geleden heeft het pastoresberaad de ARK gevraagd de activiteiten, die anders door het jaar heen georganiseerd zouden moeten worden, in één week te bundelen. Dit loopt dan uit op de Oecumenische viering. De ARK gaat met de pastores nadenken over hoe nu verder. Daarna komt het punt op de agenda terug. Wel blijft de Oecumenische viering op de zondag na Pinksteren gehandhaafd.

Wat ook blijft is dat de ARK-leden elkaar in de Adventstijd een adventsgroet brengen. Dat is een goede gewoonte die we niet loslaten.

Ria de Rijke, secretaris ARK

Bloemen en collecten

		Eigen gem.	Extra coll.
14-08	Zr. M. Leeuwrik	21,95	26,85
21-08	Zr. G. Hack	15,85	34,45
28-08	Br. D. den Hartog	27,00	30,10
04-09	Zr. M. Robben	30,60	25,35
11-09	Zr. T. van Wijngaarden	14,70	20,05
18-09	Br. W. Boonstra	19,25	32,25
25-09	Fam. J. Bart	9,80	67,90
02-10	Zr. H. Wouenaar	12,20	16,30

Commissie Onderhoud Gebouwen

Op 11 februari 2002 is de Commissie Onderhoud Gebouwen van start gegaan. De Commissie houdt zich bezig met het in goede staat houden van de gebouwen van de Doopsgezinde Gemeente aan de Koningsweg. Voor de derde keer is ons, in een zesjarenplan, instandhoudings-subsidie toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van onderhoud aan ons kerkgebouw.

Helaas begint de bezetting van de Commissie wat kleiner te worden. Wij zijn dan ook op zoek naar versterking. We komen 5 à 6 keer per jaar bij elkaar om de voortgang van de werkzaamheden te bespreken. Lijkt het u iets om bij te dragen aan het bestaan van onze Gemeente, kom dan onze Commissie versterken.

Jan Bart

In Vervolg op Levensweg: Geschiedenis van een unieke collectie.

In het voorjaar lieten we u kennismaken met de houten sculptures van Gerard Rougemont. Aangezien we altijd nieuwsgierig zijn naar de mensen achter een verhaal, zijn we in dit najaar op pad gegaan om dit uit te zoeken.

De inspirator achter het werk van Gerard Rougemont is de Franse striptekenaar Jean François Kieffer. Deze woont in een piep klein dorpje Saint Julien-sous-Les-Côtes (met 139 inwoners) in het departement Meuse. Hij woont hier samen met zijn vrouw en zijn dieren in een klein Chateaux.

Hij is een evangelische striptekenaar, maar ook diaken en tevens bevoegd om alle kerkelijke handelingen in de katholieke kerk te doen in zijn omgeving. Een priester of kapelaan is ver te zoeken op het Franse platteland.

Wij stonden, onaangekondigd, voor zijn deur en werden hartelijk ontvangen. Hij was aangenaam verrast om meer te horen over het werk van mr. Rougemont en wat deze allemaal van zijn tekeningen gemaakt had. Na een rondleiding door zijn huis waren wij onder de indruk van zijn oeuvre. Vele Bijbelse stripboeken en verhalen. Maar ook jaarkalenders voor kinderkringen, voor elke zondag een thema met een bijbehorende plaat om te kleuren.

Hij heeft ook Het Evangelie voor kinderen in het Nederlands uitgebracht. Helaas is dit niet meer verkrijgbaar, maar wij kregen een presentexemplaar mee, evenals een jaarkalender om te kleuren. We kregen ook een houtsnijwerk, gemaakt door zijn schoonvader, voorstellende: De Samaritaanse vrouw bij de put. (Deze afbeelding is een onderdeel van mr. Rougemont zijn collectie) Of we deze wilden afleveren bij mr. Rougemont.

Tot slot werd er een filmpje opgenomen waarin hij de hartelijk groeten en zegen uitspreekt voor de leden van de Gemeente in Alkmaar.

Een paar dagen later en vele kilometers verder waren we in Moirans en Montagne, een iets groter dorp, aan de rand van de Jura. Hier woont Gerard Rougemont met zijn vrouw in een chaletwoning tegen de bergen aan. We hadden hier wel een afspraak gemaakt en werden eveneens hartelijk ontvangen door zijn vrouw Jacqueline, Gerard en hun zoon.

Pierre-Yves staat zijn bejaarde ouders regelmatig bij. Gerard is inmiddels 92 jaar en gaf aan dat hij niet meer wist hoe hij ooit zijn houten schilderijtjes vervaardigd had en het nu ook niet meer zou kunnen. Hij was zeer ontroerd met het cadeau van de striptekenaar. Hij was blij dat, zij het op een andere manier, meer mensen kennis hadden kunnen nemen van zijn werk door middel van onze Powerpoint Presentatie.

Pierre-Yves droomt er nu al van: als hij over 4 jaar met pensioen gaat, om met zijn bestelwagentje, de Bijbelse hout sculptures van zijn vader in vele Franse kerken ten toon te stellen. En misschien zelfs over de landsgrenzen heen.

Beide bezoeken waren hoogtepunten tijdens onze reis.

Jopie en Bert Siebeling



Open Monumenten Dag 10 september 2022.

Met veel dank aan alle meedenkende en meewerkende vrijwilligers is het ook do jaar weer gelukt om voor ons kerkgebouw een mooie Open Monumentendag te organiseren.

We lieten evenals vorig jaar de bezoekers binnen via de garderobe bij de Mennozaal en werden ze naar buiten geleid via de Grote Kerkdeuren. Zowel voor bezoekers als vrijwilligers is dit een uitkomst. In tegenstelling tot de voorspellingen was het prachtig weer en vanaf 10:00 uur kwam het bezoek op gang. Er was sprake van een natuurlijke doorstroming. Verspreid over de hele dag kwamen de bezoekers binnen zonder files of gedrang. Tot op het laatst bleef het overzichtelijk en ontspannen. Bij de ontvangstbalie werden folders uitgedeeld en werden de bezoekers 'geturfd'. Resultaat: 257 bezoekers, 11 kinderen, 4 babies en 3 honden.

In de Mennozaal was koffie en daar draaide doorlopend de presentatie van 400 jaar Kerkgebouw. Met veel aandacht werd daar naar gekeken. Vragen over de geschiedenis van de gemeente en het gebouw worden ermee op voorhand beantwoord. Het geeft de vrijwilligers in de kerk de gelegenheid om ook eens wat dieper in te gaan op andere zaken.

Ook dit jaar weer vaak gehoord: "ik woon hier vlakbij, kom vaak langs en nu kan ik eindelijk eens binnen kijken". Voor bezoekers die geïnteresseerd waren in de gebrandschilderde ramen was een prachtige info-klapper uitgewerkt. Ligt nu in de kast in de Kerkenkamer. Kijk er ook eens in. Om duidelijk te laten zien dat we open waren, werd de OMD vlag aan de buitengevel op de Koningsweg gehangen. Daar valt de vlag goed op, maar vraagt wat klauterwerk vooraf.

Ook aan de Kanaalzijde werd de vlag uitgehangen en ook daar was een ingang. Het hek en de deuren stonden open. Maar die entree is halverwege de dag afgesloten. Er kwam niemand door naar binnen, behalve de wind die in de loop van de ochtend opstak en overlast bezorgde. Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde dag.

Voor mij was het de laatste keer dat ik deze dag organiseerde. Al die jaren met plezier gedaan en ik hoop dat er iemand is die het over wil nemen. Bij voorkeur volgende keer ook een paar vrijwilligers extra want er zit veel tijd in het voorbereiden en daar kan ook best wat extra hulp gebruikt worden.

Antoinette Hazevoet



Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar, tel. 072-512 38 64, e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl

Het bureau is geopend op dinsdag en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:

P. Bras, tel. 072-7851081
p.bras7@upcmail.nl

Bezoek ziekenhuizen:

vacant

Op Weg
nieuwsbrief

Predikant:

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948
louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Kerkenraad:

Voorzitter: Anneke Struijf, tel. 06-12339249

anneke.struijf@gmail.com

Penningmeester: Rineke de Jonge-van Zanen, tel. 072-56120 63

h.jonge6@upcmail.nl

Secretaris: vacant

Lid: Ruben Tijmens, tel. 06-38927889

rjtijmens@outlook.com

Financiële administratie: J. de Vries,

tel. 072 - 5826303, edith.jo@kpnmail.nl

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,

tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com