

# Op Weg



*Startnummer  
2022 - 2023*

*Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar  
Jaargang 53 nummer 3*



**Eén Wereld**



**Een Wereld van Verschil**



# Inhoud

## Jaargang 53, nummer 3

Diensten	Pagina 2
Met andere ogen	Pagina 3
Startzondag; Gesprekskringen	Pagina 4
Amazing Grace	Pagina 5
Vieringen thuis	Pagina 6
Handen; Dank	Pagina 7
Dank; Twee gezichten; Bloemen en Collecten; Een Wereld van Verschil; Koor	Pagina 8
De ander zijn	Pagina 9
Groot Beraad	Pagina 10
Groot Beraad (2)	Pagina 11
Collectebonnen; Chaos; Steunpunt Verlies en Rouw	Pagina 12
In memoriam zr. Elsbeth Bouwman; Oproep; Activiteiten; Vakantie Predikant	Pagina 13
Berichten uit Klein Beraad; Hulp gevraagd	Pagina 14
Berichten uit de ARK; Het is rustig in huis	Pagina 15
Colofon	Pagina 16



De diensten in Augustus, September en Oktober 2022 in de  
Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar .

Collectedoelen:

21 augustus 2022, 10.00 uur (Beeld en Luisterdienst)  
Ds. Rien Erkelens  
GDB (Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk)  
NL89 TRIO 0379 7299 62 o.v.v Donatie GDB.

28 augustus 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Zr. Rinske Rompen - Phaff  
GDB (Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk)  
NL89 TRIO 0379 7299 62 o.v.v Donatie GDB.

4 september 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde (Jaarthema)  
Stichting COME, NL04 INGB 0003 7331 87  
o.v.v. Donatie Stichting Come

11 september 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)  
Zr. Hilda Wouwenaar  
Stichting COME, NL04 INGB 0003 7331 87  
o.v.v. Donatie Stichting Come

18 september 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde  
St. Wereldwerk, NL27 TRIO 0786 8803 33  
t.n.v. St Doopsgezind Wereldwerk  
o.v.v: Vredeswerk

25 september 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Ds. Jarek Kubacki  
St. Wereldwerk, NL27 TRIO 0786 8803 33  
t.n.v. St Doopsgezind Wereldwerk  
o.v.v: Vredeswerk

2 oktober 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)  
Ds. Bart Santema  
Voedselbank Alkmaar, NL06 RABO 0116 6090 79  
t.n.v. Voedselbank Alkmaar

9 oktober 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde (Oogstdienst i.s.m. Re en Lu)  
Voedselbank Alkmaar, NL06 RABO 0116 6090 79  
t.n.v. Voedselbank Alkmaar

16 oktober 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)  
Ds. Ineke Reinhold - Scheuerman  
Doopsgezinde Zending, NL91 TRIO 0338 5200 058  
t.n.v. Doopsgezinde Zending, donatie

23 oktober 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Ds. Carolien Cornelissen  
Doopsgezinde Zending, NL91 TRIO 0338 5200 058  
t.n.v. Doopsgezinde Zending, donatie

30 oktober 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)  
Br. Ijke Aalders  
Gemeenschap Oude Zijds 100, NL22 ABNA0437295370  
t.n.v. Stichting Oude Zijds 100

6 november 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Zr. Hilda Wouwenaar  
Gemeenschap Oude Zijds 100, NL22 ABNA0437295370  
t.n.v. Stichting Oude Zijds 100

13 november 2022, 10.00 uur (Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde (Gemeentevergadering)  
Broederschapscollecte Gemeente opbouw ADS  
NL19ABNA0243493886  
o.v.v. Projecten Gemeenteopbouw

20 november 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)  
Ds. Louise Pondman – de Wilde (Gedachtenisdienst)  
Broederschapscollecte Gemeente opbouw ADS  
NL19ABNA0243493886  
o.v.v. Projecten Gemeenteopbouw

## Met andere ogen

*We hebben maar één wereld en die moeten we met heel veel mensen delen. Hoe iedereen die ene wereld beleeft is echter een wereld van verschil. Het maakt nog al wat uit of je de wereld beleeft vanuit een warm en comfortabel huis of vanuit een lekkende tent in een vluchtelingenkamp. Het maakt ook nog al wat uit of je de wereld als vrouw of man bekijkt vanuit Nederland, waar mannen en vrouwen en zelfs mensen die zich niet in deze hokjes willen laten indelen, gelijke rechten en plichten hebben of vanuit bijvoorbeeld Afghanistan, waar de Taliban de scepter zwaait en vrouwen uit het openbare leven worden verbannen en LHBTIQ+ mensen hun leven niet zeker zijn.*

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer gezichtspunten te noemen. Het enige dat wij kunnen doen is ons proberen in te leven in de belevingswereld van anderen en proberen te bedenken hoe wij zouden reageren als we in dezelfde situatie zouden belanden. Daarvoor hebben we betrouwbare informatie nodig over de achtergronden van anderen en over de omstandigheden waarin zij leven. Mensen zijn vaak opvallend selectief in de informatie die zij opnemen of die ze liever aan zich voorbij laten gaan. Het liefst hebben wij informatie die onze eigen opvattingen bevestigt. Dat geldt voor de trouwe krantenlezer net zo goed als voor de ‘wappie’ die zich laat leiden door informatie van een influencer, die op twitter los gaat op iets dat ze verkeerd gelezen of geïnterpreteerd heeft. Wij vinden het nu eenmaal lastig om uit onze comfortzone gehaald te worden door iets dat haaks staat op wat wij altijd dachten of gewoon vonden. Dat geeft onzekerheid en soms zelfs een gevoel van onveiligheid. Stel dat al dat vreemde onze kant op komt. Kunnen we daar dan mee omgaan? Verliezen we dan niet onze eigen normen en waarden? Verliezen we dan niet onze eigen identiteit?

Nieuwe informatie kan ons echter ook de ogen openen en aan het denken zetten en ons zo tot nieuwe inzichten brengen. Ook veranderende omstandigheden kunnen soms vragen om heroverwegen van wat wij altijd dachten. Zo wisten wij allemaal allang dat onze wereld vol brandhaarden zit, die her en der vluchtelingenstromen op gang brengen. Zolang het ver van ons bed bleef, konden we daar prima mee overweg. Het werd lastiger toen er vluchtelingen onze kant op kwamen en die stroom steeds groter werd. Al die vreemde mensen hier, die niets snappen van onze cultuur. Is er geen mogelijkheid voor opvang in de regio? Op veilige afstand had iedereen wel een mening over de vluchtelingen. Natuurlijk moeten die opgevangen worden, maar liever niet in mijn achtertuin.

En toen gebeurde het; er brak een oorlog uit in de achtertuin van Europa. Rusland viel Oekraïne binnen en ineens bleek opvang wel mogelijk. Mensen reden zelfs zelf naar de Oekraïense grens om vluchtelingen op te halen en stelden hun huis open, ook al werd dat sterk afgeraden.

Het eerste wat er in een oorlog sneuvelt is meestal de waarheid. Elke berichtgeving is gekleurd door de bril van de boodschapper, en oorlogsberichtgeving helemaal. Nog vaker dan anders moeten we ons afvragen van wie de informatie komt en welke belangen die heeft om ons juist dit te vertellen en niet iets anders. Wie is hier de ‘good guy’ en wie de ‘bad guy’? Wie helpen we en leveren we hulpgoederen en zelfs wapens? Wie zeker niet?

Ik sprak laatst een bankmedewerker, die vond dat je de wapenindustrie ook wel onder de duurzame beleggingen kon rekenen, want de politie had immers ook wapens nodig en een land moet zichzelf toch kunnen verdedigen. Ik denk dat er onder doopsgezinden weinig mensen zijn te vinden die hem dat na zullen zeggen. Aan de andere kant slaat met de

oorlog in Oekraïne hier en daar de twijfel toe. Vanuit vredig bestaan is vredestheologie best te verdedigen. Er is immers nog nooit een oorlog op het slagveld geëindigd, maar wel aan de onderhandelingstafel. Het duurt alleen meestal wel even voor de partijen aan de onderhandelingstafel zitten en er ook verdragen gesloten worden waar iedereen zonder al te veel gezichtsverlies mee thuis kan komen. Wat doe je tot die tijd; over je heen laten lopen, of terugschieten? Meer keuzes heb je meestal niet. Ik vind dat best een dilemma, waar ik niet zo één, twee, drie een antwoord op heb.

Onze vredestheologie vindt zijn basis in de Bijbel. “Gij zult niet doodslaan” en dus ook geen oorlog voeren. Als we dat alleen lezen, hoe selectief lezen wij dan? De Bijbel is een kleurrijk boek, waarin zeer veel stemmen klinken. In het Oude Testament staan soms verhalen die wij liever overslaan, zoals verhalen over oorlogen die gewonnen worden met hulp van de Eeuwige, of een psalmdichter die God vraagt om de kinderen van zijn vijand tegen de rotsen te pletter te slaan (Psalm 137). Mag je kinderen van de vijand dan wel doodslaan?

Lastige teksten zijn dat, dus wij richten ons liever op het Nieuwe Testament, waar we leren dat we onze vijanden lief moeten hebben. Volgens Pincas Lapide, een joodse nieuwtestamenticus, is dat waarschijnlijk de meest geciteerde en minst gepraktiseerde tekst uit de Bijbel. Ik denk dat hij daarmee de onrust verwoordt die wij diep van binnen zo nu en dan allemaal voelen: hoe doe ik dat, mijn vijanden liefhebben, als die vijand in alles laat zien dat hij mij niet lief heeft? Vijanden die ons naar het leven staan, ons land, onze stad, zelfs ons huis afpakken, zoals ze in Oekraïne ervaren. Dan snap je boosheid beter dan liefde voor de vijand. Aan de andere kant wil je je ook niet door die woede laten meeslepen.

We hebben de lat voor onszelf hoog gelegd. We zeggen te willen leven in navolging van Jezus van Nazareth en dan moeten we dat van onszelf ook waarmaken. Dus pakken we de Bergrede er nog eens bij en lezen en herlezen; oog om oog, tand om tand, de andere wang toekeren, geen moord plegen, zelfs niet in woede tegen je zuster of broeder tekeer gaan en een geschil bijleggen voordat je tegenstander je voor het gerecht sleept. Heb je vijanden lief. Pincas Lapide geeft zijn boek over de Bergrede niet voor niets de ondertitel: “utopie of program” mee. Je kan je afvragen hoe letterlijk de tekst van de Bergrede bedoeld is, als handleiding voor het dagelijks leven, of als visioen, als stip op de horizon, die ons de weg wijst welke richting we op moeten om stapje voor stapje de goede kant op te gaan. Jezus zegt meer dan eens dat het Koninkrijk van God al onder ons is, maar dat wij het nog niet zien. Gaat het dan om een andere manier van kijken? Zit het Koninkrijk van God dan niet in een groot en wereldomvattend plan, maar juist in kleine dingen? Van die dingen die we wél waar kunnen maken. Niet de hele wereld willen redden, wel die ene mens die ons aankijkt en

nu hulp nodig heeft. Zelf proberen onze problemen zonder geweld, ook zonder verbaal geweld, op te lossen. Weten dat het bestaan van wapens oorlog voeren mogelijk maakt, maar ook soms door de politie gebruikt worden om erger te voorkomen als ze bij een gewapende overval moeten ingrijpen.

We kunnen ons ook afvragen of Jezus inderdaad de vreedelievende 'softy' is die de traditie van hem gemaakt heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan Lucas 12: 51 – "Denken jullie dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Integendeel, Ik zeg jullie dat Ik verdeeldheid kom brengen." Of aan het verhaal hoe Jezus de handelaren die misbruik maakten van hun positie in de tempel met een zweep naar buiten uit joeg (Johannes 2: 13 – 35). Het meest opvallende is misschien wel het verhaal uit Lucas 22: 35 – 38, waarin Jezus zijn leerlingen opdracht geeft om een zwaard te kopen als ze dat niet hebben. De leerlingen blijken al twee zwaarden bij zich te hebben. Alle vier de evangelisten vertellen ons dat die zwaarden ook daadwerkelijk gebruikt werden tijdens de arrestatie van Jezus. Het kostte de dienaar van de Hoogepriester zijn oor. Jezus gaf echter direct opdracht die zwaarden weer weg te steken, dat dan weer wel: "want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen". (Mattheüs 26: 52).

Het blijft een dilemma; die wapens. Ondertussen hebben we één wereld, waar we met z'n allen in zullen moeten leven en wapens helpen niet bij het creëren van een fijn leefklimaat. Laten we met z'n allen proberen om anders te leren kijken en zo te ontdekken waar dat Koninkrijk van God onder ons is. Misschien vinden we dan ook een weg om anders met verdeeldheid om te gaan en hebben we die wapens uiteindelijk helemaal niet meer nodig. Het is een stip op de horizon, ver weg, die we alleen bereiken wanneer we bereid zijn om die eerste stap te doen: met andere ogen leren kijken én anders leren denken. Misschien levert dat al een wereld van verschil op.

*Louise Pondman*

## Startzondag – 4 september

Van harte nodigen wij u uit voor de dienst van zondag 4 september, waarop we het seizoen 2022 – 2023 feestelijk willen openen. In het Pinksternummer van Op Weg (blz. 4) kon u al lezen over het thema voor de startzondag: "Het Onze Vader". Met de liturgiecommissie werken we aan de invulling van de ochtend, die we graag met een **pot luck maaltijd** af willen sluiten. Zo'n maaltijd is een mooie gelegenheid om weer even lekker bij te praten en de ervaringen van de zomer te delen. We hopen dat iedereen weer iets voor de maaltijd mee wil nemen. De ervaring leert dat er dan meer dan genoeg is om ook onverwachte gasten mee te laten eten. Lukt het niet om iets mee te nemen, schroom dat niet om met lege handen te komen. Wat je samen deelt lijkt op wonderbaarlijke wijze vaak meer te worden. Er is vast genoeg voor iedereen.

*Namens de liturgiecommissie en het klein beraad,  
Louise Pondman*

## De gesprekskringen gaan weer van start

Na de zomer gaan in september ook de gesprekskringen weer van start. Hieronder een overzicht. Bij alle kringen zijn nog nieuwe deelnemers welkom. Voor informatie kunt u terecht bij de onder de kring vermelde contactpersoon. Zie daarvoor ook onze website – [www.doopsgezind-alkmaar.nl](http://www.doopsgezind-alkmaar.nl) – onder 'Wie zijn wij? Wat doen wij?' en dan onder 'gespreksgroepen en -kringen' en kijk ook op de website voor de actuele data onder 'Agenda & Activiteiten'.

13 september 14.00 uur – Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard (2e dinsdag) – bij één van de leden thuis  
Informatie: Klaartje van Leersum – 072-581 23 61 of: [hartleers@planet.nl](mailto:hartleers@planet.nl)

14 september 9.30 uur – Waardse Leeskring (2e woensdag) – afwisselend bij één van de leden thuis.  
Informatie: Hilda Wouwenaar – 072 512 60 36 of: [wouwenaar1@live.nl](mailto:wouwenaar1@live.nl)

15 september 19.30 uur – Mennonights (2e donderdag) – Kerkenkamer  
Informatie: Louise Pondman – 072 -887948 of: [louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com)

20 september 10.00 uur – Ontmoetingskring (3e dinsdag) – Mennozaal  
Informatie: Irene van de Pavert – 072-5333287 of: [irene1851@hotmail.com](mailto:irene1851@hotmail.com)

*Louise Pondman*



Paviljoen van de Almeerse Wolunie op de Floriade

## Amazing Grace (\*)

*Amazing grace (how sweet the sound)  
that saved a wretch like me!  
I once was lost, but now I am found,  
Was blind, but now I see.*

*Ervaringen en gedachten flitsen heen en weer bij het lezen van het jaarthema van de ADS: Een wereld van verschil.*

Maar na de redactie vergadering bleef Amazing Grace hangen. Vooral door de woorden 'I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see.'

In welke wereld leef je als je blind bent en je je verloren voelt? En wat gebeurt er als je gevonden wordt en kan zien? Zie je dan een andere wereld? Jezus spreekt ook over niet kunnen zien: het Koninkrijk is verspreid over de aarde, maar de mensen zien het niet.

Amazing Grace is ook de titel van een televisieprogramma van de EO. Diverse zangers en zangeressen worden door een coach begeleid om zich het zingen van gospels eigen te maken.

Gospel of gospelmuziek is een muziekgenre in de christelijke muziek.

Het Engelse woord gospel komt van het oud Engelse goð ('goed') en spell ('nieuws, boodschap') en betekent dus net als het Griekse evangelie 'goed nieuws' of 'goede/blijde boodschap'.

De gospelmuziek werd geboren in de katoenvelden van de zuidelijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Het is zwarte religieuze muziek die sterk beïnvloed werd door zowel de ritmische muziek die de slaven meebrachten uit Afrika alsook door de 'bevindelijke' manier van geloven van de blanken. Het leven na de dood, vaak aangeduid als het oversteken van de rivier de Jordaan, is een zeer vaak terugkerend thema.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'zwarte' en 'blanke' gospelmuziek.

'Black gospel' kan zowel traditioneel zijn, met grote koren met solisten uit zwarte kerken, of hedendaags, verwant aan de muziek die te horen is op 'zwarte' radio-stations. Het maakt deel uit van de toenmalige slavencultuur van dit land, terwijl andere invloeden komen uit de blanke cultuur van met name Britse straatliederen en gezangen, en uit ervaringen in de strijd om gelijke burgerrechten.

Belangrijke vertolker van de oervorm van de (zwarte) gospel was Mahalia Jackson, die algemeen als 'de koningin van de gospelmuziek' wordt beschouwd. (Wikipedia)

Ik heb alle uitzendingen gevolgd en heb ervan genoten. Alhoewel veel kandidaten geen kerkelijke achtergrond hadden, werkte het zingen van gospels samen met een enthousiast gospelkoor aanstekelijk. In de loop van de afleveringen werden steeds meer gevoelens van vertrouwen, dankbaarheid en blijdschap aangeboord, wat de zangers zelf verbaasd deed staan; niet vermoedend dat dat diep van binnen aanwezig was. Met hart, ziel en ook lichaam werd er gezongen en bewogen.

Voor mij zijn dat uitingen van de Godsvonk, de kern van ons leven, waar we - door de ervaringen en teleurstellingen in het leven - van zijn afgedwaald. We zijn verloren geraakt en blind geworden.

Ik heb het gevoel dat juist in het inktzwarte slavernij verleden zo'n krachtige vorm van belevend geloven kon ontstaan, in een ultieme poging 'mens naar Gods beeld en gelijkenis' te blijven. En dat ondanks het oordeel van veel blanke overheersers.

Het is het diepe oer verlangen, een knagend heimwee naar thuishomen.

Als je leven ernstig dreigt vast te lopen, maar ook op andere momenten in je leven, blij je op een cruciaal kruispunt te staan.

Dat gebeurde ook met Michael Thomas. Hij had beide ouders bij een auto ongeluk verloren en de liefde van zijn leven bleek onbereikbaar voor hem te zijn. Dat veroorzaakte een diepe depressie. Leven werd een vorm van overleven. Op dat moment betrapt hij een inbreker in zijn woning, die zelf ook geschrokken Mike aanvalt en voor dood achterlaat. Gelukkig heeft een buurman glasgerinkel gehoord en zorgt ervoor dat Mike naar het ziekenhuis gebracht wordt. Hij zweeft daar op het randje van de dood. Op de vraag die hem dan gesteld wordt: Michael Thomas wat wil je ten diepste, antwoordt hij: ik wil naar huis. Hij denkt dat hij al dood is, want de omgeving is vreemd wit en de vraag wordt gesteld door een engelachtig wezen. Zo begint het boek *De reis terug naar huis* (Kryon-Lee Carroll)\*\* Het is een parabel van de weg door het aardse leven van ieder mens, die een cruciale wending neemt als het besef groeit van een diep verlangen naar huis te willen gaan.

Ik heb zelden een boek gelezen dat me zo diep heeft geraakt, opnieuw raakt en nog zal raken. Ik heb het bijna voor de tweede keer uit. Het voelt zo ontzettend als een diepe waarheid. Misschien geldt dat niet voor iedereen. Ik besef dat er momenten zijn waarop de gevoeligheid hiervoor groter is dan waarschijnlijk op andere momenten. Ook speelt de leeftijd mee en de daar bijhorende levensfase van meer rust en tijd hebben om naar binnen te keren.

De naam Michael Thomas heeft een speciale betekenis. Het is een naam bij uitstek voor de mens.

Twee namen voor twee kanten in de mens: Michael van de aardengel Michaël en Thomas van de ongelovige Thomas (eerst zien, dan geloven).

De reis terug naar huis gaat via een weg langs zeven huizen. Elk huis wordt bewoond door een engel van verschillende kleuren. Het eerste huis is Blauw. Daar krijgt hij een kaart van zijn persoonlijke levensreis voor onderweg. Daar is hij heel blij mee. De blauwe engel waarschuwt hem wel dat de kaart actueel is. Hij blijkt niet vooruit te kunnen kijken. Steeds verschijnt er op het midden van de kaart alleen een stip met: U bevindt zich hier. Als hij in de problemen komt en zich wanhopig afvraagt wat hij moet doen, hoort hij in gedachten Blauw zeggen: kijk op de kaart en op dat actuele moment toont de kaart wèl de mogelijkheden die er zijn. Maar hij moet zelf de keuze maken.

Op een bepaald moment vraagt Michael zich af of het verkeerd is om weg te willen uit de aardse ervaring. Wat betekent dat voor degenen die achtergebleven zijn? De engelen 'lezen' zijn gedachten en antwoorden: Zorg eerst voor jezelf en wat jij ontvangt zal gelijktijdig (door jou heen) overgebracht worden op de mensen om je heen. Ik denk dat het goed is om bij deze woorden stil te staan en niet meteen negatief te oordelen. Kan je er Zijn voor een ander, als je er niet voor jezelf kunt Zijn?

Ik hoor in die woorden van de engelen: zoek eerst het Koninkrijk van God.

In het oranje huis krijgt hij een Zwaard, Schild en Harnas. Geschenken die hij moet leren dragen, zodat hij niet uit evenwicht raakt. Deze geschenken staan voor Waarheid, Kennis en Mantel van God. Zij mogen alleen als drie-eenheid gebruikt worden. Zijn oprechte intentie laat de instrumenten vibreren en 'zingen' alsof ze tot leven komen.

Michael wordt op zijn tocht achtervolgt door HET. Later wordt duidelijk waar HET voor staat.

In een van de huizen neemt hij plaats in een theater en worden uit zijn leven beelden getoond. Pijnlijke en beschamende, liefdevolle en beschuldigende fragmenten beleeft hij opnieuw. Dit alles om inzicht te krijgen en uiteindelijk vrede met alle facetten van zijn leven. Er is uiteindelijk diepe dankbaarheid en totale vergeving.

Elk huis verlaat hij met een laatste vraag van de daar aanwezige engel: Michael Thomas, houd je van God. En de engel hoort het antwoord en de diepe waarheid achter de woorden die gesproken worden.

En zij allen hebben grote bewondering en oneindige liefde voor die mens (alle mensen) die op aarde leeft met slechts een vage herinnering aan Thuis. Zij staan onzichtbaar om ons heen, respecteren de vrije wil van de mens, fluisteren woorden van inspiratie en wachten geduldig tot de mens hulp vraagt.

Ik zal niet verklappen hoe het boek afloopt. Eigenlijk kan je zeggen dat het leven van Michael Thomas pas echt begint. In welke wereld leeft hij nu hij de weg terug naar huis heeft volbracht?

Daar kan ik alleen naar raden en soms een glimp van zien en aanvoelen. Maar ik weet dat het één wereld is met daarin alle verschillen die je maar kunt bedenken. Verschillen die er in de duale wereld altijd zullen zijn. Eenheid ervaren staand in deze fysieke wereld, met onderscheidingsvermogen zonder te oordelen, dat is een wereld van verschil. Dan kijk je met de ogen van het Koninkrijk Gods. En je ervaart dit als ongelooflijke genade: Amazing Grace

\*\*Het boek is niet meer te koop. Wel in de bibliotheek aanwezig. Ik heb het boek in de computer en kan het naar wie dat wil sturen.

Maar kan je er Zijn voor een ander zonder eerst er te Zijn voor jezelf? Je kunt van alles doen en dat is zeker wonderenswaardig en geeft je een goed gevoel.

\*De schrijver van het lied, John Newton, werd in 1725 te Londen geboren. Hij had een roerige jeugd en moest eerst niet veel van het geloof hebben. Later werkte hij onder andere in de slavenhandel. Hij bekeerde zich na een hevige storm op zee, waarna hij naast Amazing Grace nog meerdere bekende liederen schreef. Hij is als voorganger werkzaam geweest en preekte tot zijn dood op 21 december 1807.

*Joke Bakker*



## Bent u ook zo blij dat u onze vieringen thuis kunt volgen?

Bert Siebeling, Jan Bart, Anneke Struijf, Jan Woudstra, Fred Schuurmans, Hans de Jonge en Antoinette Hazevoet gaan door met het live-uitzenden van de kerkdiensten. Zij nemen deze taak bij toerbeurt op zich. Maar een paar extra 'operators' zou voor hen zeer welkom zijn. Is dat iets voor u of kent u iemand in uw omgeving die op zondag beschikbaar is en door een van ons ingewerkt kan worden voor bediening van het geluidpaneel of voor de bediening van de computer voor een beelduitzending. Geef het door aan een van ons of stuur een berichtje naar Antoinette [hazevoet@gmail.com](mailto:hazevoet@gmail.com) Alvast dank en we wachten de reacties af.

*De Operators*



## Handen

*We kunnen er niet omheen, het komt tot ons als we de dagelijkse berichten in de media volgen, dat er zoveel ellendige dingen gebeuren. Daarom lijkt het me juist goed om het over iets heel anders te hebben. En bovenal: dat er naast het donkere in deze wereld, ook liefde is. We vinden het allemaal heel gewoon en vanzelfsprekend dat we handen hebben. Het is iets wat nu eenmaal bij de mens hoort en in het dagelijks leven schenken we er nauwelijks aandacht aan dat handen een enorme betekenis dragen.*

Het begint al met het kleine kinderknusje. Op zekere dag ontdekt de baby zijn handjes en zien we de reacties van het menskind. Het heeft iets van blijde verwondering, van verrassing om het voorwerp waarmee het uren kan spelen. Een spel dat zal uitgroeien tot de werkelijkheid van het leven. Spel en werkelijkheid staan dicht bij elkaar, maar de blijde verwondering en verrassing dat verliest de mens zo gauw. Eenvoudige blijheid om eenvoudige dingen is iets wat steeds minder te vinden is in de huidige wereld.

Ook in de geschiedenis van de kunst is men gefascineerd geweest door het onderwerp handen. Bij ieder schepend kunstenaar, hetzij in beeldhouw- of schilderkunst, vindt men wel een paar afbeeldingen van handen en de meest bekende zijn die van Albrecht Dürer. Ook zong menig dichter een loflied over handen. Frederik van Eden schreef aan het einde van zijn leven het mooie gedicht: "Mijn Handen", waarin hij terugblijkt op dat wat zijn handen voor hem zijn geweest en in alle nederigheid zegt hij: "ach al te groot vertrouwen, wat hebben ze zich vaak vergist mijn handen, mijn handen, hoe dikwijls hun schoonst bedoelen gemist". Denkt u eens aan een concert dat gegeven wordt, het is een samenspel van al die handen. De violist die de strijkstok hanteert en over zijn instrument laat glijden, de pianist hoe die zijn handen de toetsen beroeren, de harpiste die de snaren streelt in sierlijk gebaar en al die andere handen ieder met eigen instrument en met boven alles uit de omvattende handen van de dirigent, die dit samenspel doet uitgroeien tot een machtige harmonie waar we als muzikminnaar intens van kunnen genieten.

Zo een eenheid zou ook in onze samenleving tot stand kunnen komen als we onze handen gebruiken niet om wapens te dragen maar om vrede te brengen. Echter er zijn altijd machtswellustelingen die het tegendeel willen, zoals dichtbij de oorlog in Oekraïne en elders in de wereld. Een goed mens gebruikt zijn handen als contactmiddel met de medemens, want handen kunnen een werktuig van liefde zijn. Vertrouwen in het gebaar waarbij de hand op een schouder van de ander wordt gelegd. De helpende hand van de altijd onderweg of aanwezige zorg voor diegene die het zo nodig heeft.

Wie kent niet het gezegde: de handen ineenslaan. Die mogelijkheid is er voor ons nu we weer aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen staan.

*Tini Visser-Schoone*



## Een Dankjewel:

Bij een eerdere samenkomst won ik -die eigenlijk nooit iets wint- een prachtige handgemaakte quilt. Dankbaar dat die nu bij mij mag wonen, keek ik nog even rond bij alle mooie en lekkere zelfgemaakte artikelen. De jam van Jacqueline nam ik mee. Dadeljam past goed bij oude kaas!

Sinds kort 'werk' ik ook bij Wonen Plus. Een geweldige vrijwilligers organisatie in Alkmaar. Een soort van gestructureerde burenhulp. Mijn nieuwe collega verzamelt pauwen en ik vond een hand gehaakte pauw. Deze vond haar weg naar de Schelfhoutlaan 4.

Ik vind het helemaal leuk om op deze manier -voor weinig- een en ander te kunnen combineren. Collega blij (volgens eigen zeggen bijna tot tranen bewogen). Goede doel gesteund. Petra bezig met waar zij graag aan bezig is. Ik verveerd met een prachtige quilt.

Voor mij is deze manier van een gemeente beleven heel erg waardevol. Ik hoop beter in het leven te staan.

*Jolanda Liefing*

## Dank

Op mijn verjaardag kwam zr. Annemarie Blokker met een prachtig boeket namens de Gemeente. Ik heb zelf vaak bloemen naar anderen gebracht, het was heel leuk om nu zelf eens de ontvanger te zijn. Ze hebben prachtig gestaan, ik heb er meer dan een week van kunnen genieten. Heel hartelijk dank

*Hilda Wouwenaar*

## Dank

Lieve mensen, Na een aantal dagen in het ziekenhuis "gewoond" te hebben, bracht Hermien een bos bloemen als ondersteuning en ik heb inmiddels weer meer lucht in de longen. Hiervoor mij hartelijke dank.

*Wiebe van Slooten*

## Dank

Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, die ik kreeg. Het is een prachtige bos, die Irene mij kwam brengen. Het helpt mij weer vooruit. Lieve groetjes

*Nel van Laere*

## Tweemaal dank.

Hartelijk dank voor de kanselbloemen uit de dienst van 29 mei als steun bij het verwerken van de ziekte van onze schoondochter.

Op dinsdag 28 juni was het 50 jaar geleden dat we elkaar trouw hebben beloofd. We hebben dit Gouden jubileum met onze kinderen en kleinkinderen mogen vieren met een bezoek aan de Efteling. Door de gemeente en het koor is dit feest luister bijgezet met een fraai boeket bloemen. Ook hebben we persoonlijke gelukwensen van gemeenteleden mogen ontvangen. Hartelijk dank voor de aandacht die we hebben mogen ervaren.

*Ria en Jan Bart*

## Dank

Lieve mensen , in juni vierde ik een speciale verjaardag.. In plaats van een feest leek het me het allerleukst een week end naar Schiermonnikoog te gaan met mijn (klein) kinderen om daar een lange dag te kunnen fietsen met elkaar. Het allerleukst was de verrassing die mij te wachten stond toen mijn beide broers uit zuid Afrika met partners ook van de partij bleken te zijn. Het was een super weekend en toen Klaartje naderhand met een prachtig boeket namens jullie bij mij kwam kon ik nog even goed nagenieten met de bloemen op tafel. Dank jullie wel, ik zal de foto van de bloemen goed bewaren!! Hartelijke groet,

*Hermine Koornneef*

## Een bedankje

Dank, voor de attenties die ik mocht ontvangen na mijn ziek zijn. Mooie bloemen, kaarten en telefoontjes, het heeft, ervoor gezorgd, dat ik nu alweer behoorlijk ben hersteld. Hartelijk bedankt,

*Tineke van Wijngaarden*

## Dank

Ik wil iedereen bedanken, die mijn doop op 5 juni tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Alle lieve mensen, die aanwezig waren, alle kaarten, kadootjes, mails, ik geniet nog na. Met name wil ik Louise Pondman bedanken voor haar begeleiding en inspiratie, die ze heeft geboden.

*Irene van de Pavert*

## Twee gezichten

- van het land van beloftes -

ik zie  
rijkgevulde winkels  
torenhoge bankgebouwen  
uitpuilende terrassen  
schreeuwende lichtreclames  
en schitterende carrosserieën

en, mij omkerend

mensen met  
geknakte dromen  
liefdesverdriet  
onvervulbare wensen  
desillusie, depressie  
ondraaglijk leed en  
doodse kilheid

ook een paradijs  
kent twee gezichten

*Michiel de Jong  
September 2000*

## Bloemen en collecten

		Eigen gem.	Extra
22-05	Br. J. Bakker	31,55	38,65
29-05	Fam. J. Bart	25,20	44,95
05-06	Zr. I. van de Pavert	78,05	135,90
12-06	Dienst ARK		
19-06	Fam. P. Bras	46,35	39,25
26-06	Br. W. van Slooten		
	Zr. R. de Jonge	19,50	19,65
03-07	Zr. G. de Wit	12,45	66,05
10-07	Zr. M. Rappard	14,40	79,35
17-07	Zr. N. van Laere	25,50	37,80
24-07	Zr. C. van Wijngaarden	37,65	95,00
31-07	Zr. H. Volkers	43,50	41,10
07-08	Zr. G. Honig	65,65	135,90

## Een Wereld Van Verschil

Wat maakt het uit

En wat maakt dan het verschil?

Radicaal anders doen/zijn

En word je daar gelukkig van?

Leven zoals God het heeft bedoeld

Denk ik dan...

Verschillen zijn er in het groot en in het klein

Anders zou iedereen hetzelfde zijn...

Niemand is hetzelfde, we zijn allemaal uniek!

Verschillen maken in positieve zin

Eigenwijs: wijsheid in ontwikkeling

Rekenschap geven van de gemaakte keus

Steeds weer overwegen; is dit goed of is dit slecht

Concreet maken van de gekozen weg.

Help denk je dan soms

Ik kan het niet alleen

Laat dit dan een troost zijn: dat geldt voor iedereen!

*Edith de Vries-Goezinne*

## Koor

De schoolvakanties lopen ten einde, dus tijd voor het koor om na te denken over de wijze waarop we in het voor ons liggende winterseizoen verder kunnen gaan. Helaas is de bezetting van het koor na twee jaar van maar beperkt bij elkaar kunnen komen, kleiner geworden. Aangezien in de maand september een aantal leden van het koor afwezig zullen zijn in verband met vakantie, zullen we op zijn vroegst begin oktober weer zinvol bijeen kunnen komen. De gedachten gaan nu uit naar het vormen van een projectkoor, dat repeteert voor een vooraf bekende gebeurtenis. We hopen hiermee dat er zangers binnen de gemeente zijn die het koor komen versterken. Heeft u interesse of ideeën, laat het ons weten.

*Jan Bart*



## De ander zijn

*Als cultureel antropoloog kijk ik vaak naar mensen als "de ander". Cultureel antropologen gingen immers in de 19e en 20e eeuw op zoek naar de "bon savage", de nobele wilde. Nu was er toen ik ging studeren al veel veranderd in deze visie: de ander was niet "wild", dat was politiek incorrect geworden. Gelukkig keek men ook veel meer naar: wat zijn de culturele uitingen? Hoe verhouden de mensen zich tot elkaar? In plaats van: hoe exotisch is de ander?*

Ik was aan het denken over anders-zijn: ben ik zelf wel eens de ánder geweest? Als witte vrouw uit een Westers land? Worden wij ook onderzocht, bekeken en bestempeld als "anders"?

Ik kon maar één keer bedenken, dat ik duidelijk de ánder was. Ik heb in 2006 drie maanden stage gelopen in Gaziantep, Zuid Oost Turkije. Ik deed toen de studie Maatschappijleer en kon meelopen op een middelbare school in Turkije. Gaziantep was leuk! U moet zich Nederland jaren 50 voorstellen: de wereld van mannen en vrouwen is vrij gescheiden, behalve in het zakelijke leven. Uit huis gaan doe je pas als je gaat trouwen. Dan ga je ook samen een huis kopen en samenwonen. Trouwen en kinderen krijgen is de norm. Anders dan in Nederland jaren 50, blijven vrouwen wél werken nadat ze getrouwd zijn.

Ik had veel contact met de docenten die Engels gaven: 5 vrouwen en 1 man. Omdat mijn Turks het niveau had van een beginneling, mocht ik meelopen met de Engelse docente, waardoor ik vanzelfsprekend, in het Engels met hen kon communiceren. (helaas heb ik hierdoor geen Turks geleerd, Engels was immers veel makkelijker!)

Zoals u weet, ben ik een lange vrouw: ik ben 1,83 cm lang. In Turkije is dat érg lang. Zelfs mannen halen deze lengte niet, of zelden, Ik stak dus letterlijk met kop en schouders boven de anderen uit. Bovendien, ik was toen 25 jaar, had ik besloten mijn haar af te knippen: een lekker kort kapsel! Een jongenskapsel, zo u wilt. Nu weet ik niet, of u veel vrouwen van Turkse afkomst in uw omgeving kent, maar ik heb er geen één gezien met kort haar! Zo ook in Turkije: je haar is je sieraad, dat laat je zo lang mogelijk groeien!

*NB; nog even een zijspoor: als u denkt dat vrouwen in Turkije een hoofddoek dragen, dat heeft u het mis! In 1925 besloot Kemal Atatürk, leider van het Turkse volk, gericht op Europa, kledingvoorschriften ingesteld voor mannen en vrouwen in openbare functies. De sluier en de Ottomaanse fez dienden te worden verruild voor Westerse mantelpakjes en maatpakken. De regels maakten onderdeel uit van een van bovenaf opgelegde modernisering, waarin radicaal gebroken werd met oude Ottomaans-islamitische tradities.*

*In 2005 droeg geen van de vrouwelijke docenten een hoofddoek: dat mocht ook niet op school. Ook in het dagelijks leven werd de hoofddoek niet gedragen, de enige keer dat ik een hoofddoek om deed, was toen ik met een vriendin naar de Islamitische begraafplaats ging; ook zij deed een hoofddoek om uit respect. De enige vrouwen die ik tegenkwam met hoofddoek, was op een 'toeristisch' uitje naar het hoogland; waar de traditionele (arme) boeren wonen, om hen te 'bezichtigen'. Daar op het platteland droegen de vrouwen een hoofddoek. Nu met de strenge Islamitische politiek van president Erdogan worden steeds meer 'liberale' wetten teruggedraaid, naar Islamitische wetten.*

Terug naar Gaziantep, 2006. Daar kwam ik aan met mijn lengte en mijn korte kapsel! Ik was raar, anders, onvrouwelijk, gek, de ánder. Kinderen die mij zagen, riepen steevast: Bak, Bak, tourist! Wat zoveel betekent als:

Kijk, kijk een toerist! Ik hoorde de kinderen ook vaak zeggen: is het een man of een vrouw? Zo goed was mijn Turks nog wel... Ik was ánders.

Het was heel gek om anders te zijn. Ik vóelde me namelijk niet anders: Ja, ik was Nederlands, en ja, ik was op bezoek. Maar tegelijkertijd was ik ook docent, ook vrouw, ook mens. Het is gek om in een hokje gestopt te worden. En bevestigd te worden op een identiteit waar je je niet van bewust bent.

Zo werd er door de zeer patriottistische Turken, mij steevast gevraagd, wat de geschiedenis was van Nederland: wie was de stichter van Nederland? Hoe is Nederland ontstaan? Welke historische gebeurtenissen zijn van belang? Turken zijn zeer bewust van hun land, hun 'Ottomaanse Rijk', het vak Maatschappijleer heet in Turkije: "Liefde voor het Vaderland". Om u een nog beter beeld te geven: elke ochtend werd de vlag gehesen en het volkslied gezongen, voor de lessen. EN wee je gebeente, als je als leerling je misdroeg! Dan stond je een ernstige straf te wachten.

De Turken waren dan ook erg verbaasd als ze hoorden, dat ik niet wist welke Willem Nederland had gesticht. Dat ik me niet interesseerde voor geschiedenis en dat ik vooral de mensen en de culturen van nu, in Nederland interessant vond! Ik wist bijvoorbeeld alles van de gastarbeiders en migratie! Maar niks van onze geschiedenis. Raar! Gek!

Het is bevreemdend om ondervraagd te worden, weggezet te worden als de ander. Ik denk dat het goed is om, als we, als ik, een ander tegenkomen, niet vanuit aannames praten (jij vindt geschiedenis ook belangrijk!), maar vanuit een open houding: wie ben je, waar kom je vandaan? Ik ga het zelf in ieder geval oefenen!

Andrea Wieffering



## Groot Beraad 31 augustus 2022

We zijn alweer halverwege de zomer van 2022 en het denken over het beleid van de periode erna gaat zo langzamerhand weer beginnen. Het GROOT BERAAD (GB) is een forum dat daartoe erg geschikt is en daarom deze bijdrage aan Op Weg.

Op 31 augustus is de komende zitting voorzien en wel om 10:00 uur. De dagvoorzitter is deze keer br. Hans de Jonge en samen met br. Jo de Vries bereiden zij het Beraad voor. Voorop gesteld zij dat het GB geen ledenvergadering is. Besluiten worden niet genomen, behalve dan voor het eigen functioneren, maar iedereen die wil inspreken nodigen wij uit om te komen. Met nadruk worden vertegenwoordigers van alle werkgroepen enz. uitgenodigd om te komen.

Om aan te geven hoe en waarover wordt gesproken volgt hieronder het **concept-verslag** van het GB op 7 maart 2022.

**Voorzitter: Jo de Vries**

**Notulist: Edith de Vries-Goezinne**

**Aanwezig: Klaartje van Leersum, Louise Pondman, Jan Willem Pondman, Antoinette Hazevoet, Anneke Struijf, Hans de Jonge, Rineke de Jonge, Margreet v.d. Zwan, Jan Bart, Bert Siebeling, Geesje Hack, Jo de Vries en Edith de Vries.**

**1. Welkom: door de voorzitter.**

**2. Opening: Edith de Vries**

*Er wordt eerst een kaars aangestoken; Edith heeft het over het Licht (psalm 119 :105), en over een lichtpuntje zijn voor elkaar.*

**3. Vaststelling van de agenda.**

*Geen wijzigingen of aanvullingen.*

**4. Verslag van het Groot Beraad van 29 september 2021.**

*Klaartje van Leersum wil graag een exemplaar van de cirkel, die wij als model hebben gekregen via Tom Rijken; een organisatieschema van het "Klein Beraad" en het "Groot Beraad". ( Er wordt een kopie gemaakt).*

*Op pagina 2 van het verslag wordt gesproken over het verspreid laten publiceren (in Op Weg) van de jaarverslagen van groepen/commissies met het idee dat er meer aandacht geschonken wordt aan deze verslagen als niet alles aan het eind van het jaar tegelijk uitkomt. Er wordt geadviseerd dit als agendapunt op de Gemeentevergadering te zetten van 15 mei.*

*Over de archivering van digitale stukken is geen duidelijkheid; via de ADS zou er een richtlijn komen maar tot op heden is dat niet gebeurd. (Op dit moment wordt wat digitaal binnenkomt niet gearchiveerd). Notulen van het Klein Beraad en liturgieën worden in een ordner gedaan. Jeanne Kleijn is wegens gezondheidsredenen uit de redactie van Op Weg. (per abuis wordt hier de naam van Irene van de Pavert genoemd).*

**5. Mededelingen uit de werkgroepen/commissies.**

*Bij diverse commissies is de personele bezetting een punt van zorg.*

*We constateren met elkaar dat we daardoor kwetsbaar zijn; als er mensen uitvallen ontstaat er al gauw een "probleem". Zijn er aanvullingen mogelijk? Maar door wie dan?*

*De Kerkvisie Alkmaar en het Kerkenplatform wordt genoemd als mogelijkheid om van buitenaf hulp in te roepen. Via een website wordt geprobeerd vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op de website van onze gemeente staat onder het kopje "kerkgebouw" een link naar de website van kerkenplatform Alkmaar, waar je terecht kunt voor hulp en vragen. Namens onze gemeente is Jan Willem Pondman aanspreekpunt.*

*Op 10 en 11 juni zou de tuincommissie graag een open tuindag organiseren; dan zou het wenselijk zijn ook de kerk open te stellen voor belangstellenden. (dit voorstel moet nog nader uitgewerkt worden).*

*Jan Bart geeft door dat op donderdag 10 maart het kerkkoor, voor het eerst sinds lange tijd, weer bij elkaar komt o.l.v. Jan Maarten Koeman.*

*Er komt een presentatie van een nieuwe website van de ADS; Antoinette Hazevoet en Anneke Struijf gaan op 7 mei naar Heerenveen.*

*De Liturgiecommissie stelt voor om verjaardagen en jubilea op te nemen in Op Weg.*

*De onderlinge verbondenheid met elkaar is het uitgangspunt van dit idee; na een lange tijd van beperkingen is het fijn aandacht aan elkaar te kunnen geven; dan kan een kaartje sturen een middel zijn om hier vorm aan te geven. Je kunt ook denken aan een afgescheiden document op de website die met een code, een beperkte toegang mogelijk maakt. We leggen dit idee neer bij de redactie van Op Weg.*

*De Presentatiecommissie beeld en geluid heeft een tekort aan technici die (beeld)uitzendingen kunnen verzorgen; de komende tijd zullen er dan ook meer luisterdiensten zijn dan beelddiensten.*

*Stilte voor de dienst is een terugkerend probleem; niet alleen voor de kijkers/luisteraars thuis, maar ook in de kerkzaal is niet iedereen blij met de "ruis" van de onderlinge gesprekken die gevoerd worden. Misschien een idee om mensen in de Mennozaal de gelegenheid te geven voor gesprek met daaraan gekoppeld het verzoek tot stilte zodra men de kerkzaal betreedt....*

**6. Organisatie Groot Beraad.**

*Er wordt een voorstel gedaan om per jaar naast de 2 Gemeentevergaderingen 2 x een Groot Beraad bijeenkomst te organiseren. (oorspronkelijk was het de bedoeling 4x per jaar een Groot Beraad te houden). Iedereen stemt daarmee in. Er zijn 4 personen die zich aangemeld hebben om dagvoorzitter te zijn: Antoinette Hazevoet, Hans de Jonge, Jan Bart en Jo de Vries. De oud-dagvoorzitter zal met de nieuwe dagvoorzitter de volgende vergadering voorbereiden. Het Groot Beraad is (ook) bedoeld om de communicatie te bevorderen tussen de diverse groepen en commissies; er wordt een voorstel gedaan om in Op Weg groepen/commissies aan te sporen 1x per jaar kopij in te leveren om via die weg de lezers te informeren. Antoinette Hazevoet wil daarvoor een rooster maken. Twee dagvoorzitters schrijven de groepen/commissies aan, om zo verdeeld over het jaar iets van zich te laten horen.*

**7. Hoe verder met het visieplan?**

*Bert Siebeling vraagt zich af hoe het verder zal gaan met de voorstellen die ooit gedaan zijn om het gebouw/kerkzaal aan te passen aan de eisen van deze tijd. Dat heeft ook te maken met de keuze van gebruik van het gebouw: willen we meer naar buiten treden (met huurders van*

buitenaf) of ons meer richten op de kerkelijke activiteiten? Er is (nog steeds) geen duidelijkheid over de toekomstplannen. Inmiddels gaat de tijd wel door...

Er komt een discussie op gang met diverse voor- en nadelen van de keus die gemaakt moet worden; bij meer intern gebruik hoort een ander wensenpakket dan bij meer extern gebruik. Daarbij komt ook nu de bemensing als mogelijk struikelblok weer naar voren. Zoals nu het verhuur geregeld is, zal het in de toekomst niet door kunnen gaan.

Kunnen we hulp van buitenaf inhuren?(zie punt 5). En als je het gebruik van het gebouw wil uitbreiden wie neemt die taak (en verantwoordelijkheid) op zich? In dit verband komt ook ter sprake: de (onder punt 8) mogelijkheid om taken uit te besteden aan een ambtelijk secretaris. Hoe kan hij/zij een rol spelen in onze gemeente?

Het zal in een gemeentevergadering aan de orde moeten komen om een beslissing te kunnen nemen. Welke kant willen we op? "De brede of de smalle weg"?

En welke rol is weggelegd voor de architect Eric Duyvis? Als je meer naar buiten wilt treden zal er een groepje samengesteld moeten worden om ideeën daarvoor uit te werken, waarbij uitdrukkelijk de kerkelijke activiteiten een belangrijke rol zullen spelen in de keuze(s) die gemaakt worden....

#### 8. **Takenlijst ambtelijk secretaris.**

Als mogelijkheid om hulp van buitenaf in te huren is er gedacht aan het evt. aanstellen van een ambtelijk secretaris; welke taken zou hij/zij op zich kunnen nemen en is het financieel haalbaar? Daarbij wordt gedacht aan o.a.: het voorbereiden en notuleren van diverse vergaderingen, behandelen van inkomende en uitgaande post, bijhouden van de ledenadministratie en meewerken aan ons archief. Volgens de boekhouder teren wij in op ons vermogen als er iemand die taak/taken gaat doen.(is dat wenselijk of aanvaardbaar?); in eerste instantie zal gekeken moet worden naar de ervaringen in andere gemeenten (Antoinette Hazevoet gaat informatie inwinnen) om tot een goed voorstel te kunnen komen .Een beslissing hierover zal dan ook niet in de komende gemeentevergadering genomen kunnen worden; dat wordt vermoedelijk een agendapunt in de Najaarsvergadering in november.

Ook zou gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om de ambtelijk secretaris taken in diverse Noord Hollandse gemeenten te laten uitvoeren (ADS) of misschien (in tweede instantie) hier in Alkmaar een samenwerkingsverband met de remonstrantse gemeente?

Voor de gemeentevergadering is het belangrijk met een concreet voorstel te komen om tot een goede overweging/beslissing te kunnen komen.

#### 9. **Rondvraag.**

Antoinette Hazevoet vraagt zich af of het verminderen van het aantal diensten niet een keer een onderwerp van gesprek zou moeten zijn. (dit ook gezien de belasting van een aantal mensen die voor beeld en geluiduitzendingen zorgen, alsmede de koster/koffiedienst). Dit wordt een agendapunt voor de volgende Groot Beraad bijeenkomst.

#### 10. **Datumplanning en dagvoorzitter/notulist.**

Op woensdag 31 augustus 2022 zal een Groot Beraad gehouden worden; aanvang: 10 uur. Dagvoorzitter: Hans de Jonge en Fred Schuurmans zal gevraagd worden om

om te notuleren.

#### 11. **Sluiting.**

Edith sluit af met de volgende woorden:

##### LICHT

De vlam van een kaars  
brengt licht in een  
donkere kamer.  
De liefde van een mens  
brengt licht in een  
somber hart.  
Een open hart  
laat zich zien  
in een glimlach  
en brengt licht.

Wij stellen de volgende agenda op 31 augustus 2022 voor:

1. Welkom door de voorzitter
2. Opening
3. Vaststelling van de agenda (gespreksonderwerpen)
4. Verslag van het GB van 7 maart 2022
5. Fasering van de werkgroepverslagen in Op Weg door het jaar
6. Visieplan voor de gemeente: hoe verder op de middellange termijn? Zie de beknopte uitwerking van dit punt na de agenda.
7. Presentatie van de takenlijst bij gebruik van de eigen ruimten door commissies, koor en andere bijeenkomsten.
8. De stoelen en banken in de kerkzaal. Kunnen er spijkers met koppen worden geslagen door een paar leden/vrienden van de gemeente?
9. Rondvraag
10. Volgende bijeenkomst en volgende voorzitter
11. Sluiting.

#### Punt 7, visieplan<sup>1)</sup>

We verwijzen in de eerste plaats naar punt 7 uit het verslag van het Groot Beraad op 7 maart (zie hierboven). Er kan nu nog geen uitgewerkt -laat staan besloten- visieplan worden aangeboden waarin alleen nog operationele details moeten worden ingevuld. Verder heeft Jan tijdens de Gemeentevergadering op 22 mei 2022 een presentatie gehouden waarin structuur wordt gebracht in het verdere besluitvormingsproces en waarin alle alternatieven nu nog open zijn.

Een ambitie moet worden geformuleerd inhoudende de vorm van het gebruik van onze ruimten. Een vijftal mogelijkheden worden opgesomd:

- Medegebruik of nevengebruik: huidige eigen gebruik en gebruik door andere religieuze groeperingen.
- Nevenbestemming: huidige gebruik en andersoortige -bijv. culturele- functies.
- Multifunctioneel gebruik: nevenbestemming met aanpassing van de ruimten aan de nieuwe functies.
- Herbestemming: de ruimten krijgen een geheel andere functie maar kerkdiensten blijven soms mogelijk.
- Transitie: de gebouwen blijven leeg tot er een bevredigende nieuwe bestemming is gevonden.

E.e.a. moet uitmonden in een beleidsplan en daaruit een missie. In de missie moet vastliggen wat de bestaansreden van de

organisatie is en hoe de doeleinden gerealiseerd worden. Wanneer er overeenstemming op de hierboven genoemde punten is bereikt volgt een besluitvormingsproces over operationele kwesties. Een zeer belangrijke is/zal zijn de bemensing van het proces.

Alkmaar,  
Hans de Jonge en Jo de Vries

<sup>1)</sup> De hier volgende opmerkingen over een visieplan zijn ontleend aan een draaiboek van de "Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen (VMBK)" waaruit Jan Bart heeft geput. Wij hebben getracht uit zijn werk een eigen verkorte weergave te maken t.b.v. het Groot Beraad.

## Collectebonnen

Het is zover, ze zijn er!

Het is fijn dat Jan nog voor de vakantie de ontwerpen heeft gemaakt en wanneer ik dit stukje schrijf zijn de bonnen in druk gegeven en naar verwachting gaan ze per 1 oktober 2022 in roulatie.

Vooraf het volgende: uw bijdrage aan de collecte in contant geld blijft welkom!

Voor het gebruik gaat voorlopig de volgende procedure gelden.

1. U koopt de collectebonnen d.m.v. een bankoverschrijving ter grootte van het bedrag aan bonnen dat u wilt. De bonnen à € 2,50, € 5,00 en € 10,00 zijn te koop op vellen van 10 stuks. Alleen hele vellen zijn te koop. U kunt geen bonnen bij het lid van dienst kopen.
2. Op de bankoverschrijving gelieve u uw toezendadres te vermelden.
3. De boekhouder verwerkt de bankafschriften en stuurt u per post de bestelde bonnen toe.
4. Er mogen alleen hele bonnen in de collectezakken.

De boekhouder, ik dus, is ook wel eens afwezig, dus het kan gebeuren dat u na een bankovermaking toch nog een tijdje moet wachten voordat u de bonnen thuis gezonden krijgt. Het is dan slim om een buffer aan te houden.

De mutatie op uw bankafschrift kunt u in uw belastingaangifte verwerken als gift. U moet dan wel zelf een administratie ervan bijhouden.

Jo de Vries



## Chaos

Een land van melk, honing  
en druiven, ver te zoeken  
mirre alom tegenwoordig  
elke dag zijn eigen nacht.

De lucht spiraalt geweld  
torenhoge haatgevoelens  
bloed en tranen lopen over  
te veel wordt neergelegd.

De zeeën der commercie kolken  
het evenwicht maalt stuk  
flora en fauna onder druk  
te duur betaald gewin.

Het kwade schaakt het goede  
kosmos ligt onder vuur  
horen en zien vergaat je

het wezen raakt geraakt.

Michiel de Jong  
juni 2003

## Steunpunt Verlies en Rouw

Wanneer je een dierbare hebt verloren dan kom je in en wirwar van emoties en gevoelens. Het is fijn om over degene die je hebt verloren te praten maar dat is niet altijd mogelijk. Daarom heeft aandachtscentrum de Zwaan enkele jaren geleden het Steunpunt Verlies en Rouw geopend. Voor ieder die een dierbare heeft verloren. En het maakt niet uit hoe lang of kort geleden dat is. Vaak is het zo dat je na langere tijd wel behoefte hebt om over je dierbare te vertellen maar dat je dat niet goed durft om je omgeving niet te belasten. In het Steunpunt kom je lotgenoten tegen: mensen die ook een dierbare hebben verloren. Elk verlies is anders maar toch herkennen mensen veel in elkaar.

Op 20 september zijn we weer geopend. We zullen we terugkijken op de zomer hoe je die bent doorgekomen. In de zomer gaan veel mensen een tijdje op vakantie. Maar voor wanneer je bijvoorbeeld je partner hebt verloren is dat ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Want wat je altijd met zijn tweeën hebt gedaan moet je nu alleen doen. En dat kan heel eenzaam voelen. Zeker ook omdat veel mensen om je heen op wie je misschien kan terugvallen ook weg waren. Het is niet alleen emotioneel maar er zitten ook praktische kanten aan zoals 'ik ga niet in mijn eentje met de caravan naar Zuid-Frankrijk rijden'. Misschien ben je thuisgebleven. Maar misschien ook ben je met vrienden of familie meegegaan. Hoe was deze zomer voor jou? Wat heb je gedaan om het draaglijk te maken? Heb je misschien zelfs nog even kunnen genieten? Op 18 oktober is het thema 'in liefdevolle herinnering'. We gaan dan schrijven over mooie herinneringen en delen die met elkaar. Het Steunpunt Verlies en Rouw is een initiatief van aandachtscentrum de Zwaan. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een thema. Wees welkom op in Aanloophuis de Steiger, Luttik Oudorp 93 in Alkmaar. Toegang is € 5,00. Voor informatie en de verdere agenda: zie ook [www.dezwaan-alkmaar.nl](http://www.dezwaan-alkmaar.nl)  
Ook kunt u bellen naar Marja Ligterink 06-30088610.

## In memoriam zr. Elsbeth Bouwman

Zr Elisabeth Louise Bouwman-Elsbeth, geboren op 6 juli 1948, is op 2 juni jl. overleden op bijna 74jarige leeftijd. De afscheidsplichtigheid was op zaterdag 11 juni.

Ze heeft indertijd jarenlang zr. Grootes tot haar sterfdag liefdevol als een dochter begeleid. Wat ze deed heeft ze altijd met aandacht en toewijding gedaan. Ook andere bejaarden ondersteunde ze, bijvoorbeeld zr. Marie Belinfante. Ze heeft kostenstaken gedaan en heeft lang in de kerkenraad gezeten. Ook hielp ze mee met het bemensen van het kerkelijk bureau aan de Koningsweg.

Er zijn mooie herinneringen aan haar befaamde lunches op het kerkelijk bureau. Ze maakte zulke lekkere broodjes, dat er steeds meer mensen rond 12:00 uur langs kwamen voor een informele gezamenlijke lunch.

Ze had veel kunstzinnige kwaliteiten: pianospelen, tekenen, wist veel van musea en had haar huis heel smaakvol en met veel kleur ingericht.

En over dit alles was ze heel bescheiden.

Na haar vertrek uit Alkmaar heeft ze nog jarenlang in een appartement in Zeist gewoond.

Wie van jullie zich haar goed herinneren, zal deze karakteristieke zuster nog goed voor de geest kunnen halen.

Samen met haar vriendin, zuster Corrie Tammer, zijn ze ooit nog eens (omstreeks 2004) in Corrie haar 45 km autootje door weer en wind over de Afsluitdijk gereden om ons in Leeuwarden te bezoeken.

In liefdevolle herinnering aan Elsbeth

*Harmen en Nel Ament*

## Oproep voor Penningmeester!!!!

Omdat zuster Rineke de Jonge volgend jaar stopt als penningmeester zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester!!! Nog niemand heeft zich aangemeld !!!

## Overzicht activiteiten augustus, september en oktober 2022.

25-08	14.30	Bestuur Koor	Mennozaal
31-08	10.00	Groot Beraad	Mennozaal
07-09	09.30	Klein Beraad	Kerkenkamer
10-09	10.00	Open Monumentendag	
13-09	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
14-09	17.00	Regiobijeenkomst	Dopersduin
20-09	10:00	Ontmoetingskring	Mennozaal
03-10	09.30	Commissie Onderhoud	Mennozaal
05-10	09:30	Klein Beraad	Kerkenkamer
06-10	10.00	Wijkcontactpersonen	Mennozaal
11-10	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
13-10	19.30	Mennonights	Kerkenkamer
18-10	10:00	Ontmoetingskring	Mennozaal
19-10	14.00	Redactie 'Op Weg'	Mennozaal
08-11	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
09-11	17.00	Regiobijeenkomst	Dopersduin
10-11	19.30	Mennonights	Kerkenkamer
13-11	11.30	Gemeentevergadering	Mennozaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - Schoorl

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361, hartleers@planet.nl

Ontmoetingskring

informatie en opgave: Irene van de Pavert, tel. 072 5333287 irene1851@hotmail.com

Mennonights en Inspiratiecafé

informatie en opgave : Louise Pondman , tel 072 – 8887948, louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, wouwenaar1@live.nl

Inleverdatum copy voor Op Weg 26 september 2022.

e-mail: [jan.en.ria.bart@hetnet.nl](mailto:jan.en.ria.bart@hetnet.nl)



## Vakantie predikant.

De volgende perioden is ds. Louise Pondman met vakantie: 21 augustus 2022 t/m 28 augustus 2022

In dringende gevallen kunt u met de zrs. Anneke Struijf of Rineke de Jonge contact opnemen. (adressen van hen, zie achterzijde Op Weg).

## Berichten uit het Klein Beraad

Na een aantal weken relatieve rust zijn we als Klein Beraad weer op 3 augustus bij elkaar geweest.

Ten tijde van de komende kermis (van 19 tot en met 28 augustus) willen we kijken hoeveel invloed de kermis op het kerkbezoek heeft op de zondagen van 21 en 28 augustus. Mocht blijken dat het bezoek duidelijk achterblijft, overwegen we tijdens de kermis in 2023 geen diensten te houden.

Op onze gemeentevergadering in mei is het nieuwe toneelstuk van Korneel Roosma "Ontmoeting met gevolgen" in de rondvraag onder uw aandacht gebracht. Het gaat over een ontmoeting tussen twee vrouwen: Geerte de Vries getrouwd met Symen de Boer en Geertruydt Jansdochter Hoyer, getrouwd met Menno Simons. Twee vrouwen die via de familie aan elkaar verbonden zijn. Korneel Roosma heeft geprobeerd beide vrouwen een stem en een gezicht te geven.

Vanuit de vergadering is aangegeven dat er belangstelling is voor een optreden in onze Vermaning. We hebben een datum vastgelegd op 18 februari 2023. Aanvangstijd 14.30 uur. Uiteraard komen we daar t.z.t. op terug maar zet deze datum alvast in uw agenda of op uw kalender als u het toneelstuk niet wilt missen!

De brs. Jan Bart en Jo de Vries hebben gewerkt aan de invoering van collectebonnen.

De volgende coupures: €2,50, € 5,- en € 10,- zijn vanaf 1 oktober te koop bij br. Jo de Vries. Contant geld in de collectezakken blijft natuurlijk altijd mogelijk.

31 augustus is er weer een Groot Beraad. Br. Hans de Jonge is de dagvoorzitter. Br. Fred Schuurmans was bereid te notuleren. Fred mag zich op dit moment niet té veel belasten en moet het rustig aan doen. We zoeken dus naar een nieuwe notulist. Wie van u wil hem vervangen? Een uitgebreid verslag is niet nodig. Als de hoofdlijnen maar vermeld worden.

Onze gemeente, samen met de Remonstranten en de Lutheranen (de schuilkerken in de binnenstad van Alkmaar) doet mee aan een pilot van Kerkvisie. Een 1e werksessie is geweest en een 2e werksessie wordt gehouden op 18 augustus.

In de werksessie, onder leiding van een professioneel bureau, wordt nagedacht over de problemen waar onze drie gemeenten mee te maken hebben.

Alle drie de gemeenten zijn op zoek naar een duurzame organisatie voor de toekomst. Op het Groot Beraad zal br. Jan Willem Pondman ons verder informeren over deze pilot. Zoals u al in de mail van onze predikant hebt kunnen lezen, is het nieuwe jaarthema van de ADS "Wereld van verschil". Was u gewend om gelijk met het augustus/septembernummer van Doopsgezind NL een themaboekje met foto's, gedichten, interviews en achtergrondartikelen te ontvangen, zal er nu geen themaboekje verschijnen maar een podcast. De redactie van het boekje vond de vorm wat statisch waardoor de aandacht voor het jaarthema wat wegebde. Tijd voor vernieuwing dus! In zeven afleveringen wordt het jaarthema nader belicht d.m.v. interviews met verschillende gasten.

Onze predikant is van 19 augustus tot en met 28 augustus niet beschikbaar voor onze gemeente.

Zr. Antoinette Hazevoet organiseert voor de laatste keer Open Monumentendag (zaterdag 10 september). Wie wil het stokje overnemen? Wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van zo'n dag zal zr. Hazevoet uitgebreid

opschrijven. Misschien een reden om sneller "ja" te zeggen als u weet waar u aan toe bent?

Drie jaar lang hebben de zrs. Joke en Marja Bakker, Klaartje van Leersum en Hermine Koornneef de Pinkstergroet verzorgd. Veel positieve en hartverwarmende reacties zijn binnengekomen en dat laat toch weer zien hoe waardevol deze actie is! Nu is een andere gemeente aan de beurt.

Ons kerkkoor komt eind augustus/begin september weer bij elkaar. Dan zal worden bekeken of het koor met voldoende koorleden door kan gaan of misschien een projectkoor wordt of... er helemaal mee stopt. Laten we hopen van niet!.

Ons gemeentelven begint in september weer op volle toer te draaien. Belangrijke zaken mail ik u tussentijds en voortaan ontvangt u iedere zaterdag per mail info over onze diensten.

Anneke Struijf

## Hulp gevraagd

Wie heeft er belangstelling om te helpen bij:

\*De Open Monumenten Dag van zaterdag 10 september

Erfgoed Alkmaar is er klaar voor en op zaterdag 10 september gaan onze deuren weer open voor de Open Monumenten Dag. We verwachten ruim 200 bezoekers. We hebben hulp nodig voor: opbouwen, ontvangst, koffie schenken, informatie uitdelen, vragen beantwoorden en na afloop opruimen. Als dit iets voor je is meld je dan aan bij Antoinette Hazevoet ([hazevoet@gmail.com](mailto:hazevoet@gmail.com))



\*Het controleren van de beschrijving van de Erfgoed-Kerkcollectie van onze gemeente i.s.m. het Catharijne Convent.

Vorig jaar september heeft Marco Blokhuis van het Catharijne Convent alle belangrijke interieur-stukken van onze gemeente gefotografeerd, beschreven en digitaal gearchieveerd. Dit archief kan op verzoek geraadpleegd worden. Marco heeft het concept nu zo ver klaar dat de teksten gecontroleerd en indien nodig aangevuld moeten worden. Wie zou daarmee willen helpen? Het is een klus die thuis achter de computer uitgevoerd kan worden. Meer informatie bij Antoinette Hazevoet ([hazevoet@gmail.com](mailto:hazevoet@gmail.com))



Antoinette Hazevoet

## Uit de Alkmaarse Raad van Kerken

Op 18 mei 2022 kwam de ARK voor de derde keer na de coronaperiode weer bij elkaar. Na deze tijd, waarin het moeizaam vergaderen was, komen nu naast de vaste agendapunten, weer andere onderwerpen aan de orde.

Het was de gewoonte dat in de vergadering het ARK-lid dat die avond de gastvrijheid bood, ook het een en ander vertelde over zijn/haar kerk of geloofsgemeenschap. Met het geven van informatie over het Apostolisch Genootschap is deze traditie weer nieuw leven ingeblazen.

Het Apostolisch Genootschap is in de 19e eeuw ontstaan in Engeland en Schotland en via Duitsland naar Nederland gekomen. De kern van het gedachtengoed van het Apostolisch Genootschap is dat de kracht van God in mensen werkt, dat mensen zelf de dingen doen die Jezus deed. Het gaat daarbij met name om liefdevol handelen. Na de tweede wereldoorlog vond een scheuring plaats waardoor naast het Apostolisch Genootschap de nieuw-Apostolische kerk ontstond. Het Apostolisch Genootschap maakt momenteel grote veranderingen in de organisatiestructuur door. Het van bovenaf aansturen maakt plaats voor het organiseren vanuit de lidmaten zelf. De toekomstvisie "Dit geloven wij" ligt hieraan ten grondslag.

Informatie werd gegeven over het ontstaan en bestaan van de groep "Mozaïek". Ongeveer negen jaar geleden boog een missionaire denktank van de Kapelkerk en de Open Hof zich over de vraag: "Wat doen wij verkeerd waardoor er zo weinig nieuwe mensen naar de kerk komen?" De conclusie was dat men "iets" moest beginnen dat nog niet bestond. Hieruit kwam Mozaïek voort, bestemd voor mensen op zoek naar zingeving, die antwoorden op levensvragen niet in een kerk vinden. Om de week komt de groep op zondag om 12.00 uur bij elkaar in het wijkcentrum Overdie aan de van Maerlantstraat in Alkmaar. Elke bijeenkomst begint met een lunch, gevolgd door een inleiding over een bepaald onderwerp. Vervolgens gaat men met elkaar in gesprek. Op die manier lukt het met bezoekers in gesprek en in verbinding te komen waarbij de Bijbel altijd open gaat.

Mozaïek is geen kerk, geen pioniersgroep. De organisatoren hebben geleerd dat je geen eigen gemeenschap moet willen vormen. Mensen komen, ontdekken iets en gaan weer verder. Er wordt, met veel geduld, geïnvesteerd in contacten. Kleine successen worden groot gevierd. Er is bewust voor gekozen om de groep klein (25-30 personen) te houden. Hoewel de gemiddelde leeftijd boven 40 jaar ligt komen er nu ook mensen uit een jongere leeftijdsgroep. Bezoekers komen met name via contacten met eerdere bezoekers. Mozaïek is dynamisch, kent geen vaste structuren zoals kerken maar zoekt naar een eigen vorm. Informatie over Mozaïek is te vinden op [www.mozaiek-alkmaar.nl](http://www.mozaiek-alkmaar.nl).

De brainstormavond op 30 maart over de vraag wat kerken in Alkmaar kunnen betekenen voor de vluchtelingen uit Oekraïne, werd goed bezocht door mensen uit vrijwel alle richtingen van de ARK. Gesteld werd dat eerst duidelijk moet zijn waar de Oekraïners behoefte aan hebben voor er verder actie ondernomen kan worden. Het blijkt op dit moment echter moeilijk contact te leggen met instanties die hier een antwoord op zouden kunnen geven. Wel is een flyer in de maak met bestaande activiteiten van de kerken waarbij Oekraïners aan kunnen sluiten. Zodra daar aanleiding voor is wordt een volgende bijeenkomst belegd.

Er werd melding gemaakt van de lancering van de website [www.dekoepel.nl](http://www.dekoepel.nl) op 13 juni 2022. Op deze website zal informatie te vinden zijn voor vrijwilligers die in aanraking komen met mensen in financiële problemen. Het aanbod

(in het kader van armoedebestrijding) van verschillende instanties wordt daarop inzichtelijk gemaakt.

De voorzitter van de ARK sloot deze boeiende avond af met de woorden: "Ga met God en wees tot zegen".

*Ria de Rijke*  
secretaris ARK

## Het is rustig in huis.

Precies twee maanden geleden is het Oekraïense gezin doorgereisd naar Engeland. Een vriendin bracht ons en de twee zware koffers naar Schiphol en daar namen we uiteindelijk afscheid van elkaar.

Weer thuis was er stilte. Geen afspraken, geen gebabbel van de kinderen, geen intensieve gesprekken met de moeder. Ik moest echt even 'resetten'.

Dus ging ik met mijn campertje en mijn hond een paar dagen op stap om daarna serieus aan de slag te gaan met dit stukje.

Eerst nog even snel de pruimenboom snoeien. En toen ging het mis.

Het keukentrapje viel in het bloemperk en ik viel naar de andere kant. Het resultaat was een pijnlijk gebroken arm. Enkele weken zweefde ik heerlijk met oxycodon op de bank. Langzaam werd de pijn minder en ik kon wat meer doen. Uiteindelijk lukt het mij ook weer met twee handen te typen, dus het is tijd om het hoofdstuk van dit gezin voor jullie af te ronden.

In huis herinneren een aantal dingen nog aan hun verblijf. De knuffel die niet mee kon en op mijn slaapkamer zijn intrek heeft genomen, een wielje van een autootje, een speeltje in de tuin en een plaid die te zwaar was om mee te nemen (ik denk dat ik die toch ga opsturen, omdat ze vertelde dat die plaid van het eerste afspraakje met haar man was. En ook dat die plaid zo lekker warm was tijdens hun vlucht).

In de boekenkast staat een rijtje boeken nog steeds helemaal naar achteren geschoven, zo konden de kleine autootjes ervoor geparkeerd worden. Ach, ik laat het nog even zo.

En dan is er nog het rijtje tekeningen die ik op de kast heb geplakt. Eentje van een meisje met een automatisch geweer en de Oekraïense vlag, ik schrok ervan. Ook die tekeningen blijven nog even hangen.

Het meest mis ik de gesprekken met de moeder. Oorlog, altijd weer over de oorlog en alle verschrikkingen die dit met zich meebracht. Af en toe weinig slaap, omdat de beelden mij niet loslieten. De haat die ze voelde jegens die soldaten, de gerechtigheid die ze voor haar land wilde.

In haar mails vanuit Engeland vertelt ze daar over en ze verwacht een reactie van mij. Ik weet het niet, destructie vraagt zo weinig, is zo simpel. Boem en kapot.

Dan denk ik aan mijn woonkamer die we samen gewit hebben, de paaseieren die we beschilderden, het plezier dat we daarin hadden en de tevredenheid toen het af was. Iets maken is intensiever, maar geeft zoveel meer voldoening.

En nu, welk antwoord geef ik haar? Hoe sta ik er zelf in?

Doopsgezind en overtuigd lid van de vredeskerk. Dat is niet moeilijk als alles rustig is en geweld binnen de lijntjes van de wet wordt aangepakt. Nu is het anders. De oorlog is een beetje mijn huis binnengekomen en nu ligt er ook voor de vraag: hoezo vredeskerk? Wat dan en hoe dan?

Het dilemma is groot, begrip voor haar haat en woede, <sup>1</sup> weten en voelen dat daarin geen werkelijk antwoord kan liggen.

Predikant:  
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948  
louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Klein Beraad:  
Voorzitter: A. Struijf, tel. 06-12339249  
[anneke.struijf@gmail.com](mailto:anneke.struijf@gmail.com)

Penningmeester: C. de Jonge-van Zanen,  
tel. 072-5612063, h.jonge6@upcmail.nl

Secretaris: Vacant

Lid: Ruben Tijmens  
tel. 06-38927889, [rj.tijmens@outlook.com](mailto:rj.tijmens@outlook.com)

Financiële administratie: J. de Vries,  
tel. 072 - 5826303, edith.jo@kpnmail.nl  
ING: NL46 INGB 0000 3288 95,  
AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,  
tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com

Kopijadres: jan.en.ria.bart@hetnet.nl

## Op Weg

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar  
Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,  
tel. 072-512 38 64,  
e-mail: [info@doopsgezind-alkmaar.nl](mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl)

Het bureau is geopend op dinsdag en vrijdag van  
9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:  
P. Bras, tel. 072-7851081  
[p.bras7@upcmail.nl](mailto:p.bras7@upcmail.nl)

Bezoek ziekenhuizen:  
Af te spreken via de Wijkcontactpersoon

Opmaak: Jan Bart

Op zoek naar iets (een antwoord is niet te geven, denk ik) kom ik tot de conclusie dat het antwoord in ons mensen zelf ligt, in mijzelf dus ook.

Wat vinden onze geloofsgenoten, de Quakers hier nu van? Hun uitgangspunt is in honderden jaren niet veranderd en is nog steeds actueel. Hier een deel daaruit:

### Wat nodig is en wenselijk (Desiderata):

“Ga rustig te midden van het lawaai en de haast, en bedenk welke vrede er in stilte kan zijn. Sta -voor zover mogelijk- op goede voet met alle personen, zonder overgave. Spreek rustig en duidelijk je waarheid; en luister naar anderen, zelfs naar de saaien en de onwetenden; ook zij hebben hun verhaal.

Vermijd luide en agressieve personen; ze zijn kwelend voor de geest.

Als je jezelf met anderen vergelijkt, kun je ijdel of verbitterd worden, want er zullen altijd grotere en kleinere personen zijn dan jijzelf.

----

Blijf jezelf. Wees ook niet cynisch over liefde; want ondanks alle dorheid en ontgoocheling is die zo eeuwig als het gras.”

Ik kom tot de conclusie dat ik geen antwoord heb op het dilemma. De enige oplossing voor geweld is dat het stopt. Meer geweld kan geen antwoord zijn.

Wat ik kan doen en waar ik verantwoordelijk voor ben, is mij bewust zijn van hoe ik denk en wil denken. En daarmee zien dat anderen een beetje geholpen worden.  
Met vallen en opstaan.

*Marlot Rappard*

