

# Op Weg



*Pinksteren  
2023*

*Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar  
Jaargang 54 nummer 2*



**Samen op eigen benen staan**

# Inhoud

## Jaargang 54, nummer 2

Diensten; Geest	Pagina 2
Taal van samen	Pagina 3
Paasactie ARK 2023; ISBA zoekt versterking; Berichten uit Klein Beraad	Pagina 4
Zing je eigen lied	Pagina 5
Mennofund	Pagina 6
Verbinding door Geloof; Bloemen en Collecten	Pagina 7
Ontmoetingskring; Regiobijeenkomst	Pagina 8
Koffietijd; Dank	Pagina 9
Alkmaarse Raad van Kerken; Oecumenelezing 2023	Pagina 10
Steunpunt Verlies en Rouw; Activiteiten	Pagina 11
Zo rond deze tijd	Pagina 12

### Geest

Jij gaat mij in  
jaagt om in mij  
gaat mij uit  
verwarrend onontwaaarbaar.  
Soms, onvoorstelbaar opwindend  
treed jij her en der aan het licht.

Een aards schouwspel:  
geluk ongeluk  
hoop wanhoop  
als versteend  
dan springlevend.  
Na tegenslag  
richt jij op,

Jij trekt van  
oost naar west  
noord naar zuid  
tussen aard' en hemel  
en omgekeerd  
beweegt van  
't nu naar 't verleden  
én, mee de toekomst in.

Michiel de Jong  
11 oktober 2004

De diensten in Mei, Juni, Juli en Augustus 2023 in de Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar.

Collectedoelen:

14 mei 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Menno Hofman

Indonesische Broederschappen

Bankrekeningnr: NL19 ABNA 0243 4938 86

t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Amsterdam,

o.v.m. Indonesië.

18 mei 2023, (Hemelvaartsdag), Vermaningspad in Friesland

21 mei 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. Carolien Cornelissen

Doopsgezinde Zending

Bankrekeningnr. NL91TRIO0338520058

28 mei 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde (Pinksteren)

Doopsgezinde Zending

4 juni 2023, 10.30 uur ARK – dienst de Blijde Mare

Ds. Karen Wilson en ds. Louise Pondman – de Wilde

11 juni 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Zr. Joke Bakker

Hospice Alkmaar

Bankrekeningnr: NL33INGB0004297690

t.n.v. Stichting 'De Oversteek'

18 juni 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Bart Santema

Hospice Alkmaar

25 juni 2023, 10.00 uur

Ds. Douwe van der Sluis

Stichting COME

Bankrekeningnr: NL04INGB0003733187

2 juli 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Ineke Reinhold – Scheuerman

Stichting COME

9 juli 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Zr. Hilda Wouwenaar

Vrijplaatsenfonds 'Dopersduin'

Bankrekeningnr: NL89RAB00358500850

16 juli 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Annechien Groenendijk

Vrijplaatsenfonds 'Dopersduin'

23 juli 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde

Gemeenschap Oude Zijds 100

Bankrekeningnr: NL22ABNA0437295370

30 juli 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de wilde

Gemeenschap Oude Zijds 100

6 augustus 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. Louise Pondman – de Wilde

Stichting Exodus Alkmaar

Bankrekeningnr: NL68INGB0004324414

13 augustus 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Br. Ijke Aalders

Stichting Exodus Alkmaar

20 augustus 2023, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Zr. Hilda Wouwenaar

Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk

Bankrekeningnr: NL89TRIO0379729962

27 augustus 2023, 10.00 uur (Luisterdienst)

Liturgiecommissie, Zangdienst i.s.m. Henny van de Kraats

Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk

## De taal van samen

*Van alledaagse dingen realiseren wij ons vaak niet meer hoe bijzonder ze eigenlijk zijn. Ze zijn te gewoon om ons er nog over te verwonderen. Heeft u er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht hoe bijzonder onze taal is? We kletsen in ons leven samen heel wat af. Van een korte groet en een beleefdheidsgesprekje over koetjes en kalfjes tot een lang en ingewikkeld betoog over een ingewikkeld onderwerp. We houden ervan om elkaar verhalen te vertellen over wat we hebben meegemaakt. Je praat om aan je kleindochter uit te leggen hoe zij plantjes in de grond moet zetten, of om aan de dokter uit te leggen waar je zo'n last van hebt. Overal gebruiken wij taal voor en daarbij gaan wij er van uit dat we elkaar wel zullen begrijpen.*

Dat gaat gelukkig heel vaak goed, maar ook wel eens fout. Soms denken wij ten onrechte dat de ander dezelfde betekenis aan de woorden geeft als wij. Aan de andere kant kom je soms mensen tegen die niet dezelfde taal spreken als jij en dan kom je er, tot ieders verrassing, met handen en voeten toch samen uit wat de ander van je wil.

Taal kan verhelderen, maar kan net zo goed verwarring zaaien. Taal kan troosten, maar ook boos of verdrietig maken. Taal kan verbinden, maar ook mensen van elkaar vervreemden. In de Bijbel staan twee verhalen die elkaars spiegelbeeld zijn en die heel mooi laten zien wat taal met ons doet. In het verhaal over de toren van Babel (Genesis 11: 1 – 9) lezen wij dat alle mensen op de hele aarde ooit één taal spraken. Op een dag besloten ze om een stad te bouwen met een toren tot in de hemel. God ging eens een kijkje nemen op de bouwplaats en stelde vast: 'Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 'Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan'. En zo was er niet langer één taal en raakten de mensen, die elkaar niet meer konden begrijpen en dus ook niet meer konden samenwerken, over de hele aarde verspreid. Het verhaal van Pinksteren staat daar tegenover. (Handelingen 2). De leerlingen van Jezus waren op het (joodse) Pinksterfeest bijeen in Jeruzalem, toen er een windvlaag door het huis leek te gaan en ze vlammen als van vuur zagen die zich op ieder van hen neer zetten. Ze werden vervuld van de Heilige Geest en die deed het tegenovergestelde van wat God in Babel had gedaan. Zij liet hen zo spreken dat iedereen hen kon verstaan, waar ze ook vandaan kwamen en welke taal ze ook spraken. Petrus, het haantje de voorste onder de leerlingen, hield een gloedvol betoog voor de samengestroomde menigte. Dit was taal die mensen met elkaar verbond. Alleen al op die Pinksterdag lieten 5000 mensen zich dopen en vormden samen een gemeente. Over de kracht van woorden gesproken.

Taal verbindt je aan een groep. Ook al spreken wij allemaal Nederlands, we weten meestal meteen of iemand uit Amsterdam komt of uit Maastricht. Soms verraad je jezelf ook door de woorden die je kiest. In Alkmaar weet iedereen dat op 8 oktober de overwinning van de stad op de Spanjaarden in 1573 wordt gevierd. Dat hoeft je daar niet uit te leggen, elders wel.

Ook in 's Hertogenbosch was er strijd tussen Nederlanders en Spanjaarden, en daar je kunt nu nog horen of iemand katholiek of protestant is als hij vertelt over wat er in 1629 tijdens het beleg van 's Hertogenbosch gebeurde: kwam Frederik Hendrik de stad nu bevrijden (protestant) of bezetten (katholiek), want hij joeg niet alleen de Spanjaarden, maar ook alle katholieke geestelijken de stad uit. Wie in de kerk bij het delen van brood en wijn over 'Eucharistie' spreekt, heeft vast een andere geloofsovertuiging dan wie spreekt over 'het (heilig) Avondmaal' of 'de Tafel van de Heer.' Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe taal kan verbinden of verdelen en ons in hokjes kan plaatsen.

Welke taal van verbinding spreken wij in de gemeente met elkaar? Welke speciale woorden gebruiken wij en welke betekenis geven wij aan die woorden? Woorden en begrippen als 'de autonomie van de gemeente', 'eigen geloofsbelijdenis', 'woorden gaan daden te boven', 'vredesgemeente' en 'Enigheid vieren', klinken typisch doopsgezind, maar ze kunnen ons net zo goed als doperse zusters en broeders met elkaar verbinden als van elkaar vervreemden als het gaat om hoe wij die woorden uitleggen.

Neem nu dat woord 'autonomie', wat betekent dat voor ons? Volgens het woordenboek is het een vorm van onafhankelijkheid, dat je zelfstandig te werk kunt gaan en eigen keuzes kunt maken. Dat betekent dus dat je op eigen benen kunt staan. Zou het ook betekenen; "bemoei je er niet mee, want dat maak ik zelf wel uit" als iemand anders je een goed bedoeld advies geeft of je ergens mee wil helpen? Of noemen we het dan geen autonomie, maar eigenwijsheid? Autonomie heeft ook te maken met persoonlijke verantwoordelijkheid, zowel voor jezelf als tegenover anderen.

Daarom denk ik dat een woord als 'autonomie' juist vraagt om een taal van samen, van verbinden, omdat het niet alleen om onszelf gaat. Hoewel om hulp vragen haaks staat op ons gevoel van autonomie, kan dat juist een uiting zijn van verantwoorde zelfstandige keuzes maken. Vragen om hulp is ook vragen om verbinding en hulp bieden is een uiting van het bewustzijn dat je niet alleen bent in deze wereld en dat er anderen zijn die jou nodig hebben.

Dat vind ik ook zo mooi aan het verhaal van Pinksteren, dat mensen zich door taal aan elkaar laten verbinden en zich laten inspireren om samen een gemeente te vormen, waarin de taal van samen de voertaal is en autonomie niet verwijst naar het afwijzen van anderen, maar naar democratische besluitvorming, omdat we alleen samen op eigen benen kunnen staan.

Pinksteren: Hoera! De gemeente is jarig! Lang zullen we samen leven.

*Louise Pondman*

## Paasactie van de ARK 2023

Dit jaar kochten we 428 supermarktbonnen en 168 bonnen van de HEMA. Daarmee maakten we heel veel mensen, die dit goed kunnen gebruiken, blij. Blij met de bonnen en blij met de aandacht die men op deze manier kreeg. Deden wij dat? Nee, u maakte dit mogelijk! Onze hartelijke dank gaat naar alle particulieren en instanties die aan deze actie hebben bijgedragen.



Namens het paasactieteam van de ARK,  
*Ria de Rijke*

## Ook het ISBA zoekt versterking!

Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) is een klein noodfonds.

We houden 1 x per week spreekuur voor mensen met financiële en/of sociaal-maatschappelijke problemen.

We kunnen helpen met een kleine financiële bijdrage maar hebben vooral een doorverwijzende functie naar professionele hulpverlenende instanties.

We zoeken versterking!

Heb je een luisterend oor en sta je open voor de medemens...dan zoeken we jou!

We werken nauw samen met het inloophuis de Steiger/ de Zwaan en zijn aanwezig tijdens de openingstijden van het inloophuis op woensdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur.

Voor informatie kun je contact opnemen met:

*Angela Jansen 06-30262406*  
*Mariet Buren 072-5153978*  
of loop gewoon even binnen!

## Berichten uit het Klein Beraad

In de afgelopen tijd is veel aandacht besteed aan het voorbereiden van onze Gemeentevergadering en als u dit leest, hopen wij dat het een goede en inspirerende vergadering is geweest met een hoopvolle blik naar de toekomst. Om de werkdruk van het Klein Beraad wat te verminderen, hebben we besloten voortaan om de zes weken te gaan vergaderen. In de maand juli nemen we "vrij".

We hebben in april de Commissie Onderhoud Gebouwen in onze vergadering uitgenodigd voor een gesprek over o.a. energiebesparende maatregelen. In onze gemeentevergadering heeft u daar het één en ander over kunnen horen van br. Jan Bart.

Uiteraard is de aanschaf van nieuwe stoelen diverse keren in de vergadering aan de orde geweest. Nu maar hopen dat de gekozen stoel een goede keus is geweest en voor velen prettig zit! Als er vergaderd wordt in de kerkenraadskamer is het best lastig om vanuit de keuken steeds met koffie- en theecontainers + kopjes te lopen naar de kerkenraadskamer. Vooral als de Mennozaal bezet is. Een koffie / theehoek in de buurt zou fijn zijn. Het voorstel is om in de hal (op de plaats waar nu de kapstok staat) een keukenblokje te installeren voor een waterkoker en koffiezetapparaat, Br. Dik Blokker heeft een plan uitgewerkt hoe dat te realiseren.

Via de Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) is een bericht gekomen over het openstellen van kerkgebouwen op 2e Pinksterdag. We hebben besloten hier niet aan mee te doen. We hebben al een probleem met de organisatie van Open Monumentendag op 9 september. Zoals u weet, stopt zr. Antoinette Hazevoet met de organisatie en tot nu toe heeft niemand zich gemeld het te willen overnemen. Tenzij op de Gemeentevergadering iemand zich toch nog aanbiedt!

Op 14 mei is er een Taizé- viering in de Open Hof, Honkpad 2 in Alkmaar. Welkom vanaf 18.45 uur. De viering start om 19.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Het is nog ver maar op 8 oktober zal er een Do-Re-Lu oogstdienst zijn bij de Lutheranen. Ds. Yvonne Bos kan meedoen aan de voorbereidingen, dus dat is fijn.

We vinden het nog steeds een goede zet dat we besloten hebben voortaan de kanselbloemen te laten verzorgen door bloemist Nuyens. Het is een feest om die prachtige bos bloemen te zien staan en we krijgen mooie reacties van de ontvangers.

Er gebeurt veel in onze gemeente. Veel is in beweging en dat merken we in onze vergaderingen. Hoe we met elkaar als gemeente verder willen, zal de komende tijd de nodige aandacht vragen.

U krijgt van mij iedere zaterdag een mail met info over de dienst + mededelingen. Ik ben nieuwsgierig hoe u deze mail ervaart. Ik hoor het graag omdat er best veel tijd inzit om het samen te stellen.

*Anneke Struijf*

## Zing je eigen lied

*Soms hoor je het weer een keer, het bekende lied: You'll Never Walk Alone! Massaal gezongen klinkt het als één stem uit duizenden kelen. Het wordt vaak hartstochtelijk gezongen, zuiver op toon of ontzettend vals, dat maakt niet uit. Je voelt je met jouw stem gedragen door een grote kracht. Machtig en nietig tegelijk. Als je de tekst goed beluisterd gaat het over een periode in je leven waarin je in 'zwaar weer' verkeert. Stormwinden razen in wolken van duisternis, waarin je je moeilijk staande kunt houden. Bedenk dan, zegt het lied, dat je nooit alleen bent.*

Deze gedachte is als een lichtstraal en geeft je de moed om door te kunnen gaan: Walk on with hope in your hart. De situatie is niet veranderd, maar wel je perspectief. Het is daarnaast behulpzaam als je je nood tegen iemand uit kunt spreken en er echt geluisterd wordt. Dat is een kunst - echt luisteren - en naast iemand kunnen blijven staan zonder meteen met goede raad en vermeende oplossingen aan te komen. Want een antwoord of de weg naar een oplossing is in ieder van ons innerlijk aanwezig en komt, wanneer de tijd rijp is, aan het licht. Die luisterhouding wordt geoefend in een Attitudinal Healing gespreksgroep. Attitudinal Healing = het helen van je innerlijke houding. De principes van Attitudinal Healing zijn gebaseerd op Een Cursus in Wonderen.

1. De kern van ons wezen is liefde.
2. Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.
3. Geven en ontvangen zijn in wezen één.
4. We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.
5. NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.
6. Wij kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.
7. We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
8. We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.
9. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.
10. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.
11. Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.
12. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden óf een beroep doen op liefde.

Het is niet zo gek, dat je anderen behulpzaam wilt zijn als voor hen het leven moeilijk is. "Een vriend zien huilen kan ik niet" is voor mij een herkenbaar lied, dat daarover gaat. Toch is het uiteindelijk misschien behulpzamer om (ongevraagd) je goede raad of eigen ervaringen achterwege te laten; gewoon stil zijn en luisteren zonder oordeel. Een paar richtlijnen van de Attitudinal Healing groep:

1. Ons doel is aan onszelf te werken, elkaar wederzijdse steun te geven en te oefenen in onbevooroordeeld luisteren en delen.
2. We laten anderen hun eigen antwoorden vinden.
3. De rollen van leerling en leraar zijn onderling verwisselbaar. Ongeacht leeftijd of ervaring gaan ze van de een op de ander over.
4. We willen in gedachten houden dat we altijd een keuze hebben tussen vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst.

Herkent u dat, dat de rollen van leerling en leraar verwisselbaar zijn? Dat je uitgesproken goede raad als een echo naar je terug komt en je tot de ontdekking komt dat je die raad zelf ter harte mag nemen? Of dat uitspraken of vragen van kinderen je nieuwe inzichten schenken?

Het is alleen mogelijk als je je blik naar binnen keert en onderzoekt wat er innerlijk allemaal speelt. Wat zeg je tegen jezelf? Durf je jezelf te laten zien en mag je je uitspreken? Oftewel Zing je je eigen lied?



De wereld wacht op jouw unieke stem, jouw inbreng, ook als dat betekent dat je schaduwzijden zichtbaar worden. Menszijn toont het hele kleurenpalet. En achter de donkere kleuren schijnt soms onverwacht het licht van liefde voor ogen die niet oordelen (de kern van ons wezen is liefde). Als je bang bent dat je veroordeeld wordt, ga je jezelf mooier en anders voor doen. Dan durf je niet voluit meer te zingen: je bent bang voor 'valse' noten. Vanmorgen hoorde ik woorden die me raakten:

- Je hoeft niet perfect te zijn; wees echt. -

Echt-zijn is volledig Mens-zijn. Inclusief zijn. Niets verbloemen of onder het tapijt vegen.

Ieder mens ondervindt uitdagingen in het leven, die pijn, verdriet, rouw, eenzaamheid en angst kunnen veroorzaken. Dat zijn de schaduwen (turbulentie). Maar schaduwen zijn er omdat er ook een lichtbron is. Het Licht van Liefde.



In het lied over de voetstappen in het zand kijkt de mens terug op zijn leven. En vraagt aan God waarom hij in de zwaarste periode afwezig was, omdat er maar één paar voetstappen zichtbaar zijn. Het antwoord is verrassend en troostend: -toen heb ik jou gedragen-.

Hoe zou het zijn als je niet aan het eind van je leven maar nu tijdens je leven dat beseft en gelooft. Zou dat je ervaringen niet wezenlijk veranderen? Zou je dan alleen niet op eigen benen kunnen staan, maar ook kunnen gaan, juist omdat je wezenlijk nooit alleen bent?

Dat weten resoneert mee, als ik met hart en ziel mijn stem laten horen, gedragen door het lied: You'll Never Walk Alone! Ga in je kracht staan en kom mee, dan gaan we Samen!



*Joke Bakker*

## Mennofund

Kort verslag 23e Deelnemersvergadering Menno Fund d.d. 20-04-2023.

Onze voorganger van zondag 30 april, br.Thijs van Hoogstraten heet ons welkom.

Het vereiste aantal deelnemers is aanwezig voor de rechtsgeldigheid van de vergadering.

Namens Index People geeft dhr. Frederik Kooij uitleg over zijn organisatie. Het Menno Fund is vorig jaar overgestapt naar deze fondsenbeheerder.

Nagenoeg alle deelnemers hebben de vereiste persoonsgegevens naar het Menno Fund gestuurd. Capital Support houdt deze bij, en daar moeten ook bestuursmutaties in de organisatie van de deelnemers naar toe worden gestuurd. Voor de rechtsgeldigheid van het Menno Fund is het erg belangrijk dat deze mutaties worden toegestuurd. Dit i.v.m. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en het Compliance proces dat daarbij hoort.

De Jaarcijfers en Jaarverslag 2022 wordt door de vergadering goedgekeurd.

Het laatste kwartaal van 2022 heeft een slecht rendement opgeleverd.

Bestuursmutaties:

Dhr. Marc Vos volgt dhr. Ernst Gülcher op als penningmeester. Dhr. Ernst Gülcher wordt lid van de adviescommissie.

Rondvraag.

Er is een nieuwe website: <https://www.mennofund.nl>

Nieuwe statuten worden nog toegestuurd.

Na het sluiten van de vergadering wordt de aanwezigheid en Indische Rijsttafel aangeboden.

*Hans de Jonge*





## Verbinding door Geloof

*Zoals u wellicht weet werk ik voor het Leger des Heils, in Alkmaar Noord. Hier werken we met veel vrijwilligers vanuit verschillende culturen. Zo zijn er Koptische Christenen uit Egypte, Orthodoxe Christenen uit Syrië en ook moslims uit Marokko, en ook Christenen uit Nederland, de Centrale Republiek Congo en Suriname.*

Niet iedereen kan even goed Nederlands, maar onderling wordt er veel vertaald en er wordt geholpen. Zo hielp ik een vrijwilliger van de regen in de drup! Regelmatig komt er een meneer langs voor de koffie. Hij vond mijn ketting met een kruisje erg mooi, en zou er ook wel graag een hebben! 'Waar heb je die gekocht?' vroeg hij. In het centrum, vertelde ik, waar ze nog meer kettinkjes hebben. Maar één vrijwilliger had een goed idee! Zij had in de winkel ook kettingen liggen en was het voor een man niet veel mooier om een 'houden' ketting te kopen? 'Een wat?' vroeg hij. 'Een houden!' herhaalde ze. En ik riep heel enthousiast: ze bedoelt een GOUDEN ketting! 'Nee, nee', riep ze snel, en ze riep iets in het Arabisch; de drie andere dames riepen in koor: 'een HOUTEN ketting! Een kruisje van hout! Niet van Goud!'

Hilariteit alom. Daar ging ik met mijn beste bedoelingen...

Gelukkig verstaan we elkaar wel in het Woord van God. Onze Geloofstaal is hetzelfde. We kunnen aan elkaar vragen; wil je voor me bidden? En ook: ik zal een kaarsje voor je aansteken. We begrijpen allemaal wat we daarmee bedoelen. Net zoals de discipelen in Handelingen 2 werden verstaan door alle Joden uit alle windstreken! <sup>5</sup> *In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.* <sup>6</sup> *Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.* <sup>7</sup> *Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?' <sup>8</sup> *Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?**

Elke werkochtend hebben we een gezamenlijke dagopening, waarbij we eerst bijpraten hoe het met iedereen is, en vaak is er één iemand die iets bijzonders heeft meegemaakt: iets leuks, zoals een verjaardag, of iets moeilijks, zoals een ziekenhuisbezoek of een niet zo goede uitslag. Hier staan we gezamenlijk bij stil.

Daarna is er een stukje uit de Bijbel, of een mooie column gebaseerd op een Bijbeltekst. Hierna ontstaan vaak mooie gesprekken.

Afgelopen woensdag waren we weer samen aan tafel, met de Surinaamse Christenen en ook de Orthodoxe Christenen uit Syrië. Eén dame vroeg mij: 'mag ik het Bijbelboek nog eens horen? Dan zoek ik het straks op en lees ik het in het Arabisch'. Bij het Leger des Heils liggen gratis Bijbelboekjes in elke taal, dus ook Arabisch!

Daarna stelde de Surinaamse vrijwilliger voor, toen ik wilde bidden: 'Is het goed dat de Ilja\* in het Arabisch hardop bidt? Dan verstaan de dames het allemaal met hun geloofstaal!' Ik vond dat een heel mooi voorstel en dat hebben we ook gedaan, eerst bidden in het Nederlands en daarna bad Ilja in het Arabisch. Ik verstond toch nog een aantal woorden! Abba, natuurlijk, voor Vader en ook Amin voor Amen!

Zo kunnen wij elkaar verstaan, doordat wij de boeken van de Bijbel kennen en de taal verstaan van God, zo is het Pinksteren in het klein!

*Andrea Wieffering*

\* om de privacy van de vrijwilligers te waarborgen heb ik een fictieve naam gebruikt

## Bloemen en collecten

		Eigen gem.	Extra col.
19-02	Zr. E. in 't Veld	32,15	45,65
26-02	Dhr. P. Bras	52,40	72,40
05-03	Zr. E. Volman	39,00	34,11
12-03	Fam. J. Bakker	10,00	26,70
19-03	Zr. J. Roelofs	31,75	52,70
	Verkoop tbv Paasactie ARK		177,40
26-03	Zr. T. van Wijngaarden	15,45	18,40
02-04	Fam. G. Klein	60,85	98,05
09-04	Zr. L. Pondman en		
	Dhr. H. van der Kraats	46,00	87,95
16-04	Zr. J. van de Baan	18,90	28,00
23-04	Zr. A. Hazevoet	42,30	68,15
30-04	Zr. H. Koornneef	14,75	19,65



## De Ontmoetingskring - Een persoonlijk verslag.

*Iedere maand op de derde dinsdag komen we in de ochtend bij elkaar als ontmoetingskring. Meestal zijn we met ongeveer tien mensen.*

*Als tamelijk nieuwkomer in de groep, leerde ik dat deze kring is ontstaan nadat de zuster- en broederkring waren opgeheven. Er was de behoefte om laagdrempelig met elkaar over thema's te praten. Onze predikant Louise heeft toen per seizoen een thema aangekaart.*

Hoewel het niet de bedoeling was dat er een bijbelcursus zou starten, is het dit jaar toch een stevig theologisch thema geworden. We praten dit seizoen over de Bergrede. En zeker, we merken dat er heel veel te bespreken is.

De motieven van de deelnemers om iedere maand te komen, zijn net zo divers als onze achtergronden. Sommigen komen uit een 'Dopers nest', anderen vanuit een strenge Christelijke achtergrond, uit een socialistisch nest of helemaal geen religieuze achtergrond. Zo nemen we allemaal een stuk mee van dat wat ons gevormd heeft in de loop van ons leven.

Dit maakt dat de gesprekken -voor mij- soms onverwachte wendingen nemen. Zeker als een thema linkt aan iets dat persoonlijk en belangrijk is.

Waar we allemaal erg blij mee zijn, is dat er voldoende vertrouwen is binnen de groep om dan ook die persoonlijke dingen te kunnen vertellen. We luisteren naar elkaar en leren van elkaar.

Zo ontstaat een groep waar de inzichten en meningen af en toe over tafel vliegen. En dat alles aan de hand van de Bergrede. Louise bereidt iedere keer een aantal verzen voor, geeft er drie vertalingen bij om vervolgens mee te luisteren en te vertellen. Ik moet zeggen, ze houdt de draad goed vast. Niet gemakkelijk als verschillende invalshoeken elkaar in hoog tempo opvolgen en ze geniet er volgens mij ook wel van.

Met het oog op dit stukje voor Op Weg, wilden we in kaart brengen wat iedere aanwezige nou meeneemt naar huis van deze ochtend en wat ertoe bijdraagt om de volgende keer hier weer te zijn.

Er is een commitment om te komen, de wil om meer van de Bijbel te weten, elkaar beter leren kennen en het Dopers gedachtegoed te begrijpen. De term 'Catechisatie 2.0' vind ikzelf een leuke omschrijving.

Veel van wat gezegd werd in dit verband geeft aan dat we intensief bezig zijn met ons geloof en de moeite die we daar vaak mee hebben. Zo vinden we dat niet alles uit de Bijbel even belangrijk is. Wat aanspreekt blijft bij je voor nu. En dat kan dan ook weer veranderen. En JA is JA, NEE is NEE, niet als een star gegeven maar voor ons een betrouwbaar uitgangspunt.

Puzzelstukjes worden gevormd om verder over na te denken hoe het misschien in elkaar zou kunnen passen. De mooiste omschrijving van de betekenis van deze ochtenden, vind ik:

**Sommige dingen raken je wezen en dat geeft vertrouwen, geeft houvast. Is dat geloof? Ja, en we weten het nog steeds niet zeker.**

*Marlot Rappard*



## Regiobijeenkomst Dopersduin

Woensdag 17 mei is de laatste regio bijeenkomst voor de zomer, met deze keer als thema: de zusterlijke / broederlijke liefde in de gemeente.

Het programma is als vanouds:

17.00 uur ontvangst met koffie en thee  
17.30 uur inleiding op het thema van de avond  
18.00 uur samen eten (vrijwillige bijdrage)  
19.00 – 20.00 uur verder uitwerken van het thema  
Voor wie nog wil napraten is er na afloop koffie en thee.

We nodigen u van harte uit voor deze regiobijeenkomst in Dopersduin. Wilt u in verband met het eten uiterlijk maandag 15 mei aan Louise Pondman laten weten of u komt, bij voorkeur per mail:

[louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com) of eventueel per telefoon: 072-8887948.

*Jelle Waringa  
Waldemar Epp  
Wieteke van der Molen  
Louise Pondman*



## Koffietijd, is dat te begrijpen?

*Pinksteren vind ik een lastige feestdag. Moeilijk te snappen.*

*Belangrijk vind ik dat veel mensen elkaar opeens begrijpen. Zo maar, hoewel ze zo verschillend zijn en zoveel andere manieren van praten hebben. Elkaar begrijpen, alsof dat eenvoudig is. Ook zonder Pinksteren. En dan denk ik aan het gesprek over koffietijd.*

‘Ja, maar hoe weet je dan hoe laat dat is? Jullie drinken altijd koffie!’ Met verbazing keek de jongen in de klas mij aan.

Ik werkte als mentor met een Internationale schakelklas in een groep 16 tot 18 jarige vluchtelingen. Alles wat ze wilden, was zo snel mogelijk Nederland begrijpen en zich aanpassen.

Het was een gemêleerd gezelschap met jongeren vanuit de hele wereld, vooral uit oorlogsgebieden. School was een uitje voor ze.

Ik had verteld dat ik in het weekend vrienden op de koffie had gehad.

Op de koffie? Wat was dat en hoe ging dat?

Ik besepte dat veel zaken in Nederland onbewust richting geven aan onze gewoontes. Het werd tijd om het eens op een rijtje te zetten:

Koffietijd, borreluurtje, wel of niet blijven eten, terrasje pakken, pauze, hoe spreek je met een meisje af, dat soort dingen. De klas zat er klaar voor, er zou weer een tipje van de Nederlandse sluier worden opgelicht.

De jongeren hadden al begrepen dat in Nederland afspraak echt afspraak was. En dat je op tijd hoort te komen. Voor de meesten was dit echt wennen en ze begrepen mijn ergernis dan ook niet als er een paar weer te laat de klas binnen kwamen.

Koffietijd riep veel vragen op.

‘Hoe laat kom je dan?’ Nou, zo ergens tussen kwart over tien en half elf.

‘Zo precies?’ Ja, ongeveer wel.

‘Neem je ook wat mee?’ Dat kan, maar dat hoeft niet altijd. Als het iemand is die je goed kent en waar je veel komt, dan hoeft het niet. Als het iemand is die je nog niet goed kent, dan neem je soms iets mee. Iets kleins.

‘Wat dan?’ Bijvoorbeeld iets dat jijzelf leuk vindt of iets lekkers of zo.

‘Maar diegene heeft vast ook al eten in huis.’ Dat weet je niet, want je blijft alleen om koffie te drinken.

‘Echt? je blijft niet eten?’ alom verbazing. Nee, als je gaat koffiedrinken bij iemand, dan ben je tegen twaalf uur weer weg.

‘Wat eet je bij de koffie?’ Soms heeft iemand iets lekkers in huis gehaald, zeker als er iets te vieren is. Maar soms eet je alleen een koekje.

‘Eén koekje?’ Ja, meestal wel. Bij je tweede kopje koffie krijg je soms nog een koekje (weer grote verbazing).

Tot slot leeft er nog een vraag: ‘maar jullie drinken echt de hele dag koffie. Waarom is er dan een aparte koffietijd?’ Ja, dat weet ik ook niet precies.

Het is altijd zo geweest.

Hoofdschuddend loopt de groep naar de kantine en ik hoor nog: ‘en ze blijven niet eens eten! Raar hoor.’

Conclusie: de Nederlandse samenleving is ingewikkelder dan zij dachten en ingewikkelder dan waar ik vanuit ging.

Maar we blijven moeite doen om elkaar te begrijpen.

Pinksteren in het klein.....

*Marlot Rappard*



## Dank

Blij verrast waren wij op de ochtend van Palmzondag. Wij kregen de bloemen uit de dienst uit handen van zr. Irene v.d. Pavert. Ook ontvingen wij een traktaatje van het -nu helaas opgeheven- koor. Hartelijk dank hiervoor.

*Gerrit en Petra Klein*

## Dank

Graag willen wij bedanken voor het mooie boekje dat Rineke kwam brengen voor mijn verjaardag. Daarna heeft Piet een mooie bos bloemen gekregen. Hartelijke dank hiervoor.

*Marjolijn en Piet*

## Uit de Alkmaarse Raad van Kerken

De ARK kwam op 13 maart 2023 bij elkaar in het bijzondere gebouw van de Christengemeenschap aan de Oude Kanaaldijk. Vanwege de bijzondere architectuur is het door de gemeente Alkmaar aangemerkt als modern monument. Dirk Schuurman gaf een korte uiteenzetting over de Christengemeenschap die aan het begin van de vorige eeuw ontstond. Los van de traditionele kerken, zocht men naar vrijheid van geloof en naar vrijheid in het zoeken naar Christus. Zij is uitgegroeid tot een beweging van religieuze vernieuwing waarbij spelen zeven sacramenten de hoofdrol spelen.

De Christengemeenschap is weliswaar gesticht door Rudolf Steiner maar het is een misverstand de gemeenschap de kerk van de Antroposofen te noemen. Was de Christengemeenschap lange tijd vooral naar binnen gericht, tegenwoordig richt zij de blik steeds meer naar buiten. Deelname aan de ARK is daar onderdeel van.

Na deze opening vervolgde de vergadering met de jaarlijkse financiële zaken. De ARK keurde de jaarrekening 2022 goed. De kascontrolecommissie had de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Op grond daarvan werd aan het bestuur décharge verleend voor het gevoerde beleid en aan de penningmeester voor het financiële beheer. Ook de begroting 2023 werd akkoord bevonden.

De werkgroep Kerkenvisie deed verslag van het gesprek gevoerd met de ambtenaar van de gemeente Alkmaar, die Kerkenvisie in haar portefeuille heeft. Uit het gesprek kwam naar voren dat de gemeente weliswaar de te organiseren themabijeenkomsten faciliteert maar dat van de kerken wordt verwacht dat zij de thema's aandragen. De gemeente neemt daarvoor geen initiatief maar vraagt om input vanuit de kerken. Om op een goede manier aan dit verzoek te kunnen voldoen moet eerst bekend zijn wat er leeft bij de aan de ARK deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen en ook op welke onderwerpen ondersteuning gewenst is. De werkgroep heeft daarvoor een enquête opgesteld. Deze enquête wordt binnenkort aan de deelnemers aan de ARK voorgelegd.

De Oecumenische viering is in voorbereiding en wordt van oudsher gehouden op de eerste zondag na Pinksteren, dit jaar op 4 juni 2023. Aan alle kerken wordt gevraagd om op deze zondag de deuren te sluiten en deel te nemen aan deze viering die zal beginnen om 10.30 uur. De plaats is op het moment van schrijven van dit stukje nog niet definitief bekend.

*Ria de Rijke  
secretaris ARK*

De ARK-dienst van 4 juni 2023 zal ook online te volgen zijn via de kerkomroep van de PKN- wijkgemeente Noord

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10841>

## Oecumenelezing 2023

Gods complot, méér dan polarisatie  
Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort. Tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander. Het thema van de Oecumenelezing 2023 op vrijdagmiddag 12 mei is 'Gods complot: méér dan polarisatie'.

Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring om? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Zijn christenen modelburgers die zonder enig eigenbelang hun naaste dienen? Waar gaat het goed, waar gaat het fout? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan als bedding voor onze ervaringen?

Deze vragen staan centraal in de Oecumenelezing 2023, die dit jaar gehouden wordt door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Aansluitend aan de lezing vindt een panelgesprek plaats waarin vertegenwoordigers uit verschillende kerkelijke tradities vertellen over hun ervaringen rond dit thema.

De Oecumenelezing vindt plaats in de Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht. De kerk is vanaf 14.30u open, de lezing start 15.00u. Spreker Mgr. Dr. Dirk Jan Schoon. Dirk Jan Schoon studeerde psychologie (1977-1981) en theologie (1981-1988) in Amsterdam aan de UvA. Na de ambtsopleiding aan het seminarie in Utrecht werd hij priester in de Oud-Katholieke Kerk, werkte vanaf 1989 als pastoor in zijn geboortestad en in Amsterdam, en werd in 2008 door de geestelijken en leken van het bisdom Haarlem tot hun bisschop gekozen en gewijd. Schoon promoveerde in 2004 aan de VU op een proefschrift over de ontwikkeling van de oud-katholieke kerk in de negentiende eeuw en publiceert sindsdien boeken en artikelen op het gebied van de kerkgeschiedenis. Namens de OKK en andere bisschoppelijk georganiseerde kerken maakt hij deel uit van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland.

Namens de internationale federatie van oud-katholieke kerken was Schoon tien jaar vertegenwoordiger bij de Anglicaanse kerken en hij was co-voorzitter van de dialoog met de Kerk van Zweden, die in 2016 tot een volledige kerkelijke gemeenschap leidde. Naast de kerkgeschiedenis is de Bijbelse theologie uit zijn Amsterdamse studietijd een van zijn blijvende liefdes. Ook leidde hij jarenlang Bijbelkringen en levert nog steeds bijdragen voor De Eerste Dag. Bij geschiedenis en Bijbellezen gaat, evenals in pastoraat en liturgisch voorgaan, zijn hart uit naar ontmoetingen met mensen om in gelovig vertrouwen het geheim van de Godsnaam te vieren.

## Panelgesprek

Na de lezing vindt een panelgesprek plaats onder leiding van Christien Crowwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland. Het panel bestaat uit Rachelle van Andel, Ad de Boeren, Sandra Oosterwolde e.a.

Meer informatie en kaarten:

[www.raadvankerken.nl/oecumenelezing](http://www.raadvankerken.nl/oecumenelezing)



Raad van Kerken  
in Nederland

## Steunpunt Verlies en Rouw

Op 16 mei is het Steunpunt Verlies en Rouw weer open voor ieder die een dierbare heeft verloren. Het maakt niet uit hoe lang of kort geleden dat is. Vaak is het zo dat je na langere tijd wel behoefte hebt om over je overleden dierbare te vertellen maar dat je dat niet goed durft om je omgeving niet te belasten. In het Steunpunt kom je zogenoemde lotgenoten tegen: mensen die ook een dierbare hebben verloren. Elk verlies is anders maar toch herkennen mensen veel in elkaar.

Op 16 mei is het thema 'veranderende relaties'.

Wanneer je een dierbare hebt verloren dan verandert vaak ook de relatie met mensen om je heen. Soms omdat niet iedereen begrijpt wat jij doormaakt, of omdat men niet weet wat te zeggen. Daardoor kun je je eenzaam voelen. Of jullie deden voorheen leuke dingen met een bevriend stel maar dat gebeurt nu niet meer nu je partner er niet meer is. We praten hierover met elkaar en delen ervaringen.

Het Steunpunt is een initiatief van aandachtscentrum de Zwaan. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een thema. De middagen duren tot 16.30 uur. Ons adres: Luttik Oudorp 93 in Alkmaar. (in het gebouw van de Steiger)

We vragen een bijdrage van € 5.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen die elke maand uitkomt dan kunt u zich opgeven op <https://www.de-zwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw>

*Verdere informatie bij Marja Ligterink:  
06-30088610.*

## Overzicht activiteiten mei tot en met juli 2023.

09-05	14.00	Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard	
10-05	09:30	Waardse Leeskring	Broek op L'dijk
11-05	19.30	Mennonights	Kerkenkamer
16-05	10.00	Ontmoetingskring	Kerkenkamer
17-05	17.00	Regiobijeenkomst	Dopersduin
18-05		Vermaningspad Friesland	
07-06	09.30	Klein Beraad	Kerkenkamer
08-06	19.30	Mennonights	Kerkenkamer
03-07	09.30	Cie Onderhoud	Kerkenkamer
26-07	14.00	Redactie 'Op Weg'	Mennozaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - Schoorl

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361, [hartleers@planet.nl](mailto:hartleers@planet.nl)

Ontmoetingskring

informatie en opgave: Irene van de Pavert, tel. 072 5333287 [irene1851@hotmail.com](mailto:irene1851@hotmail.com)

Mennonights en Inspiratiecafé

informatie en opgave : Louise Pondman , tel 072 – 8887948, [louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com)

Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, [wouwenaar1@live.nl](mailto:wouwenaar1@live.nl)

Regiobijeenkomst Dopersduin

informatie en opgave : Louise Pondman , tel 072 – 8887948, [louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com)

Inleverdatum copy voor Op Weg 14 augustus 2023.

e-mail: [jan.en.ria.bart@hetnet.nl](mailto:jan.en.ria.bart@hetnet.nl)



**Predikant:**

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948  
louise.pondman.de.wilde@gmail.com

**Klein Beraad:**

Voorzitter: A. Struijf, tel. 06-12339249  
[anneke.struijf@gmail.com](mailto:anneke.struijf@gmail.com)

Penningmeester: C. de Jonge-van Zanen,  
tel. 072-5612063, h.jonge6@upcmail.nl

Secretaris: Vacant

**Lid: Ruben Tijmens**

tel. 06-38927889, [rj.tijmens@outlook.com](mailto:rj.tijmens@outlook.com)

Financiële administratie: J. de Vries,  
tel. 072 - 5826303, edith.jo@kpnmail.nl  
ING: NL46 INGB 0000 3288 95,  
AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,  
tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com

Kopijadres: jan.en.ria.bart@hetnet.nl

# Op Weg

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar  
Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,  
tel. 072-512 38 64,  
e-mail: [info@doopsgezind-alkmaar.nl](mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl)

Het bureau is geopend op dinsdag van 9.30-12.00  
uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeenteleven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

**Verhuur gebouwen:**

P. Bras, tel. 072-7851081  
[p.bras7@upcmail.nl](mailto:p.bras7@upcmail.nl)

**Bezoek ziekenhuizen:**

Af te spreken via de Wijkcontactpersoon

Opmaak: Jan Bart

Zo rond deze tijd

Vorbij aan verstarring  
aan hebben en houden  
al het versteende voorbij.

Zo rond deze tijd

Hals reikend op levensreis  
zoeken naar levende woorden  
in deze hardvochtige tijd.

Zo rond deze tijd

Christus Jezus als herboren  
inspirerend woord en daad  
'n lopend vuurtje gaat rond  
zo een ieder het verstaat  
rond geheel de aard.

Zo rond deze tijd

Een verlangen onontkoombaar  
liefdevolle betrokkenheid  
levensader in volle bloei.

**Hemel op aarde.**

Michiel de Jong  
24 april 2023